

Για το Βίβλο

του Ζακ
Ντεριντά

«Ιστορία
του ψεύδους.
Προλεγόμενα»,
σε μετάφραση
Βαγγέλη
Μπιτσώρη



Jacques Derrida
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Μτφ. Βαγγέλης
Μπιτσώρης
Εκδ. Angelus novus,
σελ. 320
Τιμή 15,26 ευρώ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Oι εκδόσεις Angelus Novus εξέδωσαν ένα από τα πιο επικίνδυνα βιβλία φιλοσοφίας: την *Iστορία του ψεύδους*. Προλεγόμενα του Ζακ Ντεριντά. Ο λόγος που είναι τόσο επικίνδυνο βιβλίο βρίσκεται στο γεγονός ότι μολύνει κάθε βεβαιότητα για την αλήθεια σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Το ψέμα το συναντάμε καθημερινά στη ζωή μας: fake news, ψεύτικος οργασμός, ψεύτικες υποσχέσεις, ψευδομαρτυρία στο δικαστήριο, όλα αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα αυτής της καθημερινότητας, τα οποία έχουν κοινή την πρόθεση, τη θέληση για ψέμα, για εξαπάτηση. Για τον φιλόσοφο, όταν πάω να μιλάσω ή όταν γράφω ένα κείμενο, υπόσχομαι στον άλλον άνθρωπο ότι αυτό που λέω ή γράφω είναι αλήθεια, ασχέτως αν ψευδολογία ή όχι. Επιπλέον, ο φιλόσοφος υποστηρίζει ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι άλλος θέλει να μας πει ψέματα, να μας εξαπατήσει.

Πιο συγκεκριμένα ο φιλόσοφος λέει το εξής: «Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αποδείξουμε κάτι εναντίον κάποιου που θα δηλώνε: «αυτό που λέω δεν είναι αληθές, έσφαλα, βεβαίως, αλλά δεν ήθελα να εξαπατήσω, είμαι καλόπιστος»» ή ακόμη, επικαλούμενος την πάντοτε δυνατή διαφορά μεταξύ του λεχθέντος, του λέγεντος και του θέλειντον των επιτελεσμάτων της γλώσσας, της ρητορικής, του συγκείμενου: «αυτό το έχω πει, αλλά δεν είναι αυτό που ήθελα να πω, καλόπιστα, ενδόμυχα, δεν ήταν τέτοια η πρόθεσή μου, υπήρξε παρεξήγηση». Δεν θα

και είναι ανάγκη να σημειωθεί ότι αυτών τα συμπεράσματα μας. Αυτά είναι φοβερά και άνευ ορίων».

Ο Ντεριντά είναι ευφυής και βλέπει γρήγορα το πρόβλημα αυτής της θέσης, το οποίο βρίσκεται στην μετατροπή της απόλυτης βεβαιότητας στην απόλυτη κακυποψία, στον μπενισμό της εμπιστοσύνης και ως εκ τούτου στην υποστήριξη οποιασδήποτε θέσης για τα πράγματα, όπως για παράδειγμα την άρνηση του Ολοκαυτώματος, επειδή καμία μαρτυρία δεν είναι απόλυτα «έμπιστη». Δεν είναι έτσι τα πράγματα για τον Ντεριντά, μάλιστα προκρίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια τραχιά, χονδροειδής έννοια της ψευδο-έπειας, αυτό που ονομάζει «απαλλαγμένο ψεύδος» [franc mensonge], δηλαδή τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε αν κάποιος λέει ψέματα βάσει των ενδείξεων της μαρτυρίας του, της υπόσχεσής του, της κατάθεσής του. Αυτό που προσπαθεί να μας πει ο Ντεριντά θα μας βοηθήσει στην κατανόση του ένα απόσπασμα από το εξαιρετικό επίμετρο Ντεριντά, Βαγγέλη Μπιτσώρη: «[...] ο Ντεριντά [υποστηρίζει] [...] ότι κάθε υπόσχεση, ακόμα και η ειλικρινής, για να είναι αγνάντια εκ των προτέρων από την απειλητική δυνατότητα να αθετηθεί, να προδοθεί και ως εκ πάντων ψευδής».

Το ψέμα δεν προϋποθέτει την άγνοια, την αυτοεξαπάτηση του ομιλούντος, αλλά άνθρωπο μέσω ψευδών υποσχέσεων, μαρτυριών και μιας ψευδούς ζωής εν γένει. Το ψέμα υποδεικνύεται σταδιακώς και αποκανθίζεται σε κάθε επίπεδο. Ωστόσο, από στο σκληρό φως του δημοσίου ελέγχου, στην πλήρη διαφάνεια, διότι αυτό θα οδηγούσε σε νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως υποστήριζε ο Μίλαν Κούντερα στο μυθιστόρημα, *To Αστείο*. «Γ' αυτό ακριβώς ο Ντεριντά διεκδίκει», γράφει ο Μπιτσώρης, «το δικαίωμα στο μυστικό ως δικαίωμα στην αντίσταση. [...] Το «δικαίωμα στο μυστικό», στην απόλυτη τιμή του, ως απροϋπόθετο, άνευ όρων, εκλαμβάνεται ως απροϋπόθεσιασδήποτε οριοθετημένης, περιοριστικής τάξης του «πολιτικού και δη του θεολογικο-πολιτικού εν γένει [...]».

Ο Ντεριντά ακροβατεί σε λεπτό σχοινί, μετέωρος στην αβεβαιότητα της ψευδολογίας και τον ολοκληρωτισμό της απόλυτης αληθειας. Για τον Ντεριντά δεν χρειάζομαστε «απόλυτα», αλλά να διακατέχεται η ιθική, η δικαιική και η πολιτική σκέψη μας από ένα «ίσως», δηλαδή μια ώριμη αμφιβολία, η οποία θα διευρύνει την οξύνοιά μας και ταυτόχρονα άνθρωπο, διότι είμαστε οι άλλοι. Ολα αυτά γίνονται διαυγή και ξεκάθαρα στο βιβλίο, *Iστορία του ψεύδους*. Προλεγόμενα, χάρη στην αριστουργηματική μετάφραση και επιμέλεια και ογκώδες έργο των σημειώσεων και του επιμέτρου του.

Ο Γ.Κ. Μιχαηλίδης είναι μεταπτυχιακός φοιτητής Φιλοσοφίας, μεταφρατής και υπεύθυνος της γραμματείας του Ινστιτούτου Φιλοσοφίας, IWPR (Institute for World Philosophical Research).

