

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

Μιά λανθάνουσα ποιητική σύνθεση
τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ.

περί^{τουρισμού}
ό λόγος



περί^{τουρισμού}
λειτουργικής
γλωσσολογίας

Η διδασκαλία τῆς ποίησής μας
στή Μέση Έκπαιδευση

Δημοκρατική
συγαυτουργία

Αγγελού Ελεφάντη, Παλιές καὶ νέες δίκες τῆς Μόσχας, Κώστα Ζουράρι, Ο Τσιρώνης καὶ ἡ δημοκρατική συναυτουργία, Βάσω Κιζήλου, Περί τουρισμοῦ ό λόγος. ■ Ντίνα Βαΐου - Χατζημιχάλη, Τουρισμός καὶ προστασία τῆς παραδοσιακῆς όργάνωσης τοῦ χώρου. ■ Andre Martinet, Περί λειτουργικής γλωσσολογίας. ■ Έλένης Παχίνη-Τσαντσάνογλου, Μιά λανθάνουσα ποιητική σύνθεση τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ. ■ Σόνια Ιλίνσκαγια, Η ρομαντική ποίηση στήν Ελλάδα. ■ Παναγιώτη Πίστα, Η διδασκαλία τῆς ποίησής μας στή μέση έκπαιδευση. ■ Pierre Oreccioni, Τό πρόβλημα τῆς περιοδολόγησης στήν ιστορία τῆς λογοτεχνίας. ■ Δ. Ν. Μαρωνίτη, Η διατριβή τῆς Έλένης Παχίνη-Τσαντσάνογλου σταθμός στίς σολωμικές έρευνες. Μιχάλη Παπαγιαννάκη, «ΕΟΚ καὶ έλληνική γεωργία» τοῦ Γ. Πανιτσίδη. ■ Νέα Βιβλία - Περιοδικά.

Μηνιαία Επιθεώρηση ■ τεῦχ. 20 ■ Ιούνιος - Ιούλιος 1978 ■ 50 δρχ.

ο πολιτης

μηνιαία έπιθεώρηση · Ιούνιος - Ιούλιος 1978, 50 δρχ.

Κέκροπος 2, Αθήνα (Πλάκα), τηλ. 3245332



περιεχόμενα

Αγγελος Ελεφάντης	Παλιές και νέες δίκες της Μόσχας	2
Κώστας Ζουράρις	Ο Τσιρώνης και η δημοκρατική συναυτουργία	6
Βάσω Κιζήλου	Περί τουρισμοῦ ό λόγος	10
Ντίνα Βαΐου Χατζημιχάλη	Τουρισμός και προστασία της παραδοσιακής όργανωσης του χώρου	14
André Martinet	Περί λειτουργικής γλωσσολογίας	22
Έλένη Παχίνη-Τσαντσάνογλου	Μιά λανθάνουσα ποιητική σύνθεση του Διονυσίου Σολωμού	28
Σόνια Ιλίνσκαγια	Η ρομαντική ποίηση στήν Ελλάδα	43
Παναγώπης Πίστας	Η διδασκαλία της ποίησής μας στή μέση έκπαιδευση	52
Pierre Oreccioni	Τό πρόβλημα της περιοδολόγησης στήν ιστορία της λογοτεχνίας	62
Δ. Ν. Μαρωνίτης	Η διατριβή της Έλένης Παχίνη-Τσαντσάνογλου σταθμός στής σολωμικές έρευνες	74
Μιχάλης Παπαγιαννάκης	«ΕΟΚ και έλληνική γεωργία» του Γ. Πανιτσίδη	77
Έλένη Δημητρίου	«Γιά τή λογοτεχνία και τήν τέχνη» του Β. Ι. Λένιν	82
Νέα Βιβλία-Περιοδικά		83

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: έξαμηνη 300 δρχ., έτήσια 550. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Εύρωπης: έξαμηνη 400 δρχ., έτήσια 750. ΗΠΑ - Καναδάς (άερ.): έξαμηνη 500 δρχ., έτήσια 900 ■ Γιά Οργανισμούς, Τράπεζες, Ανών. Έταιρείες: έξαμηνη 500 δρχ., έτήσια 1.000 ■ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ: Σπύρος Δελέγκας, Κέκροπος 2, Αθήνα 119, τηλ. 32.45.332 ■ Γιά ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ταχυδρ. θυρίδα No 1762, πλ. Συντάγματος, Αθήνα

Έκδότης: Δήμος Μαυρομάτης, Ιδιοκτήτης: Σπύρος Δελέγκας, Διευθυντής: Αγγελος Ελεφάντης
■ Φωτοστοιχειοθεσία - άναπαραγωγή τῶν φίλμων: «Φωτοσυνθετική Ε.Ε.» - Λουκᾶς Γιοβάνης & ΣΙΑ,
Έμμ. Μπενάκη 87α, τηλ. 36.36.896 ■ Εκτύπωση: Αφοί Χρυσοχού, Στυμφαλίας 8 - Περιστέρι, τηλ.
57.19.937 ■ Φωτογραφίες: Νίκος Ματινόπουλος, Νέζερ 1, τηλ. 92.37.655.

ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

"Οσο κι ἂν ὁ ὅρος φαίνεται παλιός ἡ ἐπιστήμη εἶναι καινούρια. Ἀπό τότε πού οἱ μαθητές τοῦ Ἐλβετοῦ Ferdinand de Saussure, θεμελιωτοῦ τῆς ἐπιστημονικῆς γλωσσολογίας, ἐκδόσανε τά Μαθήματα Γενικῆς Γλωσσολογίας τοῦ δασκάλου τους ἔχει περάσει λίγο παραπανω ἀπό μισός αἰώνας. Στό μεταξύ ἡ γλωσσολογία γνώρισε μιά καταπληκτική ἄνθιση και ἔγινε ἡ κατεξοχήν ἐπιστήμη τῆς μόδας. Σχολές, τάσεις, παρακλάδια ξεφύτρωσαν παντοῦ. Πιστοί καὶ ἄπιστοι προσῆλθαν. Συνετελεσε σ' αὐτήν τὴν ὑπέρμετρη καπως ἄνθιση τὸ γεγονός ὅτι ἡ γλωσσολογία ὑπῆρξε ἡ πρώτη ἀνθρωπιστική ἐπιστήμη πού καθόρισε τό ἀντικείμενο καὶ τῇ μεθοδολογίᾳ τῆς μέ ἀκρίβεια παρόμοια μ' αὐτή τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν. Γι αὐτό καὶ πρέπει νά διακρίνουμε μέ προσοχή τὸν ὅρο γλωσσολογία πού ὄνοματίζει μιά ἐπιστήμη ἀπό τή γενικότερη ἐνασχόληση μέ τή γλώσσα, ἀσχετο ἄν προχειρολογώντας «γλωσσολόγους» καλοῦμε + ἡ αὐτοαποκαλοῦνται – καὶ οἱ γραμματικοί, καὶ οἱ γλωσσαμώντορες κάθε λογῆς, καὶ οἱ λογοτέχνες καμιά φορά, καὶ οἱ διανοούμενοι πού ἔχουν τίς ἀπόψεις τους περί γλώσσας, καὶ καί..., καὶ γιατί ὅχι κι αὐτοί πού λύνουν σταυρόλεξα.

Δέν θά ἀσχοληθοῦμε σ' αὐτή τή μικρή εἰσήγηση μέ τίς διάφορες γλωσσολογικές σχολές ἀφοῦ ώραία καὶ προσιτή στόν ἀναγνώστη παρουσίασή τους ἔχει γίνει ἀπό τό Φώτη 'Αποστολόπουλο σ' αὐτές ἐδῶ τίς στῆλες (βλέπε 'Ο Πολίτης, 12, 1977, σ. 30-37). Αντίθετα θά δώσουμε τό λόγο στόν 'Αντρέ Μαρτινέ, ἰδρυτή τῆς λειτουργικῆς σχολῆς, γιά νά προσφέρουμε τήν εὐκαιρία στούς ἀναγνώστες τοῦ «Πολίτη» νά ἀκούσουν τά γλωσσολογικά πράγματα ἀπό πρώτο χέρι. 'Υπάρχει καὶ εἰδικός λόγος πρός τοῦτο: μεταξύ 10 καὶ 15 τοῦ 'Ιουλίου πού μᾶς ἔρχεται, ὀργανώνεται στή Θεσσαλονίκη ἀπό τή Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης* καὶ τή Διεθνή 'Εταιρία Λειτουργικῆς Γλωσσολογίας, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ἑλληνικού 'Υπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ 'Επιστημῶν, τό πρώτο Διεθνές Γλωσσολογικό Συνέδριο στήν 'Ελλάδα, πού εἶναι ἔχαλλον τό 5ο Διευνες Συνέδριο Λειτουργικῆς Γλωσσολογίας. 'Αλλη συγκυρία, πού συνδέει τόν 'Αντρέ Μαρτινέ μέ τόν Ἑλληνικό χῶρο εἶναι ὅτι τό βιβλίο του Στοιχεῖα Γενικῆς Γλωσσολογίας, ἐπιστημονικό μπέστ – σέλλερ μεταφρασμένο σέ 13 γλῶσσες, πρόσφατα μεταφράσθηκε στά Ἑλληνικά ἀπό τόν 'Αγαθοκλή Χαραλαμπόπουλο. 'Αξίζει ἵσως νά σημειωθεῖ ὅτι εἶναι τό πρώτο σύγγραμα γλωσσολογίας πού μεταφράζεται στά Ἑλληνικά. Γι αὐτό καὶ πολλά χρωστᾶμε στό μεταφραστή του πού πέτυχε νά ζεπεράσει κατά μεγάλο μέρος τίς δυσκολίες τῆς ὁρολογίας μέ ἔξοχο τρόπο, καὶ στόν ἐκδότη του πού εἶναι τό 'Ιδρυμα Τριανταφυλλίδη καὶ πού ἀνέλαβε τους κινδύνους μᾶς πρωτοπόρας γιά τόν τόπο μας ἐκδοσης.

'Η ἐκδοτική αὐτή καθυστέρηση στόν τομέα τῆς γλωσσικῆς ἐπιστήμης κατά κάποιο τρόπο ἀντανακλᾶ καὶ τή γενικότερη καθυστέρηση τῆς γλωσσολογίας στόν τόπο μας. Μιά ἀπό τίς βασικές αἰτίες νομίζουμε πώς εἶναι ἡ ἴδια ἡ δομή τῶν Πανεπιστημίων μας: οἱ Φιλοσοφικές Σχολές σπου εἶναι ὑποχρεωμένες νά βρίσκουν ἀσυλο ὀλες(!) οἱ ἀνθρωπιστικές καὶ κοινωνικές ἐπιστήμες ἔχουν ὀργανωθεῖ μόνον σάν φάμπρικες δασκάλων γιά τή μέση ἐκπαίδευση, καὶ μάλιστα δασκάλων πανεπιστημόνων πού πρέπει νά διδάξουν ἀπό ψυχολογία μέχρι γεωγραφία, περνώντας ἀπό νέα, ἀρχαῖα, ιστορία, θρησκευτικά καὶ βάλε. 'Επόμενο λοιπόν εἶναι, ὅτι μέ τέτοια πανεπιστημιακή ὄργανωση καὶ ἡ ἔρευνα καὶ οἱ καινούριες σχετικῶς ἐπιστήμες ἡ καὶ

* Τελικά, ἔξαιτίας τῶν σεισμῶν, τό συνέδριο πραγματοποιήθηκε τίς ἴδιες ἡμερομηνίες στή Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων.

Kouβεντιάζοντας μέ τόν André Martinet



παλαιότερες πού δέν μεταφράζονται δημοσίως σέ μαθήματα γιά τό πρόγραμμα τῆς μέσης έκπαιδευσης νά δυσκολεύονται νά βροῦν θέση. Γι αὐτό τό λόγο οι προσπάθειες πού έχουν καταβληθεῖ τήν τελευταία δεκαετία ἀπό "Ελληνες γλωσσολόγους συγκεντρωμένους γύρω ἀπό τίς πανεπιστημιακές ἔδρες ἡ και μεμονωμένες προσπάθειες ἔξω ἀπό τά πανεπιστήμια είναι τελείως ἀξιόλογες, δημοσίης σημαντική είναι και ἡ πρόοδος πού συντελέσθηκε. "Ετσι τό κενό μας σ' αὐτό τόν τομέα ἀρχισε εύτυχῶς νά μειώνεται.

"Η μείωση αὐτοῦ τοῦ κενοῦ ἔχει ιδιαίτερη σημασία στήν κατατσακισμένη ἀπό τίς γλωσσικές διαμάχες Ἑλλάδα. Χάσαμε τόν καιρό μας χωρίς καμιά φειδώ γιά νά τσακωνόμαστε ποιά γλώσσα πρέπει νά μιλᾶμε ἀντί νά σκύψουμε νά βάλουμε τ' αὐτί μας νά ἐρευνήσουμε ποιά γλώσσα μιλᾶμε. "Η μεγαλύτερη ἵσως κατάχτηση τῆς γλωσσολογίας είναι ἡ ἐνσωμάτωση τῆς φωνῆς, τοῦ ἥχου στή γλώσσα. "Οσο κι ἄν ξαφνιάσει τόν ἀνάγνωστη ἡ παραπάνω διατύπωση, δημοσίας ἀνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα. "Από τότε πού ὁ Διονύσιος ὁ Θρᾶξ εἰσήγαγε τόν πρῶτο πρό Χριστοῦ αἰώνα τήν Γραμματική τέχνη, δηλαδή τήν τέχνη τοῦ γράμματος, τῆς γραφῆς και ὅχι τή Φωνική ἡ Φωνητική τέχνη, σιγά σιγά οι ἀσχολούμενοι μέ τή γλώσσα ξεχάσανε ὅτι ἡ γλώσσα είναι φωνή και πῆραν τό ἐπιφαινόμενο πού είναι ἡ γραφή, γιά φαινόμενο. Ξεχάσθηκε και ὁ Ἀριστοτέλης πού εἶχε πει: «ἔστι μὲν οὖν τά ἐν τῇ φωνῇ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παθημάτων σύμβολα, και τά γραφόμενα τῶν ἐν τῇ φωνῇ». Ἐνσωμάτωση τῆς φωνῆς στή γλώσσα σημαίνει ὑπογράμμιση τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ γλώσσα πρῶτα μιλιέται και μετά γράφεται. Γεγονός αὐτονότη ἄν σκεφτεῖ κανείς, χωρίς κάν νά είναι ἀνάγκη νά είναι γλωσσολόγος, πόσες γλώσσες μιλοῦνται χωρίς νά γράφονται και ὅτι και αὐτές πού σήμερα γράφονται ἔζησαν αἰώνες χωρίς γραφή. Κατά τίποτα δέν ἐνόχλησε ἡ ἐλλειψη γραφῆς γιά τή σύνθεση τοῦ μεγαλύτερου ἀριστουργήματος τῆς γλώσσας μας: τῶν ὀμηρικῶν ἐπῶν.

Τό πρωταρχικό λοιπόν πρόβλημα είναι τό νά γίνει καταληπτό ὅτι ἡ γλώσσα πρῶτα μιλιέται και μετά γράφεται και ὅτι ἐπομένως ὅλο τό βάρος τῆς ἐρευνητικῆς προσπάθειας τοῦ γλωσσολόγου πρέπει νά πέσει πρῶτα στή μελέτη τοῦ προφορικοῦ λόγου, χωρίς προκαταλήψεις περί τοῦ τί πρέπει νά λένε οι ἄνθρωποι ἀλλά σημειώνοντας τί λένε. "Ετσι ίδωμένο και τό γλωσσικό μας πρόβλημα μετατίθεται ριζικά ἀπό τή διαμάχη μεταξύ δημοτικῆς και καθαρεύοντας και τίθεται στή σωστή του βάση: μελέτη τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας πού μιλᾶμε. "Ετσι θά μποροῦσε νά ἀποφευχθεῖ και ὁ κίνδυνος πού δειλά δειλά ἀρχίζει νά διαγράφεται· ὁ καθαρεύοντας τῆς δημοτικῆς, πού ἐμφανίζεται ὅταν ἀρχίζουμε νά καθορίζουμε τί είναι σωστό και τί λάθος, μέ ἄλλους λόγους, ὅταν ἀρχίζουμε τίς ἀπαγορεύσεις και τά νομοθετήματα.

Μέ πῆρε δημοσίως τόν κατήφορος μιλώντας γιά τά δικά μας πράγματα, ἐνδό προέχει σήμερα νά ἀκούσουμε τόν 'Αντρέ Μαρτινέ. 'Ο 'Αντρέ Μαρτινέ, ὁμότιμος καθηγητής τῆς γλωσσολογίας στή Σορβόνη, διευθυντής σπουδῶν στήν ἔδρα τῆς δομικῆς γλωσσολογίας στήν Ecole Pratique des Hautes Etudes στό Παρίσι, θεωρεῖται ἀπό ἔχθρούς και φίλους ως ὁ μεγαλύτερος, ἐν ζωῇ, γλωσσολόγος τῆς Εὐρώπης. Δάσκαλος στρατιᾶς γλωσσολόγων στήν Εὐρώπη και στίς ΗΠΑ, ὅπου δίδαξε γιά μιά ἐπταετία στό Πανεπιστήμιο Κολούμπια τῆς Νέας Υόρκης, ἔχει συγγράψει 21 βιβλία και πάνω ἀπό 300 ἀρθρα, μεταφρασμένα τά περισσότερα σέ πολλές συγχρόνως γλῶσσες, ἀπό τά γιαπονέζικα μέχρι τά ἀλβανικά. 'Η θεωρία του γιά τή διπλή ἀρθρωση, δεκτή ἀκόμη και ἀπό σχολές διαφορετικές ἀπό τή δική του, ἀνοιξε τό δρόμο γιά τή γλωσσολογική ἔρευνα. Μέ πολλή προθυμία δέχθηκε νά συνεργασθεῖ μαζί μας γιά τόν «Πολίτη».

Κλαίρης: Μετά από πενήντα χρόνια ζωῆς ποιές νομίζετε πώς είναι οι βασικές κατακτήσεις της γλωσσολογίας, ποιά τα μεγαλύτερα προβλήματα και ποιές οι κατευθύνσεις έξέλιξης της;

Μαρτινέ: Τίς άρχες της δομικής γλωσσολογίας, δηλαδή τοῦ κινήματος πού κατέληξε στή θεμελίωση μιᾶς πράγματι γενικής γλωσσολογίας δημοφή, δηλαδή ως ένα σύνολο κανόνων πού πρέπει νά σεβόμαστε, ἀλλά ως ένα σύνολο συνηθειῶν πού πρέπει νά παρατηρήσουμε καί περιγράψουμε.

Έξελιξης της γλωσσολογίας ως μιᾶς τελείως αὐτόνομης ἐπιστήμης ἀπαιτούσε τήν πλήρη ἀνεξαρτητοποίησή της ἀπό τήν ψυχολογία. Ο δρος αὐτῆς της ἀνεξαρτητοποίησης ήταν ή ἀναγνώριση δημοφής οι ἥχοι τοῦ λόγου, δηλαδή τά συστατικά τοῦ σημαίνοντος τοῦ Σωστύρ, ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο μέρος της γλώσσας. Ο Μπωντούν είχε ἐπιχειρήσει προηγουμένως αὐτή τήν ἐνσωμάτωση της φωνῆς στή γλώσσα. Άλλα κατά τίς τελευταῖς δεκαετίες τοῦ 19ου αἰώνα, τοῦτο δέν μποροῦσε νά ἐπιχειρηθεῖ χωρίς νά προκαλέσει σκάνδαλο παρά μόνον ἄν παρουσίαζε κανείς τό φώνημα σά μονάδα ψυχολογικής ὑφῆς. Καί ο ἴδιος δ Σωστύρ δέν τόλμησε νά δώσει στό σημαίνον του ἔνα δρισμό πού νά μήν είναι ψυχολογικός: «μιᾶς ἀκουστική εἰκόνα».

Δανειζόμενος ἀπό τόν Bühler τήν ἀρχή της διακριτικότητας (pertinence) δ Τρουμπετζόν μποροῦσε νά ἐνσωματώσει στή γλώσσα τά διακριτικά χαρακτηριστικά (traits pertinents) της ἀντιληπτῆς ἀπό τίς αἰσθήσεις ἔνηχης πραγματικότητας. Χωρίς νά τολμάει νά τό πεῖ μέ τούς δρους πού χρησιμοποιῶ ἐδῶ, καθιέρων τό σημαίνον ώς τό ἀθροισμα τῶν διαδοχικῶν φωνητικῶν διακριτικῶν χαρακτηριστικῶν. Αύτός δ ορισμός τοῦ σημαίνοντος ἐπέβαλλε τήν παραδοχή της φωνητικῆς πραγματικότητας καί τής διαδοχικότητας σάν βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή μόνον αὐτοῦ πού δ Σωστύρ είχε δόνομάσει δομιλία (parole), ἀλλά ως συστατικά πού χαρακτηρίζαν τήν ἵδια τή φύση τοῦ ἀνθρώπινου λόγου καί τῶν ἐπί μέρους πραγματοποιήσεών του, δηλαδή τῶν γλώσσων

Η προφωνολογική γλωσσολογία δέν διέθετε ἄλλα μέσα, ἐκτός ἀπό τή γραφή, γιά νά προσεγγίσει τό ύλικό της. Οι ἀσυνεγεῖς της μονάδες (unités discrètes) ήταν τά γράμματα. Η ἀνακάλυψη τοῦ φωνήματος, που είναι μιᾶς ἀσυνεχῆς διακριτική μονάδα, δηλαδή πού ίσχυει μέ τήν παρουσία η ἀποσύνα της, ἐπέτρεψε νά προχωρήσουμε:

1) καθιερώνοντας τήν ἀπολησμονημένη προτεραιότητα της ἔνηχης μορφῆς τοῦ λόγου.

2) σπάζοντας τόν κλοιό τῶν δρθογραφικῶν μορφῶν πού αὐθαίρετα ἐπιβαλλόταν ἀπό τήν παράδοση καί

ἀποκαλύπτοντας τή δυνατότητα δημοφής νά παρουσιάσουμε μιᾶς γλώσσα, δηλαδή ως ένα σύνολο κανόνων πού πρέπει νά σεβόμαστε, ἀλλά ως ένα σύνολο συνηθειῶν πού πρέπει νά παρατηρήσουμε καί περιγράψουμε. Έξεον ή δυνατότητα μιᾶς ἐπιστημονικῆς περιγραφῆς τῶν γλώσσων, πού ἡδη είχαν διαβλέψει οι ἔθνοι γλωσσολόγοι, μιά καί ἐκείνοι δέν σκόνταφταν σέ παραδοσιακές δρθογραφίες, καί πού στό έξης ἀναγνωρίζεται γενικά ἀπό ὅλους.

Υπεραπασχολημένοι νά διαβεβαιώσουν τή δυνατότητα τῶν ἐπιστημονικῶν περιγραφῶν τῶν γλώσσων, πολλοί δομολόγοι ἔτειναν νά ξεχάσουν τίς γλωσσικές ποικιλίες στό χρόνο καί στό χώρο. Μερικοί ἐρμήνευσαν τίς ἐκλογές πού ἐπέβαλλε δημοφογή της ἀρχῆς της διακριτικότητας ως μιᾶς πρόσκληση γιά ὑπερβολικό φορμαλισμό, δηλαδή γιά μιά αὐθαίρετη ἀμέλεια ὁρισμένων χαρακτηριστικῶν της προσιτῆς στήν παρατηρηση πραγματικότητας μέ σκοπό νά φθάσουν πιό γρήγορα σέ διανοητικά δελεαστικές δομικοποιήσεις. Ετσι ή μέ τόσο κόπο ἀποκτημένη αὐτονομία της γλωσσολογίας γινόταν θυσία στό βωμό της λογικῆς. Άλλοι ώστόσο, πιό εύαίσθητοι στίς γλωσσικές πραγματικότητες, ἐρεύνησαν γιά νά δείξουν πώς η ἔξέλιξη τῶν γλώσσων δέν μποροῦσε νά κατανοθεῖ χωρίς ἀναφορά στή δομή της καθεμιᾶς ἀπό αὐτές, γιά νά καταλήξουν στό συμπέρασμα δημοφής της οι γλώσσες ἀλλάζουν ἐπειδή λειτουργοῦν. Οι ίδιοι ἐρευνητές η ἄλλοι ἐπιδόθηκαν νά δείξουν δημοφής τήν πίσω ἀπό κάθε πραγματική δομική μονάδα μιᾶς γλώσσας ξαναβρίσκουμε τήν ἀπειρη ποικιλία τῶν ἀτομικῶν η καθορισμένων ἀπό τίς καταστάσεις χρήσεων.

Παρά τούς πειρασμούς στούς δημοφής τήν πίσω χρονοῦν μονίμως δρισμένοι ἐρευνητές, νά θυσιάζουν δηλαδή τήν αὐτονομία της γλωσσολογίας στό βωμό της διεπιστήμης (interdisciplinarité) η τοῦ φιλοσοφισμοῦ, οι γλωσσολόγοι μποροῦν νά είναι περήφανοι γιά τά ἀποτελέσματα πού ἔχουν ἐπιτευχθεῖ ἐδῶ καί πενήντα χρόνια: έρουμε σήμερα πώς λειτουργεῖ μιᾶς γλώσσα, γιατί καί πώς ἀλλάζει, πώς σταθεροποιεῖ, διατηρεῖ η χάνει τήν ἐνότητά της.

Υπολείπεται νά καθορισθοῦν, δσον ἀφορᾶ τίς λεπτομέρειες, οι συνθήκες καί τά στάδια τής ἐκμαθήσεως της γλώσσας ἀπό τό παιδί, η ἔκταση καί τά δρια της δομῆς τῶν σημαινομένων ἀξιῶν, καθώς ἐπίσης καί οι συνθήκες μιᾶς γόνιμης συνεργασίας μέ τίς ἄλλες ἐπιστήμες τοῦ ἀνθρώπου, συμπεριλαμβανομένης καί τής βιολογίας, δημοφής της γλωσσολογίας θά ἐδραιωθεῖ, εύθυνος έξαρχης, ως τό κέντρο γύρω ἀπό τό δημοφής πρόγανων οι ἐρευνεῖς. Άλλα κυρίως ὑπολείπεται η πιό ἀκριβής περιγραφή της δομῆς καί τοῦ δυναμικοῦ 3λων τῶν γλώσσων πού μᾶς είναι προσιτές, εἴτε ἀμεσα, εἴτε, στήν περίπτωση έξαφανισμένων πολιτισμῶν, ἐμμεσα ἀπό στοιχεῖα πού ἔχουν διασωθεῖ. Η σύγχρονη γλωσσολογία δέν ἀρνεῖται τίς συγκριτικές μελέτες πού

έχουν γίνει άπό μελετητές πού προηγήθηκαν, τόν 19ο και 20ό αιώνα. Επιτρέπει άπλως τήν άντιμετώπισή τους μέ καλύτερες συνθήκες, καθώς εἴμαστε καλύτερα κατατοπισμένοι σήμερα, όσον άφορά τόν τρόπο πού οί γλώσσες δργανώνονται και έξελίσσονται.

Κλαίρης: Συχνά οί γλωσσολόγοι άντιμετωπίζουν τήν έρώτηση: «σέ τί χρησιμεύει ή γλωσσολογία;». Προσωπικά δέν είμαι σύμφωνος νά δίνεται πρωταρχική σημασία στή χρησιμότητα μιᾶς έπιστήμης. Δέν πρέπει, νομίζω, νά συγχέεται ή τεχνική έφαρμογή μιᾶς έπιστήμης μέ τήν έπιστήμη τήν ίδια. Η έπιστήμη έχει λόγο υπαρξης γιατί «δ' ἀνθρωπος τοῦ εἰδέναι φύσει δρέγεται», γιατί φυσιολογικά έχουμε τήν άναγκη νά διαλύουμε κάθε μέρα και περισσότερο τά σκοτάδια τῆς ἄγνοιας. Και στήν προκειμένη περίπτωση ή έρευνα τῆς γλώσσας — άναλλοιώτα συνδεδεμένης μέ τήν άνθρωπινη ύποστασή μας — γιά νά γνωρίσουμε καλύτερα τή λειτουργία της και έπομένως έμας τούς ίδιους, αύτοδικαιολογεῖται, κατά τή γνώμη μου, πέρα γιά πέρα. Ωστόσο ίσως έσεις θά θέλατε νά διαφωτίσετε τούς άναγνώστες και όσον άφορά τούς πρακτικούς τομεῖς έφαρμογῆς τῆς γλωσσολογίας.

Μαρτινέ: Μόλις ή γλωσσική έπικοινωνία παύσει νά πραγματοποιεῖται έτσι ώστε νά ίκανοποιεῖ τούς χρηστες, οί καταχτήσεις τῆς γενικής γλωσσολογίας πρέπει νά τεθοῦν στήν ύπηρεσία αύτῶν τῶν τελευταίων.

Υπάρχει κατ' ἀρχήν ή περίπτωση όπου ή γλωσσική έπικοινωνία δέν πραγματοποιεῖται καθόλου: μεταξύ προσώπων πού δέν μιλοῦν τήν ίδια γλώσσα. Η γλωσσολογία έπεμβαίνει λοιπόν αύτομάτως μόλις τεθεῖ τό θέμα τῆς διδασκαλίας ξένων γλωσσῶν. Εάν κάθε γλώσσα είναι μιά δομή, θά πρέπει φυσικά, πρίν άπό κάθε ἄλλο, νά καθορισθοῦν τά σημεία στά δοποία διαφέρουν οί άντιστοιχες δομές, τῆς γλώσσας τοῦ μαθητοῦ και αύτῆς πού θέλουμε νά τοῦ διδάξουμε. Δέν φθάνει νά πούμε «διδάσκω ἀγγλικά»: πρέπει έπίσης νά διερωτηθοῦμε σέ ποιόν, και φυσικά, γιά ποιό σκοπό. Μέ δυσπιστία θά άντιμετωπίσουμε τίς δηλώσεις δρισμένων γλωσσεμπόρων γιά τούς δοποίους ή άναγκη τῆς διαφοροποίησης μιᾶς και τῆς αύτῆς γλώσσας άντιπροσωπεύει ένα έμπορικό κώλυμα, και έπιχειροῦν, ώς έκ τούτου νά πείσουν τόν κοσμάκη ότι μποροῦν νά μεταβάλουν τόν δοποιονδήποτε σ' ένα έξαιρετικό παπαγάλο διά μέσου ένος «λουτροῦ» διαρκείας στή γλώσσα πού έπιθυμεῖ νά μάθει.

Η γλωσσολογία έχει έξισου ένα σημαντικό ρόλο νά διαδραματίσει στήν περίπτωση τῆς έκμαθήσεως άπό τό παιδί τῆς πρώτης του γλώσσας, κυρίως μά όχι ἀποκλειστικῶς, δέν πρόκειται νά τοῦ μάθουμε νά τή διαβάζει και νά τή γράφει. Και σ' αύτή τήν περίπτωση θά άντιμετωπίσουμε μέ πολλή δυσπιστία τούς κομπογιανίτες καθώς και τούς άνθρωπους καλῆς θελήσεως, ἀλλά ἀνεπαρκῶς πληροφορημένους.

Ασφαλῶς οί γλωσσολόγοι πρέπει νάχουν κάτι νά πούνε δέν πρόκειται γιά τήν παθολογία τοῦ λόγου. Οί γλωσσολόγοι μποροῦν βέβαια νά άντλήσουν χρήσιμα διδάγματα άπό τίς παρατηρήσεις τῶν εἰδικῶν, ἀλλά οί τελευταίοι μποροῦν νά είναι περίπου σίγουροι δτι παρερμηνεύουν τά φαινόμενα πού παρατηροῦν, ἔάν δέν έμπνεονται άπό τά συμπεράσματα στά δοποία έχουν φθάσει αύτοί άπό τούς γλωσσολόγους, οί δοποίοι έχουν κάνει κατ' ἀρχήν τή δουλειά τους τοῦ γλωσσολόγου χωρίς νά ἀλλοιθωρίζουν μόνιμα πρός τήν κατεύθυνση τῶν παθολόγων. Στίς διεπιστημονικές έρευνες πρέπει βέβαια νά καταβάλει κανείς τήν προσπάθεια νά βρει μιά κοινή γλώσσα συνεννόησης, ἀλλά πρέπει παράλληλα νά καθορίσει μέ σαφήνεια ποιά είναι ή προσφορά τῆς καθεμιᾶς άπό τίς έπιστημες: δέν πρέπει δ παθολόγος νά νομίζει δτι δ γλωσσολόγος μιλάει ώς γλωσσολόγος, δέν δ τελευταίος ζορίζεται νά συναντήσει τόν παθολόγο μισοδρομίς.

Εκεῖ δπου ή έπεμβαση τοῦ γλωσσολόγου πρέπει νά είναι σωτήρια είναι στήν καταγγελία τῆς καθαρολογίας πού έμφανίζεται ώς άπόπειρα προσώπων τά δοποία αύτοπεριβάλλονται μέ ένα κύρος γιά νά έπιβάλλουν τίς δικές τους γλωσσικές συνήθειες στά ἀλλα μέλη τῆς γλωσσικής κοινότητας, χωρίς καμιά μέριμνα γιά τίς πραγματικές άναγκες έπικοινωνίας αύτῆς τῆς κοινότητας.

Κλαίρης: Πολλές είναι οί σχολές και οί τάσεις τῆς γλωσσολογίας. Ολες σχεδόν άναπτύχθηκαν στή Εύρωπη και στίς ΗΠΑ. Ετσι στήν Εύρωπη έχουμε τή σχολή τῆς Πράγας μέ έξέχουσες προσωπικότητες τόν Νικόλα Τρουμπετζόν και τόν Roman Jakobson, τή γλωσσηματική σχολή τῆς Κοπεγχάγης πού ίδρυσε δ Louis Hjelmslev, τή δομική γλωσσολογία τῆς δοποίας θεωρεῖστε βασικός άντιπρόσωπος και τέλος τή λειτουργική γλωσσολογία πού θεμελιώσατε τά τελευταίο χρόνια ίσως γιά νά ύπογραμμίσετε μιά κάποια ἀποστασιοποίησή σας άπό τή σημασία πού στό μεταξύ είχε πάρει, λόγω μόδας, δ όρος δομολογία και δομικός (στρουκτουραλισμός). Από τήν ἀλλη πλευρά στίς ΗΠΑ έχουμε έπίσης τή δομική σχολή τοῦ Leonard Bloomfield πού, ἄν και καλεῖται έπίσης δομική, είναι ούσιαστικά διαφορετική άπό τήν εύρωπαϊκή δομολογία, τόν κατανομισμό τοῦ Zellig Harris, τήν ταγματική τοῦ Kenneth Pike και τέλος τή μετασχηματιστική σχολή τοῦ Noam Chomsky. Ανέφερα φυσικά τίς πιο χαρακτηριστικές σχολές, παραλείποντας πολλά, δπως π.χ. τή γλωσσολογία πού άναπτύχθηκε στήν Αγγλία, στή Σοβιετική "Ενωση και ἀλλού. Ο βασικός μου σκοπός ήταν νά σᾶς παρακαλέσω νά παρουσιάσετε συνοπτικά τά διαφοροποιά χαρακτηριστικά τῆς λειτουργικής σχολῆς σέ σχέση μέ δλα αύτά τά ρεύματα.

Μαρτινέ: Οι φωνολόγοι τῆς Πράγας εύθύς έξαρχης παρουσίασαν τήν έπιστήμη τους ώς μιά λειτουργική και δομική φωνητική: λειτουργική, γιατί τά πράγματα δέν

κατατάσσονται σέ σχέση μέ τήν υλική τους φύση, άλλα άνάλογα μέ τό ρόλο πού παίζει τό καθετί γιά τήν πραγματοποίηση τής έπικοινωνίας δομική, γιατί αυτή ή λειτουργική κατάταξη τῶν φαινομένων δείχνει τή ριζική άλληλεξάρτησή τους. Παντοῦ άλλοι, έκτος άπό τό Παρίσι, κυριάρχησε ή τάση, λόγω άσυνείδητης ή ήθελημένης λήθης, νά άποβληθεῖ ή άρχη τής διακριτικότητας, πού προφυλάσσει ἐναντίον τοῦ ἀνεύθυνου φορμαλισμοῦ, δηλαδή ή τάση γιά μικροποίηση τής λειτουργικῆς ἀποψης καί μεγαλοποίηση τής δομικοποίησης. Στήν ίδια τήν Πράγα συχνά ἔγιναν ὑποχωρήσεις στίς καθολικιστικές (universalistes) πιέσεις, πού δόηγονται στό νά θυσιάζονται οί διαφορές γιά νά προβάλλονται ταυτότητες πού τίθενται ἀπριόρι. Οι σύγχρονοι λειτουργιστές ούδόλως ἀρνοῦνται ὅτι ἀνήκουν στό δομικό κίνημα, άλλα προτιμοῦν νά μένουν πιστοί στό ἀντικείμενό τους καί ἀρνοῦνται τήν ὑποχώρηση μπροστά στούς ἐκάστοτε διαδοχικούς ή καί ταυτόχρονος συρμούς τής ἀναζήτησης καθολικῶν χαρακτηριστικῶν (universaux), τῶν μετασχηματισμῶν, τῶν ἐμφύτων τάσεων, τής προσφυγῆς στήν γλωσσική ίκανότητα (compérence) τοῦ αὐτόχθονα διμιλητῆ, κτλ.

“Οπως τό διαπιστώσαμε πρό δλίγου, ή λειτουργική γλωσσολογία ἀναπτύχθηκε ξεκινώντας ἀπό τόν Σωσσύρ άλλα προχωρώντας παραπέρα, ή καλύτερα, ξαναβρίσκοντας τό μήνυμά του κάτω ἀπό τό ἰδεαλιστικό ἐπίστρωμα, παύ τοῦ είχε ἐπιβάλλει ό κύκλος του. Οι οἰκείες καί μακρᾶς διαρκείας ἐπαφές τοῦ πρωτεργάτη τής μέ τό πρόσωπο καί τή σκέψη τοῦ Louis Hjelmslev τοῦ ἐπέτρεψαν νά συνειδητοποίησει καλύτερα, ἐξ ἀντιθέσεως, αὐτό πού διαφοροποιοῦσε τή λειτουργική ἀποψη ἀπό τίς λογικιστικές καί ἀπριοριστικές τάσεις πολλῶν δομολόγων τῶν δεκαετιῶν τοῦ σαράντα καί πενήντα.

‘Ο λειτουργισμός είναι ή ἀπόρριψη δλων τῶν ἀπριόρι, δλων τῶν γενικεύσεων, είναι ή ἔρευνα τής συνέπειας τοῦ συνόλου, τής δομῆς τοῦ ἀντικειμένου, διά μέσου μιᾶς ἀνάλυσης ή δοπία μόνιμα κατευθύνεται ἀπό τή διακριτικότητα πού ἐπιβάλλει ή ίδια ή φύση τοῦ ὑπό μελέτη ἀντικειμένου. Αὐτή τή δομή ό λειτουργιστής τή βρίσκει μέσα στό ἴδιο τό ἀντικειμένο, ἀκόμη καί ἀν δέν ὑποπίπτει ἄμεσα στίς αἰσθήσεις, τή βρίσκει μέ τήν πράξη τής ἐναλλαγῆς (commutation). Δέν τήν προβάλλει ως αἴτημα. Τήν ἀναγνωρίζει. Τή δομή ἐνός κτιρίου δέν τή βλέπουμε, δέν τήν ἐγγίζουμε, δύμως ξέρουμε ὅτι ὑπάρχει γιατί τό κτίριο δέν γκρεμίζεται. Τη δομή τής γλώσσας ό λειτουργιστής τή βρίσκει στή συμπεριφορά αὐτῶν πού τή μιλοῦν. Τό καθήκον του είναι νά τή βρεῖ πίσω ἀπό τήν ἐπιφάνεια, νά τήν ἀναγνωρίσει, καί ἀν τό θεωρεῖ σκόπιμο, νά φτιάξει μ' αὐτήν ἔνα μοντέλο.

“Ολοι οι κλάδοι τής γλωσσικῆς ἐπιστήμης πρός τούς δόποιους στρέφεται σήμερα ή προσοχή τῶν γλωσσολόγων πού κυνηγοῦν τήν τελευταία λέξη τής ἐπιστήμης, σήμερα πού τό κύμα τής μετασχηματιστικῆς παλίρροιας δέν φθάνει παρά μόνο σέ γιαλούς μακρυνούς, δλοι αὐτοί

οί κλάδοι ἀπό πολύ καιρό ἔχουν διερευνηθεῖ ἀπό τους λειτουργιστές, ἔστω καί ἀν ὑπολείπεται πολλή δουλειά γιά νά προσελκύσει κανείς αὐτούς πού ἐπιθυμοῦν τήν προαγωγή τής γνώσης.

Κλαίρης: Μόλις τώρα τελειώσατε τή συγγραφή τής G.F.F., δήλαδή τής λειτουργικῆς γραμματικῆς τής γαλλικῆς. “Ισως θάταν χρήσιμο μ' αὐτή τήν εύκαιρια νά μᾶς ἀναπτύξετε τί προσθέτει τό ἐπίθετο «λειτουργική» στό γνωστό μας όρο γραμματική. Μ' ἄλλα λόγια ποιά ή διαφορά τής λειτουργικῆς ἀπό τήν ἀπλή γραμματική πού ξέρουμε; ‘Ακόμη καλύτερα: μήπως θά μπορούσατε νά ἔξηγήσετε στούς ἀναγνώστες τοῦ «Πολίτη» τή διαφορά μεταξύ παραδοσιακῆς ρυθμιστικῆς γραμματικῆς καί γλωσσολογίας;

Μαρτινέ: Πρίν ἀκόμα πραγματοποιηθεῖ ή συγγραφή μιᾶς Γενικῆς σύνταξης, ή δοπία λεπτομερειακά θά παρουσίαζε τή θεωρία καί τίς μεθόδους τής λειτουργικῆς γλωσσολογίας ὅσον ἀφορᾶ τή συμπεριφορά μέσα στήν πρόταση τῶν σημαίνουσῶν μονάδων, μᾶς παρήγειλαν μιά Λειτουργική γραμματική τής γαλλικῆς καί μποροῦμε ηδη ἀπό τώρα, ἀνάλογα μέ τήν πρόσοδο τής δουλειᾶς, νά ἐπιχειρήσουμε νά καθορίσουμε τί νέο μποροῦμε ὅ λειτουργισμός στήν παρουσίαση τής γραμματικῆς τής γλώσσας.

Πρῶτ' ἀπ' δλα μᾶς ὑποχρεώνει εύθυνς ἔξαρχης νά συνειδητοποιήσουμε τήν ἀνάγκη νά καθορίσουμε μέ περισσότερη ἀκρίβεια, ἀπ' δοπή μποροῦσε νά γίνει ἔως τώρα, τό ἀντικείμενο τής μελέτης, στήν περίπτωσή μας τή γαλλική γλώσσα. ‘Αλλά ποιά γαλλική; μέσα σέ ποιά χρονικά δρια; σέ ποιά γεωγραφικά; σέ ποιά κοινωνικά; πού ἀντιπροσωπεύεται ἀπό ποιά χρήση; αὐτή τῶν ἐπισήμων κειμένων; τής κοσμικῆς κουβέντας; τῶν ἀνθρώπων πού συμμετέχουν στήν παραγωγή, τῶν πανεπιστημιακῶν, αὐτῶν πού δουλεύουν στά ἐργοστάσια ή στούς ἀγρούς; τῶν συναισθηματικῶν όμιλων;

‘Ο λειτουργισμός ἐπιβάλλει ἐπίσης νά ξαναθέσουμε τό πρόβλημα τοῦ τί πρέπει νά συμπεριλάβουμε στή γραμματική καί τί πρέπει νά ἀφήσουμε γιά τό λεξικό: Πρέπει, παραδείγματος χάριν, νά ἀρκεσθοῦμε, στή γραμματική, μέ τήν παρουσίαση τής λειτουργίας ἀντικείμενο (fonction object) ή ἀμέσως νά διακρίνουμε μιά κατηγορία ρημάτων, πού παραδοσιακά λέγονται μεταβατικά καί χαρακτηρίζονται ἀπό τή δυνατότητα νά ἐπιέχονται αὐτή τή λειτουργία ἀντικείμενο;

‘Η λειτουργική προσέγγιση τῶν πραγμάτων ἀπορίπτει κατηγορίες πού ἀπριοριστικά ἀποκαλοῦνται «μέρη τοῦ λόγου», ἀλλά διακρίνει τάξεις σημαίνουσῶν μονάδων, κάθε μιά ἀπό τίς δοπίες χαρακτηρίζεται ἀπό ἔνα σύνολο συνδυαστικοτήτων (compatibilités), τάξεις πού στό σύνολο τόνυσ πού ποτελοῦν τόν κατάλογο (inventaire), ό δοποῖος καί χαρακτηρίζει εἰδικά τήν υπό μελέτη γλώσσα: ό κατάλογος τῶν γαλλικῶν δέν ταυτίζεται καθόλου μέ τόν κατάλογο γλωσσῶν μέ πολλή συγγενική δουηή δοπας είναι τά ιταλικά ή τά ισπανικά.

Η λειτουργική γραμματική άποφεύγει τή χρηση τοῦ δροῦ «λέξη», πού είναι άσαφής έννοια, ένω δουλεύει μέ τό μόνημα, έλάχιστο γλωσσικό σημεῖο, μέ τό σύνθεμα, δπου μποροῦμε νά συναντήσουμε δύο ή καί περισσότερα μονήματα, μά πού ή συντακτική διαγωγή τους ταυτίζεται παντοῦ μέ τή συντακτική διαγωγή τοῦ μυνήματος, μέ τίς γραμμικές λειτουργίες πού καθορίζουν τις σχέσεις τῶν μονημάτων τῆς πρότασης, μερικές ἀπ' αὐτές ἀντιπροσωπευόμενες οι ἴδιες τους ἀπό μονήματα, τέλος μέ τά συντάγματα πού είναι συνδυασμοί μονημάτων συνδεμένων μεταξύ τους μέ συντακτικές σχέσεις.

Η λειτουργική γλωσσολογία διακρίνει, μέ τρόπο ξεκομμένο καί κατηγορηματικό, τή διαφορά μεταξύ σύνταξης καί μορφολογίας. Αὐτή ή τελευταία είναι ἀκριβέστατα ή μελέτη τῶν μή σημαινουσῶν ποικιλιῶν τῆς μορφῆς τῶν μονημάτων καί τῶν μή σημαινόντων χαρακτηριστικῶν τῶν συνδυασμῶν τους. "Οταν δηλαδή ἔχουμε μεταβολές τῆς μορφῆς τῶν μονημάτων ἢ ὅταν τά μονημάτα μποροῦν νά συνδυασθοῦν μεταξύ τους μέ διαφορετικό τρόπο, χωρίς καί στίς δύο περιπτώσεις νά ἐπιφέρεται ἀλλαγή τῆς σημασίας, τότε ἔχουμε νά κάνουμε μέ μορφολογικά φαινόμενα. Όριζοντας ἔτσι τή μορφολογία βρισκόμαστε πιό κοντά στήν πρωτόγονη σημασία τοῦ δροῦ. Η μορφολογία ἐμφανίζει ἔνα σύνολο συμβάσεων, πού ἐπιβάλλονται στόν διμιλητή ἀπό τήν κοινότητα, καί πού τίς περισσότερες φορές δέν είναι παρά τυπικές περιπλοκές, πού ἔχουν ώς ἀποτέλεσμα νά κάνουν πιό δύσκολη τήν κοινοποίηση τῆς ἐμπειρίας.

"Οσον ἀφορᾶ τή σύνταξη, δέν είναι, ὅπως συχνά νομίζεται, ή ἔξεταση τῶν συνδυασμῶν τῶν βασικῶν σημαινουσῶν μονάδων, ἀλλά ή μελέτη τοῦ τρόπου μέ τόν δποῖο δ ἀκροατής μπορεῖ νά ἀνασυγκροτήσει, στήν καθολικότητά της, τήν ἐμπειρία πού ἐπιθυμοῦμε νά τοῦ κοινοποίησομε, ξεκινώντας ἀπό τή διαδοχικότητα τῶν μονάδων τῆς ἀλυσίδας τοῦ λόγου.

Η λειτουργική γραμματική δέν ἀναζητεῖ μέ κανένα τρόπο νά ἀποχαρακτηριστεῖ ἀπό τούς προγενεστέρους της καί μπορεῖ γι αὐτό τό λόγο νά ἀπογοητεύσει αὐτούς πού στήνοντας καρτέρι σ' ὅλους τούς «ἐπαναστατικούς» νεωτερισμούς δέν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ή ἐφαρμογή μέ συνέπεια τῶν βασικῶν λειτουργικῶν ἀρχῶν θέτει σέ ἀμφισβήτηση τά ἴδια τά θεμέλια τῆς ἐφαρμογῆς τῆς γραμματικῆς, πού ἀνάγονται σέ χιλιετηρίδες: πράγματι, ή λειτουργική γραμματική δέν είναι ποτέ ρυθμιστική (normative). Δέ θεσπίζει νόμους καί κανόνες. Σημειώνει ἀπλῶς τήν πραγματική καί προστή στήν παρατήρηση διαγωγή τῶν διμιλητῶν, σέ τούτη ἢ ἐκείνη τήν περίσταση, γιά νά ἐπιτευχθεῖ τοῦτο ἢ ἐκεῖνο τό ἀποτέλεσμα. Δέν λέγει ποτέ: πρέπει νά γίνεται τούτη ἢ ἐκείνη ἡ συμφωνία, ἀλλά ἐπισημαίνει ὅτι ἐάν σέ ἔνα γραπτό ἔξετάσεων τούτη ἢ ἐκείνη ἡ συμφωνία (π.χ. οὐσιαστικοῦ καί ἐπιθέτου) δέν πραγματοποιηθεῖ, ὁ τελικός βαθμός τοῦ γραπτοῦ θά μειωθεῖ ἀπό τόν ἔξεταστή. Η λειτουργική γλωσσολογία είναι ή σχολή τῆς ἀσέβειας, ἔνα σεβασμός θά ἐσήμαινε ἄρνηση τοῦ νά θέτουμε τήν ἐρώτηση τοῦ «γιατί;» καί «πῶς;».

Σορβόνη, Μάιος 1978
Χρῆστος Κλαίρης

