



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ

RENÉ SCHÉRER
(Ρενέ Σερέρ)

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, διοργανώνει την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 ημερίδα αφιερωμένη στον Γάλλο φιλόσοφο René Schérer (Ρενέ Σερέρ) με τίτλο «Φιλοξενώντας τον René Schérer / Ο René Schérer για τη φιλοξενία», στην οποία συμμετέχουν:

- Ο René Schérer, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Paris 8 Vincennes - Saint-Denis. Τίτλος εισήγησης: «Φιλοξενία και ουτοπία».
- Η Anne Sauvagnargues (Αν Σοβανιάργκ), καθηγήτρια φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Paris Ouest Nanterre La Défense. Τίτλος εισήγησης: «Τα γίνεσθαι-παιδιά του Ρενέ Σερέρ» (Les devenirs-enfants de René Schérer).
- Ο Ευτύχης Μπιτσάκης, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τίτλος εισήγησης: «René Schérer, Για μια ρεαλιστική ουτοπία».
- Ο Γεράσιμος Κακολύρης, λέκτορας φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τίτλος εισήγησης: «Ο Ρενέ Σερέρ και ο Ζακ Ντερριντά για τη φιλοξενία».
- Την ημερίδα συντονίζει ο Κωνσταντίνος Ηροδότου, υποψήφιος διδάκτορας φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην αίθουσα Gisèle Vivier του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (1^{ος} όροφος, Σίνα 31). Ώρα έναρξης: 18.00. Η είσοδος είναι ελεύθερη ενώ θα υπάρχει παράλληλη μετάφραση.

Μεταφραστές: Αντιγόνη Αυγερινού, Κωνσταντίνος Ηροδότου

Χορηγός ημερίδας:

Μη κερδοσκοπικός σύλλογος: «Πάτρα σημείο συνάντησης»

<http://patrasmp.org/>

Λίγα λόγια για τον René Schérer

Ο René Schérer (Ρενέ Σερέρ) γεννήθηκε το 1922 και ανήκει στη γενιά των ιδρυτών του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Βενσέν. Υπήρξε συνάδελφος και φίλος των Φουκώ, Σατελέ, Ντελέζ, Λυοτάρ, Μπαντιού, Ρανσιέρ, Μπροσά κ.α.

Αρχικά ασχολείται με τον Χούσερλ και τον Χάιντεγκερ ενώ αργότερα στρέφεται στο έργο του ουτοπικού Κάρολου Φουριέ και συμμετέχει στα κινήματα του Μάη του 68. Προσεγγίζει την ουτοπία του Φουριέ ως πλαίσιο εργασίας για μια θεωρία του υποκειμένου στη μοντερνικότητα, με γνώμονα τον έρωτα, την επιθυμία και τη σεξουαλικότητα.

Στη συνέχεια επικεντρώνεται στην κριτική της Παιδαγωγικής. Με το έργο του *Émile perversi* (*Ο διεστραμμένος Αιμίλιος*, 1972), επιχειρεί μια κριτική της σχέσης γνώσης, εξουσίας, επιθυμίας και παιδικής ηλικίας, όπως τη συλλαμβάνει ο Ρουσσώ. Ερευνά τις ιστορικές συντεταγμένες που καθόρισαν το παιδαγωγικό πρόταγμα της εποχής μας.

Επαναφέρει στο προσκήνιο, μαζί με τον Γκυ Οκενγκέμ, τη φιλοσοφική έννοια της «ψυχής». Το έργο τους *L'Âme atomique* (*Η ατομική ψυχή*, 1986) αποσκοπεί στο να καταστήσει εκ νέου επίκαιρη την έννοια «ψυχή», αποκολλώντας την από θεολογικά πλαίσια. Η «ψυχή» αναλύεται ως ζωτική, επιθυμητική δύναμη, αξεδιάλυτη από το σώμα, δυνάμει φορέας νέων υποκειμενικοποιήσεων.

Επίσης, είναι, μαζί με τον Ζακ Ντερριντά, ο εισηγητής της φιλοσοφίας της «φιλοξενίας» στη σύγχρονη γαλλική σκέψη (*Zeus hospitalier*, 1993 & *Hospitalités*, 2004). Για τον Σερέρ, η φιλοξενία είναι μια πρακτική που εναντιώνεται στην αμοραλιστική, αφασική λογική του κρατικού συμφέροντος (*raison d'État*), ενώ παράλληλα υπερβαίνει διαφορές τάξης, ηλικίας, φυλής και φύλου. Υπό αυτό το πρίσμα, μας παρωθεί να σκεφτούμε τη δυνατότητα ύπαρξης μιας άλλης κοινωνίας οργανωμένης «γύρω από την αποδοχή του ξένου», επέκεινα του φύσει αφιλόξενου εθνικού κράτους. Η «ουτοπία», η «ψυχή» και η «φιλοξενία» είναι τρεις έννοιες-κλειδιά για το έργο του, έργο που συμπληρώνει τον «κύκλο της Βενσέν».

Βιβλιογραφία (στα ελληνικά)

Schérer, R., «Ο Husserl, η φαινομενολογία και οι εξελίξεις της», στο Φ. Σατελέ (επιμ.), *Η φιλοσοφία*, τόμ. Γ' (Από τον Καντ ως τον Χούσερλ), μτφρ. Κ. Παπαγιώργης, Εκδόσεις «Γνώση», Αθήνα 1990, σσ. 317-50.

Σερέρ, Ρ., «Σεξουαλικότητα και πάθος: γύρω από τη σύγχρονη φιλοσοφία της σεξουαλικότητας» στο Fernando Savater (επιμ.), *Φιλοσοφία και Σεξουαλικότητα*, μτφρ. Μαρία Καλφούντζου, Οξύ, Αθήνα 2003, σσ. 221-258.

Σερέρ, Ρ., *Συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Ηροδότου*, αληθεια, τχ. 7, Άνοιξη 2013, σσ. 269-277.

Σερέρ, Ρ, «Φιλοξενία και ουτοπία». Συνέντευξη του Ρενέ Σερέρ στον Γεράσιμο Κακολύρη, *Η Αυγή της Κυριακής*, 13 Οκτωβρίου 2013, σ. 44, (<http://enthemata.wordpress.com/2013/10/13/rs/>)

Πληροφορίες:

Γεράσιμος Κακολύρης, gkakiliris@ppp.uoa.gr, τηλ.: 210-3468701

Κωνσταντίνος Ηροδότου, toposkh@gmail.com