

Έμμανουέλ Λεβινάς

## Εἶναι ή ὄντολογία θεμελιώδης;

Μετάφραση: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ

### 1. Πρωτεῖο τῆς ὄντολογίας

Τό πρωτεῖο τῆς ὄντολογίας ἀνάμεσα στούς ἄλλους γνωστικούς κλάδους δέν στηρίζεται σέ μια προφάνεια ἀπό τίς πιο ἔντονες; Κάθε γνώση τῶν σχέσεων πού συνδέουν ἡ ἀντιθέτουν τά ὅντα τό ἔνα πρός τό ἄλλο δέν προϋποθέτει ἥδη τήν κατανόηση τοῦ γεγονότος ὅτι τά ὅντα αὐτά καὶ οἱ σχέσεις αὐτές ὑπάρχουν; Ἀρθρώνοντας κανείς αὐτό τό γεγονός –ξαναθέτοντας τό πρόβλημα τῆς ὄντολογίας πού ὁ καθένας τό ἔχει λύσει, ἐστω λησμονώντας το— οἰκοδομεῖ προφανῶς μιά θεμελιώδη γνώση χωρίς τήν ὅποια κάθε φιλοσοφική, ἐπιστημονική ἡ καθημερινή γνώση θά παρέμενε ἀφελής.

Τό κύρος τῶν σύγχρονων ὄντολογικῶν ἐρευνῶν ὀφείλεται στόν ἐπιτακτικό καὶ πρωταρχικό χαρακτήρα αὐτῆς τῆς προφάνειας. Σέ αὐτήν στηρίχτηκαν οἱ στοχαστές πού ὑψώθηκαν μά καὶ καλή πάνω ἀπό τίς «έκλαμψεις» τῆς μᾶς ἡ τήν ἄλλης λογοτεχνικῆς λέσχης, γιά νά ἀναπνεύσουν ἐκ νέου τόν ἀέρα τῶν μεγάλων διαλόγων τοῦ Πλάτωνος καὶ τῆς ἀριστοτελικῆς μεταφυσικῆς.

Νά ἀμφισθητήσει κανείς αὐτή τή θεμελιώδη προφάνεια εἶναι ἔνα ἐγχείρημα παράτολμο. Ἀλλά προσεγγίζοντας κανείς τή φιλοσοφία ἀπό τή σκοπιά αὐτή τουλάχιστον ἀνεβαίνει ὡς τήν πηγή, ἀφήνοντας πίσω του τή λογοτεχνία καὶ τίς συγκινήσεις πού τήν προβληματίζουν.

### 2. Ἡ σημερινή ὄντολογία

‘Ο τρόπος μέ τόν ὅποιο ξαναπιάνει τήν ὄντολογία ἡ σύγχρονη φιλοσοφία ἔχει ἐτοῦτο τό ἴδιατερο, ὅτι γιά αὐτήν ἡ γνώση τοῦ ὄντος ἐν γένει –ἡ θεμελιακή ὄντολογία— προϋποθέτει ὅτι τό πνεῦμα πού γνωρίζει

Πρώτη δημοσίευση: περ. *Revue de Métaphysique et de Morale*, τχ. 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 1951. Συμπεριελήθη στό βιβλίο του *En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger*, Βριλ, Παρίσι 1967.

προσδιορίζεται άπό μιά γεγονότητα. 'Ως λόγο άπειλευθερωμένο άπό τις χρονικές τυχαιότητες —ψυχή συναίδιο μέ τις 'Ιδεες— θιλέπει τόν έαυτό του μόνο ένας λόγος πού άγνοει ποιός είναι η πού τό ξεχνάει, ένας λόγος άφελής. 'Η όντολογία πού θά λέγαμε αύθεντική συμπίπτει μέ τή γεγονότητα τῆς χρονικῆς υπαρξης. 'Η κατανόηση τοῦ είναι ώς είναι —είναι ή υπαρξή μας έδωπέρα. "Όχι έπειδή τό έδω, μέ τις δοκιμασίες πού έπιβάλλει, άνυψωνει καί καθαίρει τήν ψυχή, καί τήν κάνει νά άποκτά μιά δεκτικότητα έναντι τοῦ είναι. "Όχι έπειδή τό έδω άνοιγει μιά ιστορία τῆς όποιας ή πρόδος μόνη θά έχανε τήν ίδεα τοῦ είναι καταληπτή. Τό έδω δέν έφειλει τό όντολογικό πρωτεΐο του ούτε στήν άσκηση πού φέρνει μαζί του ούτε στόν πολιτισμό τοῦ όποιου είναι τό έναυσμα. Μέσα στίς έγχρονες έγνοιες του ήδη συλλαβίζεται ή κατανόηση τοῦ είναι. 'Η όντολογία δέν έπιτελεῖται έκει πού ο άνθρωπος θριαμβεύει πάνω στή μοίρα του, άλλα στήν ένταση ἀκριβῶς μέσα στήν όποια ἀναλαμβάνει τή μοίρα του.

Αύτή ή δυνατότητα νά καταλάβει κανείς τήν τυχαιότητα καί τή γεγονότητα, όχι ώς κάτι πού δίνεται στή νόηση, άλλα ώς τό ίδιο τό ένέργημα τῆς νόησης — αύτή ή δυνατότητα νά δείξει κανείς μέσα στή γυμνότητα τοῦ γεγονότος καί τῶν δεδομένων περιεχομένων τή μεταβατικότητα τῆς γνώσης καί μιά «σημαίνουσα πρόθεση» — δυνατότητα πού ἀνακάλυψε ο Χοῦστερλ καί τήν όποια ο Χάιντεγκερ συνέδεσε μέ τήν κατανόηση τοῦ είναι ἐν γένει, συνιστᾶ τή μεγάλη καινοτομία τῆς σύγχρονης όντολογίας. Αύτό σημαίνει όμως ότι ή κατανόηση τοῦ είναι δέν προϋποθέτει μόνο μιά θεωρητική στάση, άλλα δηλη τήν άνθρωπινη συμπειριφορά. 'Ολόκληρος ο άνθρωπος είναι όντολογία. Τό έπιστημονικό του έργο, ο θυμικός του ζίος, ή ίκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν του καί ή ἔργασία, ο κοινωνικός του ζίος καί ο θάνατός του, άρθρώνουν, μέ μιά αύστηρότητα πού έπιφυλάσσει σέ καθεμία άπό τις στιγμές αύτές μιά καθορισμένη λειτουργία, τήν κατανόηση τοῦ είναι, τήν ἀλήθεια. 'Ο πολιτισμός μας δύλοκληρος προκύπτει άπό τήν κατανόηση αύτή — ἀκόμη καί ἄν τούτη έχει τόν χαρακτήρα τῆς λήθης τοῦ είναι. Δέν ύπάρχει ἀλήθεια έπειδή ύπάρχει ο άνθρωπος. 'Αντίθετα, έπειδή τό είναι ἐν γένει είναι ἀξεχώριστο άπό τήν ἀνοικτότητά του (apérété) — έπειδή ύπάρχει ἀλήθεια η, ἄν θέλει κανείς, έπειδή τό είναι είναι νοητό, γι' αύτού ύπάρχει ή ἀνθρωπινότητα.

'Η έπιστροφή στά πρωταρχικά θέματα τῆς φιλοσοφίας —καί τό έργο τοῦ Χάιντεγκερ παραμένει έντυπωσιακό άπό τήν ἀποψη αύτή

έπισης— δέν προκύπτει άπό μιά εύσεβή άπόφαση έπιστροφῆς σέ δέν ξέρω ποιά philosophy perennis, άλλα άπό τή ριζική προσοχή πού δίνουμε σέ ο,τι τρέχον μᾶς ἀπασχολεῖ πιεστικά. Τό άφορημένο έρωτημα σχετικά μέ τή σημασία τοῦ είναι ώς είναι καί τά έρωτήματα τῆς παρούσας ώρας συναντῶνται άπό μόνα τους.

### 3. 'Η ἀμφισημία τῆς σύγχρονης όντολογίας

'Η ταύτιση τῆς κατανόησης τοῦ είναι μέ τήν πληρότητα τῆς συγκεκριμένης υπαρξης διατρέχει τόν ἀρχικό κίνδυνο νά πνίξει τήν όντολογία στήν υπαρξη. Αύτή ή φιλοσοφία τῆς υπαρξης πού ο Χάιντεγκερ ἀρνεῖται γιά λογαριασμό του, δέν είναι παρά ή —ἀναπόφευκτη— άλλη οψη τοῦ πᾶς καταλαβαίνει τήν όντολογία. 'Η ιστορική υπαρξη πού ένδιαφέρει τόν φιλόσοφο στό μέτρο πού είναι όντολογία ένδιαφέρει τούς άνθρωπους τῆς λογοτεχνίας έπειδή είναι δραματική. "Οταν ή φιλοσοφία καί ή ζωή συγχέονται, δέν ξέρει πιά κανείς ἄν σκύβει πάνω άπό τή φιλοσοφία έπειδή είναι ζωή, η ἄν θέλει τή ζωή έπειδή είναι φιλοσοφία. 'Η ούσιωδης συνεισφορά τῆς νέας όντολογίας μπορεῖ νά φανεῖ στήν ἀντίθεσή της πρός τόν κλασικό ίντελεκτουαλισμό. Νά καταλάβει κανείς τό έργαλεῖο δέν σημαίνει νά τό δεῖ, άλλα νά ξέρει νά τό χειριστεῖ· νά καταλάβουμε τήν κατάστασή μας μέσα στήν πραγματικότητα δέν σημαίνει νά τήν ορίσουμε, άλλα νά θρεθοῦμε σέ μιά ορισμένη θυμική διάθεση· νά καταλάβουμε τό είναι σημαίνει νά ύπαρξουμε. "Όλα αύτά δείχνουν, ὅπως φαίνεται, μιά ρήξη μέ τή θεωρητική δομή τῆς δυτικής σκέψης. Τό σκέπτεσθαι δέν είναι πλέον θεωρεῖν, άλλα δέσμευση, νά είναι κανείς μέσα σέ αύτό πού σκέφτεται, νά έχει μπει κανείς στό χορό — τό δραματικό γεγονός τοῦ ἐν-τῷ-κόσμω-είναι.

'Η παράσταση ἀρχίζει μέ τήν ἀπλούστερη χειρονομία μας. "Όλες χαρακτηρίζονται άπό μιά ἀναπόφευκτη ἀδεξιότητα. 'Απλώνοντας τό χέρι γιά νά πλησιάσω μιά καρέκλα, τσαλάκωσα τό μανίκι τοῦ σακακιοῦ μου, χάραξα τό παρκέ, ἔριξα τή στάχτη τοῦ τσιγάρου μου. Κάνοντας αύτό πού θέλησα νά κάνω, ἔκανα χίλια άλλα πού δέν θέλησα. 'Η πράξη δέν ήταν καθαρή, ἀφησα ἵχνη. Σβήνοντας αύτά τά ἵχνη, ἀφησα ἄλλα. 'Ο Σέρλοκ Χόλμς μπορεῖ νά έφαρμόσει τήν έπιστημοσύνη του πάνω στόν ἀναπόφευκτα χονδροειδή χαρακτήρα καθεμιᾶς άπό τίς πρωτοβουλίες μου, καί ή κωμωδία μπορεῖ νά γίνει τραγωδία. 'Ο Λάιος, γιά νά ξεγελάσει τίς μακάβριες προβλέψεις θά

κάνει ὅτι ἀκριβῶς εἶναι ἀναγκαῖο γιά νά ἐκπληρωθοῦν. 'Ο Οἰδίπους, μέ τήν ἐπιτυχία του, ἔργαζεται γιά τή δυστυχία του. "Οπως τό θήραμα πού πάνω σέ μιά πλαγιά σκεπασμένη ἀπό χιόνι φεύγοντας μακριά ἀπό τό θόρυβο πού κάνουν οι κυνηγοί ἀφήνει τά ἵχνη πού θά φέρουν τό χαρό του.

Εἴμαστε ἔτσι ὑπεύθυνοι πέρα ἀπό τίς προθέσεις μας. Τό βλέμμα πού κατευθύνει τήν πράξη δέν μπορεῖ νά ἀποφύγει τήν πράξη πού γίνεται ἀπό ἀβλεψία. "Έχουμε τό δάχτυλο πιασμένο στά γρανάζια, τά πράγματα στρέφονται ἐναντίον μας. Δηλαδή ή συνείδησή μας καί ὁ ἔλεγχος πού ἀσκοῦμε μέ τή συνείδησή μας στήν πραγματικότητα δέν ἔξαντλοῦν τή σχέση μας μαζί της, εἴμαστε παρόντες μέσα της μέ σηλη τήν παχύτητα τοῦ εἶναι μας. "Οτι ή συνείδηση πού ἔχουμε γιά τήν πραγματικότητα δέν ἔξαντλει τήν κατοίκησή μας στόν κόσμο — νά τί ἐντυπωσίασε τόν λογοτεχνικό κόσμο ἀπό τή φιλοσοφία τοῦ Χάιντεγκερ.

'Αλλά νά πού ἀμέσως ή φιλοσοφία τῆς ὑπαρξής ὑποκλίνεται στήν ὄντολογία. Τό γεγονός τοῦ νά εἶναι κανείς καθ' ὅδόν, τό γεγονός στό ὅποιο βρίσκομαι δεσμευμένος, δεμένος καθώς είμαι μέ αὐτό πού θά ἥταν κανονικά τό ἀντικείμενό μου, μέ δεσμούς πού δέν ἀνάγονται σέ σκέψεις, ή ὑπαρξη ἀυτή ἔρμηνεύεται ως κατανόηση. 'Οπότε ή μεταβατικότητα τοῦ ρήματος γνωρίζω μεταφέρεται στό ρῆμα ὑπάρχω.<sup>1</sup> 'Η πρώτη φράση τῆς Μεταφυσικῆς τοῦ 'Αριστοτέλη, «πάντες τοῦ είδεναι ὄρεγονται φύσει», παραμένει ἀληθινή γιά μιά φιλοσοφία πού πολύ εὔκολα θεωρήθηκε ἔχθρική πρός τή νόηση. 'Η ὄντολογία δέν ἔρχεται ἀπλῶς νά ἐπιστέψει τίς πρακτικές μας σχέσεις μέ τό εἶναι, ὅπως ή θεωρία τῶν ούσιῶν, στό X τῶν Ἡθικῶν Νικομάχείων, ἐπιστέψει τίς ἀρετές. 'Η ὄντολογία εἶναι ή ούσια κάθε σχέσης μέ τά ὄντα καί μάλιστα κάθε σχέσης μέσα στό εἶναι. Τό γεγονός ὅτι τό ὄν εἶναι «ἀνοιχτό» δέν ἀνήκει στό ἴδιο του τό εἶναι; 'Η συγκεκριμένη μας ὑπαρξη ἔρμηνεύεται σέ συνάρτηση πρός τήν εἰσοδό της στό «ἀνοιγμα» τοῦ εἶναι ἐν γένει. 'Ὕπάρχουμε μέσα σέ ἓνα κύκλωμα νόησης μέ τό πραγματικό — ή νόηση εἶναι τό ἴδιο τό γεγονός πού ἀρθρώνει ή ὑπαρξη. Κάθε ἀκατανοησία δέν εἶναι παρά ἑνας ἐλλειματικός τρόπος τῆς κατανόησης. 'Οπότε ή ἀνάλυση τῆς ὑπαρξής καί

<sup>1</sup> Βλ. γιά τό ζήτημα αὐτό τίς παρατηρήσεις μας στό *Esquisse pour une histoire de l'existentialisme*, Jean Wahl, Éditions de l'Arche, σ. 95-96.

αύτοῦ πού ἀποκαλεῖται ecceitas τῆς ὑπαρξῆς (Da) δέν εἶναι παρά ή περιγραφή τῆς ούσιας τῆς ἀλήθειας, τῆς ἴδιας τῆς συνθήκης κατανοησιμότητας τοῦ εἶναι.

#### 4. Ό αλλος ώς συνομιλητής

Δέν μπορεῖ κανείς λογικά νά ὑποστηρίξει ἔνα διαζύγιο φιλοσοφίας καί λόγου. 'Αλλά δικαιοῦται κανείς νά διερωτηθεῖ ἢν ὁ λόγος, ώς ή δυνατότητα πού ἔχει κανείς νά μιλάει λογικά, προηγεῖται κατανάγκην, ἢ ἢν ή γλώσσα δέν στηρίζεται σέ μιά προηγούμενη τῆς κατανόησης σχέση πού νά εἶναι συστατική τοῦ λόγου. Οι σελίδες πού ἀκολουθοῦν ἐπιχειροῦν νά χαρακτηρίσουν μέ πολύ γενικό τρόπο αύτή τή σχέση πού δέν ἀφήνεται νά ἀναχθεῖ σέ κατανόηση, ἀκόμα καί μέ τήν ἔνοια πού ἔδωσε στήν κατανόηση, ὑπερβαίνοντας τόν κλασικό ὄρθολογισμό, ὁ Χάιντεγκερ.

'Η κατανόηση ἔδραζεται τελικά κατά τόν Χάιντεγκερ στήν ἀνοικτότητα τοῦ εἶναι. 'Ενω ὁ ίδεαλισμός τοῦ Μπέρκλεϋ ἔβλεπε τό εἶναι νά ἀναφέρεται στή σκέψη ἔξαιτίας τῶν ποιοτικῶν περιεχομένων του, ὁ Χάιντεγκερ διέπει τήν κατανοητότητα τοῦ εἶναι στό κατά κάποιο τρόπο κενό περιεχομένου γεγονός ὅτι τό ὄν εἶναι — στήν ἐνέργειά του νά εἶναι —, στήν ἴδια του τήν ἀνεξαρτησία ἀπό τή σκέψη. Δέν ὑπονοεῖται ἐδῶ κάποια ἔξαρτηση πού προηγεῖται σέ σχέση μέ μιά σκέψη ἀπλῶς ὑποκειμενική, ἀλλά κάτι σάν κενή θέση πού περιμένει τόν κάτοχό της, ή ὅποια εἶναι ἀνοιχτή ἀπό τό γεγονός καί μόνο ὅτι τό ὄν εἶναι. 'Ο Χάιντεγκερ περιγράφει ἐδῶ, στήν πιό τυπική δομή τους, τίς ἀρθρώσεις τῆς ὄρασης, ὅπου ή σχέση τοῦ ὑποκειμένου μέ τό ἀντικείμενο ὑποτάσσεται στή σχέση τοῦ ἀντικειμένου μέ τό φῶς — τό ὅποιο δέν εἶναι ἀντικείμενο. 'Η κατανόηση τοῦ εἶναι ἔγκειται τότε στό νά πάει κανείς πέρα ἀπό τό ὄν — στό ἀνοιγμα ἀκριβῶς — καί νά συλλάβει τό ὄν μέσα στόν ὄριζοντα τοῦ εἶναι. Πράγμα πού σημαίνει ὅτι ή κατανόηση στόν Χάιντεγκερ ξανασυναντά ἐντέλει τή μεγάλη παράδοση τῆς δυτικῆς φιλοσοφίας: ή κατανόηση τοῦ ἐπιμέρους ὄντος σημαίνει ὅτι τοποθετεῖται κανείς ἡδη πέρα ἀπό τό ἐπιμέρους — ή κατανόηση εἶναι ή σχέση μέ τό ἐπιμέρους, τό μόνο ὑπάρχον, μέσω τῆς γνώσης, πού εἶναι πάντοτε γνώση τοῦ καθόλου.

Στή σεβάσμια παράδοση πού συνεχίζει ὁ Χάιντεγκερ δέν μπορεῖ νά ἀντιτάξει κανείς τίς προσωπικές του προτιμήσεις. 'Αντιμέτωπος μέ τή θεμελιώδη θέση, σύμφωνα μέ τήν ὅποια κάθε σχέση μέ ἔνα

έπιμερους ὃν ἔχει στή βάση της τήν οίκειότητα μέ το εἶναι ή τή λήθη τοῦ εἶναι, δέν μπορεῖ κανείς νά προτιμήσει μιά σχέση μέ το ὃν ώς προϋπόθεση τῆς ὄντολογίας. Μέ το πού θά ἀρχίσουμε νά σκεφτόμαστε, μοιάζουμε καταδικασμένοι, γά τούς λόγους ἀκριβῶς πού ἀπό τόν καιρό τοῦ Πλάτωνα ὑποτάσσουν τήν αἰσθηση τοῦ ἐπιμέρους στή γνώση τοῦ καθόλου, νά ὑποτάξουμε τίς μεταξύ ὅντων σχέσεις στίς δομές τοῦ εἶναι, τή μεταφυσική στήν ὄντολογία, τό ὑπαρξιακό (existiel) στό ὑπαρκτικό (existential). Πῶς ἄλλωστε μπορεῖ νά εἶναι ή σχέση μέ το ὃν, ἀρχικά, κάτι ἄλλο ἀπό τήν κατανόησή του ώς ὅντος — τό γεγονός τοῦ νά τό ἀφήσει κανείς ἐλεύθερα νά εἶναι ώς ὅν;

Ἐκτός ἄν μιλᾶμε γά τόν ἄλλο ἄνθρωπο. Ή σχέση μας μαζί του ἔγκειται ὀπωσδήποτε στήν ἐπιθυμία νά τόν καταλάβουμε, ἄλλα ή σχέση ὑπερχειλίζει τήν κατανόηση. "Οχι μόνο ἐπειδή ή γνώση τοῦ ἄλλου ἀπαιτεῖ, ἐκτός ἀπό περιέργεια, καί συμπάθεια η ἀγάπη, τρόπους τοῦ εἶναι διαφορετικούς ἀπό τήν ἀπαθή θεωρία. 'Άλλα ἐπειδή στή σχέση μας μέ τόν ἄλλο ὁ ἄλλος δέν μας θίγει βάσει μιᾶς ἔννοιας. Εἶναι ὃν καί λογαριάζεται ώς ὅν.

Ο ὄπαδός τῆς ὄντολογίας θά ἀντιτείνει ἐδῶ: λέγοντας ὅν, δέν υπονοοῦμε ηδη ὅτι τό ὃν μας ἀφορᾶ βάσει μιᾶς ἀποκάλυψης τοῦ εἶναι καί ὅτι, συνεπῶς, τοποθετημένος στό ἄνοιγμα πού δίνει στό εἶναι, ὁ ἄλλος εἶναι ηδη ἐγκατεστημένος στό ἐσωτερικό μιᾶς κατανόησης; Ή ἀνεξαρτησία τοῦ ὅντος δέν παραπέμπει ἀκριβῶς στήν ὄντολογία; Νά σχετιστεῖ κανείς μέ το ὃν ώς ὅν σημαίνει, κατά τόν Χάιντεγκερ, νά ἀφήσει νά εἶναι τό ὃν, νά τό καταλάβει ώς ἀνεξάρτητο ἀπό τήν ἀντιληφή πού τό ἀνακαλύπτει καί τό συλλαμβάνει. Μέ αὐτήν ἀκριβῶς τήν κατανόηση δίνεται τό ὃν ώς ὅν καί ὅχι μόνο ώς ἀντικείμενο. Τό εἶναι-μέ-τόν-ἄλλο —τό Miteinandersein— ἐδράζεται ἔτσι κατά τόν Χάιντεγκερ στήν ὄντολογική σχέση.

Θά ἀπαντήσουμε: στή σχέση μας μέ τόν ἄλλο, τό θέμα εἶναι ἄραγε νά τόν ἀφήσουμε νά εἶναι; Ή ἀνεξαρτησία τοῦ ἄλλου δέν πραγματώνεται στό ρόλο του ώς ἔκείνου στόν ὄποιο ἀπευθύνεται ὁ λόγος; Μιλώντας σέ κάποιον, τόν ἔχουμε προηγουμένως καταλάβει στό εἶναι του; Καθόλου. Ο ἄλλος δέν εἶναι πρῶτα ἀντικείμενο κατανόησης καί ἔπειτα συνομιλητής. Οι δύο σχέσεις συγχέονται. Μέ ἄλλα λόγια, η κλήση πού ἀπευθύνουμε στόν ἄλλο εἶναι ἀναπόσπαστο στοιχεῖο τῆς κατανόησής του.

Νά καταλάβουμε ἔνα πρόσωπο, σημαίνει ηδη νά τοῦ μιλήσουμε.

Νά θέσει κανείς τήν ὑπαρξη τοῦ ἄλλου ἀφήνοντάς τον νά εἶναι, σημαίνει νά ἔχει ηδη δεχτεῖ τήν ὑπαρξη αὐτή, νά τήν ἔχει λάβει ὑπόψη του. «Νά τήν ἔχει δεχτεῖ», «νά τήν ἔχει λάβει ὑπόψη του», αὐτό δέν ἀνάγεται σέ μιά κατανόηση πού ἀφήνει τό ὃν νά εἶναι. Η συνομιλία εἶναι μιά ίδιαίτερη σχέση. Τό θέμα εἶναι νά ἀντιληφθοῦμε τή λειτουργία τῆς γλώσσας ὅχι ώς ὑποταγμένη στή συνειδήση πού ἔχουμε γιά τήν παρουσία τοῦ ἄλλου η τήν ἐγγύτητά του η τήν κοινότητα πού ἔχουμε μαζί του, ἀλλά ώς προϋπόθεση μιᾶς «συνειδητοποίησης».

Πρέπει βέβαια νά ἔξηγήσουμε περαιτέρω γιατί τό γεγονός τῆς γλώσσας δέν τοποθετεῖται πλέον στό ἐπίπεδο τῆς κατανόησης. Γιατί, ἀλήθεια, νά μή διευρύνουμε τήν ἔννοια τῆς κατανόησης, κατά τή διαδικασία πού μᾶς ἔκανε οίκειά η φαινομενολογία; Γιατί νά μήν παρουσιάσουμε τήν ἐπίκληση τοῦ ἄλλου ώς τό κύριο χαρακτηριστικό τῆς κατανόησής του;

Αύτό ἀκριβῶς μᾶς φαίνεται ἀδύνατον. "Ας πάρουμε ἔνα παράδειγμα: θεωροῦμε ώς κατανόηση τῶν χρηστικῶν ἀντικειμένων τό χειρισμό τους. 'Άλλα η διεύρυνση τῆς ἔννοιας τῆς γνώσης δικαιολογεῖται ἐδῶ ἀπό τό γεγονός ὅτι υπερβαίνουμε τά ἀντικείμενα πού γνωρίζουμε. Αύτό εἶναι γεγονός, ὅποιο καί ἄν εἶναι τό προθεωρητικό περιεχόμενο τοῦ χειρισμοῦ τῶν «σκευῶν». Στό πλαίσιο τοῦ χειρισμοῦ, τό ὃν υπερβαίνεται στήν ίδια τήν κίνηση πού τό συλλαμβάνει, καί ἀναγνωρίζει κανείς σέ αὐτό τό «ἐπέκεινα», πού εἶναι ἀπαραίτητο γιά νά εἶναι κάτι «δίπλα στό», τήν ίδια τή διαδρομή τῆς κατανόησης. Αύτή η υπέρβαση δέν ὄφελεται μόνο στήν προηγούμενη ἐμφάνιση τοῦ κόσμου κάθε φορά πού ἔχουμε νά κάνουμε μέ κάτι χειραγώγιμο, ὅπως θέλει ο Χάιντεγκερ. 'Αναφαίνεται ἐπίσης στήν κατοχή καί τήν κατανάλωση τοῦ ἀντικειμένου. Τίποτε τό ἀνάλογο δέν υπάρχει ὅμως στή σχέση μου μέ τόν ἄλλο. Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι καί ἐκεῖ καταλαβαίνω τό μέσα-στόν ἄλλο-εἶναι, υπερβαίνοντάς τή μερικότητά του ώς ὅντος: τό πρόσωπο μέ τό ὄποιο βρίσκομαι σέ σχέση τό ἀποκαλῶ ὃν, ἀλλά καλώντας το ὃν τό ἐπικαλοῦμαι. Δέν νομίζω μόνο ὅτι εἶναι, τοῦ μιλάω. "Έχει συνεταιρισθεῖ μαζί μου στό ἐσωτερικό τῆς σχέσης πού ἔπρεπε ἀπλῶς νά μοῦ τό δεῖξει ώς παρόν. Τοῦ μιλησα, δηλαδή ἀδιαφόρησα γιά τό καθολικό εἶναι πού ἐνσαρκώνει γιά νά μείνω στό ἐπιμέρους ὃν πού εἶναι. 'Εδῶ η διατύπωση «πρίν ἔρθω σέ σχέση μέ ἔνα ὃν, πρέπει νά τό ἔχω κατανοήσει ώς ὃν» χάνει τήν αὐστηρή

έφαρμογή της: έδω κατανοώντας τό όν του λέω συγχρόνως τί κατανοῶ.

‘Ο ἄνθρωπος εἶναι τό μόνο όν πού δέν μπορῶ νά συναντήσω χωρίς νά τού ἐκφράσω αὐτή τή συνάντηση. ‘Η συνάντηση διαφέρει ἀπό τή γνώση ἀκριβῶς ώς πρός αὐτό. Κάθε στάση πού μπορῶ νά ἔχω ἀπέναντι σέ ἔναν ἄνθρωπο περιλαμβάνει ἔνα χαιρετισμό – ἀκόμα καί ώς ἄρνηση χαιρετισμοῦ. ‘Η ἀντίληψη δέν προβάλλεται ἔδω στόν ὄριζοντα – τό πεδίο τῆς ἐλευθερίας μου, τῆς ἔξουσίας μου, τῆς ιδιοκτησίας μου – γιά νά συλλάβει, πάνω σέ αὐτό τό φόντο, τό ἄτομο. Σχετίζεται μέ τό καθαρό ἄτομο, μέ τό όν ώς τέτοιο. Καί αὐτό σημαίνει ἀκριβῶς, ἂν θέλουμε νά τό ποῦμε μέ ὄρους «κατανόησης», ότι ή κατανόησή μου τού ὄντος ώς τέτοιου εἶναι ηδη ή ἔκφραση πού τού προσφέρω αὐτής τῆς κατανόησης.

Τό γεγονός ότι εἶναι ἀδύνατο νά προσεγγίσω τόν ἄλλο χωρίς νά τοῦ μιλήσω σημαίνει ότι ἔδω ή σκέψη εἶναι ἀδιαχώριστη ἀπό τήν ἔκφραση. Ἀλλά ή ἔκφραση δέν εἶναι ή κατά κάποιο τρόπο μετακένωση στό μυαλό τοῦ ἄλλου μιᾶς σκέψης πού κάνω καί πού τόν ἀφορᾶ. Πράγμα πού ξέρουμε ὅχι μόνο μετά τόν Χάιντεγκερ, ἀλλά μετά τόν Σωκράτη. Καί δέν εἶναι οὔτε ή ἄρθρωση τῆς κατανόησης πού μοιράζομαι ηδη μέ τόν ἄλλο. Πρίν ἀπό κάθε συμμετοχή σέ ἔνα κοινό περιεχόμενο κατανόησης, ή ἔκφραση εἶναι αὐτό πού ἰδρύει τήν κοινωνικότητα χάρη σέ μιά σχέση πού, κατά συνέπεια, δέν μπορεῖ νά ἀναχθεῖ σέ κατανόηση.

Η σχέση μέ τόν ἄλλο δέν εἶναι λοιπόν ὄντολογία. Αὐτή τή σχέση μέ τόν ἄλλο πού δέν περιορίζεται στήν παράσταση τοῦ ἄλλου, ἀλλά τόν ἐπικαλεῖται, καί ὅπου ή ἐπίκληση δέν ἀκολουθεῖ τήν κατανόηση, τήν ἀποκαλοῦμε θρησκεία. Ή ούσια τοῦ λόγου εἶναι προσευχή. Αὐτό πού διακρίνει τή σκέψη πού ἀποβλέπει σέ ἔνα ἀντικείμενο ἀπό τή σχέση μέ ἔνα πρόσωπο, εἶναι ότι στήν τελευταία ἄρθρώνεται μιά κλητική: τό ὄνομαζόμενο εἶναι συγχρόνως αὐτό πού καλοῦμε.

Ἐπιλέγουμε τόν ὄρο θρησκεία – χωρίς νά ἔχουμε προφέρει οὔτε τή λέξη Θεός οὔτε τή λέξη ιερό – σκεπτόμενοι καταρχάς τή σημασία πού τῆς δίνει ὁ Αὔγουστος Κόντ στήν ἀρχή τῆς *Politique Positive* του. Καμιά θεολογία, κανένας μυστικισμός δέν κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἀνάλυση τῆς συνάντησης μέ τόν ἄλλο πού μόλις κάναμε, καί τῆς ὅποιας μᾶς ἐνδιέφερε ἀπλῶς νά ὑπογραμμίσουμε τήν τυπική δομή: ότι τό ἀντικείμενο τῆς συνάντησης εἶναι συγχρόνως δεδομένο καί σέ

Εἶναι ή ὄντολογία θεμελιώδης:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

κοινωνία μαζί μας, χωρίς τό γεγονός τής κοινωνικότητας νά μπορεῖ νά ἀναχθεῖ σέ μιά ὄποιαδήποτε ιδιότητα πού ἀποκαλύπτεται μέσα στό δεδομένο, χωρίς ή γνώση νά μπορεῖ νά ὑπερκεράσει τήν κοινωνικότητα. “Αν ή λέξη θρησκεία πρέπει ἐπιπλέον νά ἀνακοινώσει ότι ή σχέση μέ τούς ἄνθρωπους, ἀκριβῶς ἐπειδή δέν εἶναι ἀναγώγμη στήν κατανόηση, δέν ἀποτελεῖ ἀσκηση ἔξουσίας, ἀλλά βλέπει στά ἄνθρωπινα πρόσωπα τό ἀπειρο – θά ἀποδεχτοῦμε αὐτή τήν ἡθική χροά τῆς λέξης καί ὅλες τίς καντιανές συνηχήσεις.

‘Η «θρησκεία» παραμένει σχέση μέ τό όν ώς όν. Δέν εἶναι ή σύλληψή του ώς ὄντος, ἔνα ἐνέργημα ὅπου τό όν εἶναι ηδη ἀφομοιωμένο, ἀκόμα καί ἂν ή ἀφομοίωση αὐτή τό ἀποδεσμεύει ώς όν, τό ἀφήνει-νά-εἶναι. Οὔτε ἐγκαθιστά δέν ξέρω ποιά σχέση κατοχῆς οὔτε προσκρούει στήν προσπάθειά της νά καταλάβει τό όν. “Αραγε ἔλλογη εἶναι μόνο ή ἔξουσία ἐπί τοῦ ἀντικειμένου; Ό λόγος εἶναι ή σχέση κυριαρχίας ὅπου ή ἀντίσταση τοῦ ὄντος ώς τέτοιου ξεπερνιέται ὅχι μέ μιά κλήση πού τοῦ ἀπευθύνουμε, ἀλλά μέ κάτι σάν τήν πανουργία τοῦ κυνηγοῦ πού ὑπερνικᾶ ὅτι δυνατό καί ἀνυπότακτο ἔχει τό όν στηριζόμενος στίς ἀδυναμίες του, τίς πλευρές μέσω τῶν ὅποιών τό όν ἀρνεῖται τή μερικότητά του, καθώς τό τοποθετεῖ στόν ὄριζοντα τοῦ καθολικοῦ εἶναι; Ή διάνοια ώς πανουργία, ή μαχητική καί βίαιη διάνοια πού εἶναι κομμένη καί ραμφένη στά μέτρα τῶν πραγμάτων – εἶναι πράγματι ίκανή νά ἐδραιώσει μιά ἀνθρώπινη τάξη; Μᾶς ἔχουν παράδοξα συνηθίσει νά πιστεύουμε ότι τό πνεῦμα ἐκδηλώνεται καί γίνεται πραγματικό δίνοντας μάχες. Καί ὅμως, ή τάξη τοῦ λόγου δέν συγκροτεῖται μᾶλλον σέ μιά συνθήκη «συνομιλίας», όπου ή ἀντίσταση τοῦ ὄντος ώς ὄντος δέν κάμπτεται, ἀλλά εἰρηνεύει;

‘Η ἔγνοια τῆς σύγχρονης φιλοσοφίας νά ἐλευθερώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τίς κατηγορίες πού ἀρμόζουν ἀποκλειστικά στά πράγματα δέν πρέπει νά ἀρκεστεῖ λοιπόν στό νά ἀντιπαραθέσει στό στατικό, στό ἀδρανές, στόν καθορισμένο χαρακτήρα τῶν πραγμάτων τόν δυναμισμό, τή διάρκεια, τήν ὑπέρβαση ή τήν ἐλευθερία ώς ούσια τοῦ ἀνθρώπου. Τό θέμα δέν εἶναι τόσο νά ἀντιπαραθέσουμε μιά ούσια σέ μιά ἄλλη, νά ποῦμε τί εἶναι ή ἀνθρώπινη φύση, ἀλλά πρωτίστως νά τῆς δροῦμε τή θέση ἀπό τήν ὅποια ὁ ἄνθρωπος θά πάψει νά μᾶς ἀφορᾶ βάσει τοῦ ὄριζοντα τοῦ εἶναι, δηλαδή ἀπό τήν ὅποια θά πάψει νά προσφέρεται στίς δυνάμεις μας. Τό όν ώς όν (καί ὅχι ώς ἐνσάρ-

κωση τοῦ καθολικοῦ εἶναι) δέν μπορεῖ νά εἶναι παρά μόνο μέσα σέ μιά σχέση ὅπου τό ἐπικαλούμαστε. Τό ὃν εἶναι ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι προσιτός ως πλησίον. 'Ως πρόσωπο (visage).

5. Ἡ ἡθική σημασία τοῦ ἄλλου ἀνθρώπου

‘Η κατανόηση, σχετιζόμενη μέ το ὄν, μέσα στό ἀνοιγμα τοῦ εἶναι, τοῦ  
βρίσκει μά σημασία βάσει τοῦ εἶναι. Μέ τήν ἔννοια αὐτή, δέν τό  
καλεῖ, ἀλλά ἀπλῶς τό ὄνομάζει. Καὶ ἔτοι ἀσκεῖ ἔναντι του βίᾳ καὶ  
ἄρνηση. Μερική ἄρνηση, ἡ ὅποια ἀποτελεῖ βίᾳ. Καὶ αὐτή ἡ μερικό-  
τητα περιγράφεται στό γεγονός ὅτι τό ὄν χωρίς νά ἔξαφανιστεῖ,  
βρίσκεται στήν ἔξουσία μου. ‘Η μερική ἄρνηση πού εἶναι ἡ βίᾳ  
ἀρνεῖται τήν ἀνεξαρτησία τοῦ ὄντος: εἶναι δικό μου. ‘Η κατοχή εἶναι  
ὁ τρόπος μέ τόν ὅποιο ἀρνούμαστε ἐν μέρει ἕνα ὄν, ἐνω ἔξαχολουθεῖ  
νά ὑπάρχει. Δέν πρόκειται μόνο γιά τό γεγονός ὅτι τό ὄν εἶναι ὅργανο  
καὶ ἐργαλεῖο – δηλαδή μέσον· εἶναι ἐπίσης σκοπός – καταναλώσιμο  
ἀγαθό, τροφή, καὶ τήν ὥρα πού τό ἀπολαμβάνω μοῦ προσφέρεται,  
μοῦ δίνεται, εἶναι δικό μου. ‘Η δραση εἶναι βέβαια τό ὅριο τῆς  
ἔξουσίας πού μπορῶ νά ἔχω πάνω στό ἀντικείμενο, ἀλλά εἶναι ἥδη ἡ  
ἰδια ἀπόλαυση. ‘Η συνάντηση ἀντιθέτως τοῦ ἄλλου ἔγκειται στό  
γεγονός ὅτι ὅση καὶ νά εἶναι ἡ κυριαρχία μου πάνω του, ὅση καὶ νά  
εἶναι ἡ ὑποταγή του, δέν τόν κατέχω. Δέν μπαίνει ἐντελῶς στό  
ἀνοιγμα τοῦ εἶναι ὅπου στέκομαι ἥδη σάν μέσα στό πεδίο τῆς  
ἐλευθερίας μου. Δέν εἶναι βάσει τοῦ εἶναι ἐν γένει πού τόν συναντῶ.  
‘Ο, τι ἀπό αὐτόν μοῦ ἔρχεται βάσει τοῦ εἶναι ἐν γένει προσφέρεται  
βέβαια στήν κατανόηση καὶ τήν κατοχή μου. Τόν κατανοῶ βάσει τῆς  
ιστορίας του, τοῦ περιβάλλοντός του, τῶν συνηθειῶν του. ‘Ο, τι δέν  
κατανοῶ σέ αὐτόν εἶναι ὁ ἴδιος, ως τό ὄν πού εἶναι. Δέν μπορῶ νά  
τόν ἀρνηθῶ μερικά, διά τής βίᾳς, συλλαμβάνοντάς τον βάσει τοῦ εἶναι  
ἐν γένει καὶ κατέχοντάς τον. ‘Ο ἄλλος εἶναι τό μόνο ὄν τοῦ ὅποιου ἡ  
ἄρνηση δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι ὀλική: ἔνας φόνος. ‘Ο ἄλλος  
ἄνθρωπος εἶναι τό μόνο ὄν πού μπορῶ νά θέλω νά σκοτώσω.

Μπορῶ νά θέλω. Καί έντούτοις ή δύναμη αὐτή εἶναι τό άντιθετό έντελῶς τῆς δύναμης. Ὁ θρίαμβος τῆς δύναμης αὐτῆς εἶναι ή γέττα της ώς δύναμης. Τή στιγμή ἀκριβῶς πού ή δύναμή μου νά σκοτώσω πραγματοποιεῖται, ὁ ἄλλος μοῦ ἔχει ξεφύγει. Μπορῶ δέδαια σκοτώντας νά πετύχω ἔνα στόχο, μπορῶ νά σκοτώσω ὅπως κυνηγάει κανείς, ὅπως σκοτώνει ἔνα ζῷο ή ὅπως ρίχνει ἔνα δέντρο – ἀλλά

Είναι η όντολογία θεμελιώδης;

τότε ἔχω συλλάβει τὸν ἄλλο στὸ ἀνοιγμα τοῦ εἶναι ἐν γένει, ὡς στοιχεῖο τοῦ κόσμου στὸν ὅποιο βρίσκομαι, τὸν ἔχω διακρίνει στὸν ὄριζοντα. Δέν τὸν ἔχω κοιτάξει κατὰ πρόσωπο, δέν συνάντησα τὸ πρόσωπό του. 'Ο πειρασμός τῆς συνολικῆς ἀρνησης πού μετράει τό ἀπειρο αὐτῆς τῆς προσπάθειας καὶ τὸν ἀδύνατο χαρακτήρα τῆς — εἶναι ἡ παρουσία τοῦ προσώπου. Νά εἶσαι σέ σχέση μὲ τὸν ἄλλο, πρόσωπο πρός πρόσωπο — σημαίνει νά μήν μπορεῖς νά τὸν σκοτώσεις. Καὶ σημαίνει ἐπίσης νά εἶσαι σέ συνομιλία μαζί του.

"Αν τά πράγματα είναι άπλως πράγματα, αὐτό συμβαίνει ἐπειδή ἡ σχέση μαζί τους είναι ἔξαρχης σχέση κατανόησης: ὅντα, ἀφήνονται νά συλληφθοῦν βάσει τοῦ εἶναι, βάσει μιᾶς ὀλότητας πού τούς παρέχει μιά σημασία. Τό ἄμεσο δέν είναι ἀντικείμενο κατανόησης. Ἔνα ἄμεσο δεδομένο τῆς συνείδησης, ἡ ἔκφραση είναι ἀντιφατική. Δίνεται κάπι ἐκτιθέμενο στήν πανουργία τοῦ νοῦ, συλλαμβανόμενο μέ τή μεσολάβηση τῆς ἔννοιας, τοῦ φωτός τοῦ είναι ἐν γένει, μέ μιά παράχαμψη, «όμαδικά». δίνεται σημαίνοντας βάσει αὐτοῦ πού δέν είναι. Ἡ σχέση μέ τό πρόσωπο, ἔνα γεγονός συλλογικό –ἡ συνομιλία – είναι μιά σχέση μέ τό ὃν τό ἴδιο, ὡς καθαρό ὄν.

"Οτι ή σχέση μέ τό ὄν εἶναι ἐπίκληση ἐνός προσώπου καὶ ἡρή συνομιλία, σχέση μέ ἔνα βάθος μᾶλλον παρά μέ ἔναν ὄριζοντα — κάτι σάν τρύπα στόν ὄριζοντα — ὅτι ὁ πλησίον εἶναι τό ὄν κατεξοχήν, αὐτά ὅλα μπορεῖ νά φαίνονται ἀρκετά ἐντυπωσιακά ὅταν ἐμμένει κανείς στή σύλληψη ἐνός ὄντος, πού καθαυτό μοιάζει ἀσήμαντο, ἀπλή σιλουέτα σέ ἔνα φωτεινό ὄριζοντα, ή ὅποια μόνο χάρη στήν παρουσία της στόν ὄριζοντα ἀποκτά σημασία. 'Αλλά τό πρόσωπο σημαίνει ἀλλιῶς. 'Απέναντι ἀκριβῶς στή θανάσιμη βούληση τήν ὅποια ἀντιμετωπίζει ἀγέρωχα, τό πρόσωπο καταφάσκει τήν ἀπειρη ἀντίσταση τοῦ ὄντος πού βρίσκεται στήν ἔξουσία μας, ἐπειδή ή ἀντίσταση αὐτή φάίνεται πάνω στό πρόσωπο τελείως γυμνή — καί ή γύμνια τοῦ προσώπου δέν εἶναι σχῆμα λόγου — δηλαδή σημαίνει ἀπό μόνη της Δέν μποροῦμε κάν νά πούμε ὅτι τό πρόσωπο εἶναι ἄνοιγμα: Ήά τά καθιστούσαμε ἥδη σχετικό πρός μιά περιβάλλουσα πληρότητα.

Τά πράγματα μποροῦν ἄραγε νά ἀποκτήσουν πρόσωπο; Ή τέχνη δέν εἶναι μιά δραστηριότητα πού δίνει πρόσωπο στά πράγματα; Ή πρόσοψη ἐνός σπιτιοῦ δέν εἶναι ἔνα σπίτι πού μᾶς κοιτάζει; Οι μέχρι ἐδῶ ἀναλύσεις μας δέν φτάνουν γιά νά ἀποκριθοῦμε στά ἑρωτήματα αὐτά. Διερωτώμαστε καμιά φορά ἂν στήν τέχνη ἡ ἀπρόσωπη ὄψη

τοῦ ρυθμοῦ δέν ἀντικαθιστᾶ, συναρπαστικά καὶ μαγικά, τήν κοινωνικότητα, τό πρόσωπο, τή συνομιλία.

Στήν κατανόηση, τή σημασία πού συλλαμβάνεται βάσει ἐνός ὄριζοντα, ἀντιθέτουμε τή σημασία τοῦ προσώπου. Οἱ σύντομες ἐνδείξεις μέ τίς ὅποιες εἰσήχθη ἐδῶ ἡ ἔννοια ἐπιτρέπουν ἄραγε νά διαβλέψουμε κάπως τή σημασία της γιά τήν ίδια τήν κατανόηση καί τίς προϋποθέσεις της, πού συνιστοῦν μιά σφαίρα σχέσεων τήν ὅποια μόλις ὑποψιαζόμαστε; "Ο, τι ἀπό αὐτήν μποροῦμε νά δοῦμε, μᾶς φαίνεται ἐντούτοις νά τό ὑπονοεῖ ἥδη ἡ πρακτική φιλοσοφία τοῦ Κάντ, τήν ὅποια αἰσθανόμαστε πολύ συγγενική.

Πῶς ἡ ὄψη τοῦ προσώπου παύει νά εἶναι ὄψη καί γίνεται ἀκοή καί συνομιλία, πῶς ἡ συνάντηση τοῦ προσώπου –δηλαδή ἡ ἡθική συνείδηση— μπορεῖ νά περιγραφεῖ ὡς προϋπόθεση τῆς συνείδησης ἐν γένει καί τῆς ἀποκαλύψης, πῶς ἡ συνείδηση καταφάσκεται ὡς ἀδυναμία φόνου, ποιές εἶναι οἱ συνθῆκες τῆς ἐμφάνισης τοῦ προσώπου, δηλαδή τοῦ πειρασμοῦ καί τῆς ἀδυναμίας τοῦ φόνου, πῶς μπορῶ νά φανερωθῶ στόν ἑαυτό μου ὡς πρόσωπο, σέ ποιό μέτρο ἐντέλει ἡ σχέση μέ τόν ἄλλο ἡ μέ τήν κοινωνία εἶναι ἡ σχέση μας μέ τό ἀπειρο, πού δέν ἀνάγεται στήν κατανόηση – ίδιού τά θέματα πού προκύπτουν ἀπό αὐτή τήν πρώτη ἀμφισβήτηση τοῦ πρωτείου τῆς ὄντολογίας. "Οπως καί νά 'ναι, ἡ φιλοσοφική ἔρευνα δέν θά μποροῦσε νά ἀρκεστεῖ στό νά σκέφτεται τόν ἑαυτό ἡ τήν ὑπαρξη. Γιατί ἡ σκέψη μᾶς δίνει μόνο τήν ἀφήγηση μᾶς προσωπικῆς περιπέτειας, μᾶς ίδιωτικῆς ψυχῆς πού συνεχῶς ἐπιστρέφει στόν ἑαυτό της, ἀκόμα καί ὅταν μοιάζει νά τόν ἀποφεύγει. Καί τό ἀνθρώπινο δέν προσφέρεται παρά μόνο σέ μιά σχέση πού δέν εἶναι ἔξουσία.