

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΠΕΡΝΑΡ ΑΝΓΡΙ ΛΕΒΙ «ΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΤΡ» ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΛΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

**T**όσο διάσπομος, αλλά ελάχιστα «διαθασμένος». Είναι η πραγματικότητα για τον Ζαν Πολ Σαρτρ. Κι αυτό ακριβώς επισημαίνει το βιθλίο ενός σύγχρονου στοχαστή. Ο Μπερνάρ Ανρί Λεβί με τον «Αιώνας του Σαρτρ» δίνει μια ευκαιρία γνωριμίας με τον εκφραστή του υπαρξισμού.

Ποια είναι η αλήθεια ενός συγγραφέα; Κι αν πρόκειται για την περίπτωση του Ζαν Πολ Σαρτρ τι να συμπεράνει κανένας; Ήπων είναι καλός, κακός, ευφυςής ή απλά υπερεκτικημένος; Ή μήπως είναι ένα πυροτέχνημα για έναν αιώνα που πέδεν έλεισε; Να είναι ο Σαρτρ ένας συγγραφέας για τις τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένας φιλοσοφικός γριφός ή ένας ξεπερασμένος στυλίστας του πνεύματος; Ο Σαρτρ, αυτός που έβαλε σε εξελικτική διαδικασία την απτική τάξη, από τη στιγμή του θανάτου του δεν κέρδισε την υστεροφήμιά του, ενώ ο Καμί, ο φίλος που αποτρέφεται και φθονούσε, δεν σταμάτα να κερδίζει έδαφος. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον Γάλλο φιλόσοφο. Του οποίου το ονόμα μπορεί να πήρε θρυλικές διαστάσεις ανάμεσα στον κόσμο, αλλά το έργο του έχει διαβάσει ελάχιστα. Είναι η κατάρα της πεπωμάνων. Η δυστυχία των συγγραφέων που γίνονται πιο διάσπομοι κι από το έργο τους. Η λάμψη τους είναι τόσο έντονη, το ονόμα τους τόσο ισχυρό, που σκιάζουν τα κείμενά τους.

Ο Σαρτρ υπέφερε από αυτή την κατάσταση ήδη εν ζωή. «Ήταν τόσο διάσπομος που κανείς δεν τον διάβαζε», υποστηρίζει ο σύγχρονος Γάλλος φιλόσοφος, Μπερνάρ Ανρί Λεβί. Ο αριθμός αγέλασης αποκαταστήσει την αιώνια την αδικία, ρίχνοντας

φως στο «μυστήριο Σαρτρ» και απαντώντας στα ερωτήματα με την... αναζωογονητική μελέτη του. «Ο αιώνας του Σαρτρ» (Le siècle de Sartre, εκδ. Grasset), αφιερωμένο στον άνθρωπο-μυντείο, του οποίου η κηδεία στις 19 Απριλίου 1980 συγκέντρωσε ένα τεράστιο πλήθος που τον συνόδευσε στο κομμτήριο του Μοναρνάς, σήμανε την ώρα των επανεκτικήσεων για έναν στοχαστή που συχνά έσφαλε. Ο αντιλογος, που προέκυψε, στρέφεται γύρω από την άποψη πώς το βιθλίο προβάλλει την οδύσσεια μιας συνείδησης και την ιστορία μιας αποτυχίας.

Για να μάθουμε λοιπόν αν ο Σαρτρ έκλινε από την πλεύρα του «είναι» ή από την πλεύρα του «μηδέν», ο Μπερνάρ Ανρί Λεβί παίρνει μια θαρραλέα θέση: υπερασπίζεται έναν από τους δασκάλους του. Ακολούθει μια έμμονη ιδέα, ξαναδιάβαζει γραμμή προς γραμμή όλα τα μεγάλα βιθλία του Σαρτρ και με το βιθλίο αυτό - για το οποίο αφιερώνουν πολλές σελίδες οι γαλλικές εφημερίδες και τα περιοδικά και για το οποίο μιλάει η γαλλική σχολή των θεωρητικών και των φιλόσοφων - χώνεται στη βαθιά πολύ υπό τον Θόρον της λογοτεχνικής κριτικής.

«Ο αιώνας του Σαρτρ» ανοίγει με τη δόξα του Σαρτρ. Μετά τα χρόνια της Απελευθέρωσης, όταν τα άρθρα του, τα περοπτά, τα δοκίμια, τα θεοτρικά του έργα, τα μυθιστορήματα, οι ομιλίες και οι φιλοσοφικές του

## Εαναδιαβάστε τον Σαρτρ...

πραγματείες και θέβαια το περιοδικό «Ελεύθεροι Καιροί» παρακινούν συζήτησεις, αντιδράσεις θερμαίνουν τα πνεύματα. Ο Μπερνάρ Ανρί Λεβί μας φέρνει σε γνωριμία με τον φιλόσοφο του μπιτρό και της ασφάλτου, τον νομάδα των εκούσιων μετεπιβάσεων στην ανυμνία των ξενοδοχείων, με τη γενναιοδορία του, με την ελαφρότητα που αντιμετώπιζε τα κείμενά του, τη σχολαστική διαχείριση του μοναδικού του θησαυρού, το χρόνον. Όμως αυτός ο θριαμβευτικός Σαρτρ, δεν είναι παρά ένας Σαρτρ πριν από τον Σαρτρ, πριν από εκείνον (που επικρήστησε τα τελευταία τριάντα χρόνια), τα κομμουνιστικής προσταλινικής στράτευσης, της αλληλεγγύης με τον Κάστρο και τον Μάο, της απόρριψης των Σοδιετικών «αποχρώσαντων», του καλέματος υπέρ της τρομοκρατίας και του πολιτικού εγκλήματος.

Το μυθιστορηματικό του έργο, όσο σημαντικό κι αν ήταν, διακόπτεται όψιμα το 1949. Βέβαια, δεκαπέντε χρόνια αργότερα ο συγγραφέας εκδίδει ένα καθαρά λογοτεχνικό αριστούργημα, τις «Δέξεις», έργο παγκομιών αποδεκτό που γίνεται η αφορμή για να τιμηθεί ο Σαρτρ με το Βραβείο Νομπελ, το οποίο και αρνείται. Όμως ο Λεβί επιφύλασσε με αποκρυπτογραφημένη ανάνυωση των «Δέξεων» θεωρώντας πως το αγαπημένο βιθλίο των αντιστροφών αποτελεί τον εκλεπτυσμένο του αποχαιρετισμό στη λογοτεχνία προς χάρη της στράτευσης. Για να γίνει ο πειθαρχημένος αγωνιστής, ο ακαταπόνητος λει-

τουργός των αιματηρών ουτοπιών που αγωνιούν σε αυτό το τέλος του αιώνα.

Και ο Μπερνάρ Ανρί Λεβί θαγίζει το συμπέρασμα χαιρετίζοντας το νεαρό πνεύμα του γναρμένου Σαρτρ. Όπως αυτό αποκαλύπτεται στις τελευταίες τους συζητήσεις που δημοσιεύεται στο «Nouvel Observateur», με τον Σαρτρ να εκφράζει μια νέα σκέψη. Σαν οι στοχασμοί του για τον εθρικό μεσανισμό και η εμπειρία της εθρικής κοινωνίας να του επέτρεψαν να θυγεί από τη βασική του αντίφαση. Ανάμεσα σε μια φιλοσοφία που ήθελε τον άνθρωπο να γίνεται επαναστάτης σε κάθε συλλογικό πρόσταγμα και σε μια συλλογική φιλοσοφία που τον έρχην στο πένθος της υποκεμενικότητας.

Συμβαίνει στον Μπερνάρ Ανρί Λεβί, τονίζουν οι κρίτες του συγκεκριμένου βιθλίου, να φαίνεται πολύ γενναιόδωρος με τον Σαρτρ όταν συνεχίζει να δοκιμαλογεί απέναντι στη σκέψη του Λούης Αραγκόν και του Αλμπέρ Καμί. Ούτε υποχωρεί μπροστά στη μεγαλύτερη αποκάλυψη. Πώς στο δεύτερο μήσο του ο 20ός αιώνας θα είχε θέσει τέλος στην κομμουνιστική ουποτία και θα έθεσε σε αμφισθήτηρη ακόμα και την ίδια της επανάστασης. Και ο Ζαν Πολ Σαρτρ είναι αποκλεισμένος από αυτό το σημαντικό γεγονός: «Ο Σαρτρ εναντίον του αιώνα του», «Ο Σαρτρ εκτός του αιώνος του», θα μπορούσε να είναι ενα από τα συμπεράσματα αυτού του βιθλίου.