

## Ένα πνεύμα σε διαρκή απορία

Το να γράφω σημαίνει να αφήνω ένα ίχνος από το οποίο μπορώ να απομακρυνθώ. Η γραφή μου σηματοδοτεί την απουσία μου το θάνατό μου και ταυτόχρονα με βοηθάει να σκεφτώ αυτό πού είναι, έτσι όπως είναι, δηλαδή χωρίς εμένα.

**Α**ργά τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής, ο Ζακ Ντεριντά άφησε την τελευταία του πνοή. Όπως ήταν γνωστό, ο Γάλλος φιλόσοφος υπέφερε τα τελευταία δύο χρόνια από καρκίνο του παγκρέατος. Το 1991, μια Ιταλίδα δημοσιογράφος είχε θέσει στον Ντεριντά το ερώτημα: «Πώς κατορθώνετε να μη φοβάστε τον θάνατο;» Και αυτός είχε απαντήσει: «Βρίσκομαι στη χειρότερη θέση για να σας απαντήσω, επειδή ο φόβος του θανάτου, η σχέση με τον θάνατο με απασχολεί κάθε στιγμή, δεν σκέφτομαι παρά μόνον αυτό, δεν είμαι παρά φόβος του θανάτου και δεν ζω παρά με έναν τρόπο που θα μπορούσαμε να τον πούμε “μεταθανάτιο”.

Όλα όσα μου συμβαίνουν, μου συμβαίνουν με αφετηρία τον θάνατό μου ή τη θνητότητά μου. Άλλα αυτός ο φόβος, με εξαίρεση τις σπάνιες στιγμές στις οποίες με παραλύει εντελώς, με κάνει να γράφω.

Η γραφή είναι η μόνη απάντηση που έχω. Όχι ως ελπίδα επιβίωσης ή αθανασίας, αλλά ως ίχνος από το οποίο μπορώ να απομακρυνθώ και που επομένως μού σηματοδοτεί την απουσία μου. Το να γράφω σημαίνει να αφήνω ένα ίχνος, από το οποίο μπορώ να απομακρύνομαι. Η γραφή, επομένως, μου σηματοδοτεί την απουσία μου, τον θάνατό μου, και ταυτόχρονα με βοηθάει να σκεφτώ αυτό που είναι, έτσι όπως είναι, δηλαδή χωρίς εμένα» (*Corriere della Sera*, 10-3-1991).

Ο Μπλανσό είχε γράψει ότι η τέχνη είναι «αντίσταση στη μοναξιά και στον θάνατο». Για τον Ντεριντά, η γραφή ήταν μεν μια αντίσταση αλλά ήταν ταυτόχρονα και μια εμπειρία της μοναξιάς και του θανάτου.

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '70, το αν ο Ντεριντά ήταν ένας φιλόσοφος ή ένας κριτικός, ένας σοφιστής ή ένας σκεπτικιστής, ένας ταχυδακτυλουργός του λόγου ή ένα είδος «μάγου» του στοχασμού προκαλούσε συζητήσεις και διαιρούσε τα πνεύματα. Στη δεκαετία του '80 οι αντιστάσεις του ακαδημαϊκού κόσμου είχαν καμφθεί και ο Ντεριντά κέρδισε όχι μόνο την παγκόσμια φήμη, αλλά και την καθολική σχεδόν αναγνώριση της φιλοσοφικής σημασίας του έργου του. Σήμερα, ο Ντεριντά διαβάζεται πλέον όχι σαν εκπρόσωπος της «μη φιλοσοφίας» του μεταμοντερνισμού (σύμφωνα με την παλαιά, ευρέως διαδεδομένη προκατάληψη), αλλά ως εκφραστής μιας από τις τελευταίες μεγάλες φιλοσοφικές απόπειρες του 20ού αιώνα.

## Τρεις περίοδοι στη σκέψη

Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις διαφορετικές περιόδους στη σκέψη του Ντεριντά. Στα πρώτα του βήματα στη φιλοσοφία, και παρά τις επιρροές που δέχεται από τα «νιτσεύκα» κείμενα των Μπατάγι και Μπλανάρ, στηρίζεται χυρώς στη φαινομενολογία του Χούσερλ και ως οικοσπαστικοί τον αντιθετικό της προσανατολισμό. Σε μια δεύτερη περίοδο, στη μετάβαση από τη δεκαετία του '60 στη δεκαετία του '70, τοποθετούνται οι μελέτες του για τη γραφή και τη διαφορά, το ίχνος και τη γραμματολογία. Ύστερα από τη δεκαετία του '80, ο Ντεριντά διαλέγεται πιο συχνά με το παρόν και οι παρεμβάσεις του αποκτούν ειθύτερα πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα και γίνονται πιο οικοσπαστικές, χωρίς να αποσυνδέονται ωστόσο από έναν βαθύ και πυκνό θεωρητικό προβληματισμό.

Αιτός ο τελευταίος Ντεριντά συλλέγει τόσο από την ιστορία της σκέψης, όσο και από την επικαιρότητα, τις αφορμές για να αναπτυξεί ένα πρόγραμμα έρευνας που τείνει στη βαθιά και οικοσπαστική ανανέωση του Διαφωτισμού.

Όταν ο Ντεριντά σχολιάζει τη δυτική μεταφυσική φιλοσοφική παράδοση και αποκαλύπτει τις εσωτερικές της αντιφάσεις, ο στόχος του δεν έγκειται στο να διαπιστώσει απλώς τις αποτυχίες της ή να διακηρύξει τη χρεοκοπία της. Η προσπάθειά του τείνει, αντίθετα, στο να διασώσει και να ανανεώσει την χριτική δίναμη του στοχασμού, για να την οδηγήσει ως τις πιο ακραίες της συνέπειες. Η ιδέα της «αποδόμησης», ως μιας μορφής ατελεύτητης ανάλυσης, που πρέπει να εφαρμόζεται στα κείμενα της φιλοσοφικής παράδοσης, βασίζεται πάνω σε αυτή την προϋπόθεση. Άλλα η σαγήνη της χριτικής και αποδομητικής εργασίας του Ντεριντά, οι ιδιοφυές ερμηνευτικές ασκήσεις με τις οποίες αποσυναρμολόγησε ολόκληρους τομείς της δυτικής φιλοσοφίας, οδηγούν συχνά τους αναγνώστες του στο να παραγνωρίσουν μια απλή αρχή που αυτός θεωρούσε θεμελιώδη: την ιδέα δηλαδή ότι η «αποδόμηση» έχει πάντοτε και το νόημα της «αναδόμησης» και μιας νέας χριτικής θεμελίωσης.

## Τίποτε δεν είναι απλό

Ο Ροζέ-Πολ Ντρουά έγραψε για τον Ντεριντά: «Με αυτό τον στοχαστή τίποτα δεν είναι ποτέ απλό. Τουλάχιστον τίποτα απ' ό,τι ευθύς εξαρχής θεωρούμε αφελώς πως μπορεί να είναι απλό. Ένα ερώτημα κρύβει πάντοτε ένα άλλο, όλα είναι πιο πολύπλοκα από όσο νομίζουμε. Πάντοτε. Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει μια πρώτη μινιμαλιστική προσέγγιση αυτού του τρόπου που ονομάζεται «αποδόμηση», με τον οποίο ο Ζακ Ντεριντά σινέδεσε οριστικά το όνομά του (...). Η αποδόμηση συνίσταται στο να εξετάζουμε τα δεδομένα των λόγων, των θεωριών, των θεσμών. Όχι για να τους καταστρέψουμε ή να τους διαλύσουμε, πρόγραμμα που θα ήταν αδύνατο ή παράλογο, αλλά για να ακυρώσουμε τα αυτονότα και ίσως και το βάρος του. Το ζητούμενο είναι να αφαιρέσουμε ό,τι έχει κατακαθίσει, να αποσυνθέσουμε ό,τι έχει απολιθωθεί ή παραφρατωθεί και όχι να τα ισοπεδώσουμε όλα. Η αποδόμηση της Μεταφυσικής θα ήταν λοιπόν ένας τρόπος για να προσδώσουμε στη σκέψη (στους λόγους, στις θεωρίες, τους θεσμούς) ξωντάνια, κίνηση και επιπλέον ένα μέλλον» (*Le Monde*, 16-11-2001).

Έχουν χαρακτηρίσει τον Ντεριντά μηδενιστή, σχετικιστή, σκεπτικιστή, μεταμοντέρνο

κ.ο.κ. Νομίζουμε ότι πρόκειται για εσφαλμένες και παραπλανητικές ετικέτες. Η σκέψη ενός φιλοσόφου, όπως ο Ντεριντά, δεν μπορεί να συνοψιστεί και να εγκλειστεί στο σώμα μιας οριστικής θεωρίας, να προσδιοριστεί δηλαδή με μια σταθερή και αμετάβλητη μορφή. Η κατηγορία ότι είναι ένας «εχθρός» του Διαφωτισμού διαιρεύεται όπτια από τον ίδιο και από το έργο του. Εξάλλου, ενας φιλόσοφος δεν μπορεί να μην εργάζεται για τον Διαφωτισμό, γιατί διαφορετικά θα ήταν σκοταδιστής (αν και δεν έλειψαν και οι σκοταδιστές φιλόσοφοι). Ο Ντεριντά ωστόσο γνώριζε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει χειρότερος σκοταδιστής από εκείνον που πιστεύει ότι είναι ένας τέλειος διαφωτιστής, ότι ενσωματώνει δηλαδή αυτοπροσώπως τις αξίες της προόδου και της ορθολογικότητας.

Σε ό,τι αφορά τη σχέση του με τον μεταμοντερνισμό και πάλι ο ίδιος ο Ντεριντά είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του: «Όσο για τη μετανεωτερικότητα, εγώ ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη, ούτε και αισθανθήκα ποτέ ότι εκπροσωπούμαι στην εργασία μου από αντόν τον όρο, κυρίως επειδή η ιδέα της μετανεωτερικότητας προϋποθέτει μια χρονολογήση και μια γραμματική διάταξη της Ιστορίας, ένα πριν και ένα μετά. Πράγμα που μου φαίνεται ακατάλληλο για να περιγράψει τη σχέση μου ή τη θέση της εργασίας μου στην Ιστορία. Από την άλλη μεριά, τα ζεύγματα που αποκαλούνται "μεταμοντέρνα" το κάνονταν να είχαν ξεπεράσει την εποχή του Διαφωτισμού και δεν πιστεύω ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Το ξητούμενο είναι να επαναπροτείνουμε την ιδέα του Διαφωτισμού, όχι όπως αιτή εκδηλώθηκε στον 18ο αιώνα στην Ευρώπη, αλλά καθιστώντας τη σύγχρονη, τοποθετώντας τη στην πρόσθιο του λόγου» (*La Jurnada*, 3-5-2002).

Απαντώντας, τέλος, σε όσους τον επέκριναν για μηδενισμό, ο Ντεριντά δήλωνε: «Οχι, δεν είμαι ο μηδενιστής που πολλοί νομίζουν, ο άνθρωπος που δεν πιστεύει σε τίποτα, που υποστηρίζει ότι τίποτα δεν έχει νόημα. Αυτά τα λένε άνθρωποι που δεν με έχουν διαβάσει ποτέ. Ποτέ δεν είπα ότι είμαστε κλεισμένοι στη γλώσσα. Στην πραγματικότητα, λέω το αντίθετο και η αποδόμηση του λογοκεντρισμού είχε στόχο ακριβώς την απογύμνωση εκείνη, της φιλοσοφίας, σύμφωνα με την οποία όλα είναι γλώσσα».

### **Κριτικές αποστάσεις**

Τα τελευταία χρόνια, ο Ντεριντά διαλεγόταν πιο ζωηρά με το παρόν και διατύπωνε πολιτικά οιζουσπαστικές θέσεις, που αμφισβήτησαν τη νεαν δογματική ορθοδοξία, τη νεοφιλελεύθερη συναίνεση της «μετακομούνιστικής» εποχής. Διατηρούσε ωστόσο πάντοτε τις χριτικές αποστάσεις του από τη σαρτρική μορφή του «στρατευμένου» διανοούμενον. Στο έργο του είχε «αποδομήσει» μεθοδικά αυτή τη μορφή, καθώς είχε αναστοχαστεί σε βαθός τις θεωρητικές προϋποθέσεις της και τους όφους της αποτελεσματικότητάς της. Ο Ντεριντά γνώριζε πολύ καλά ότι ένας τρόπος για να είναι κανές απολιτικός σήμερα είναι και να επαναλαμβάνει τελετουργικά την επαναστατική ηγετορική που κληρονομήσαμε από το παρελθόν, να συνεχίζει να προπαγανδίζει προγράμματα που έχουν αποτύχει ή εξαντλήθηκαν και να προσαρμόζει τον λόγο του σε προκαθορισμένους και προβλέψιμους κώδικες.

**Θανάσης Γιαλκέτης  
Ελευθεροτυπία, 11-10-2004**

## Το «τέλος» του Ντεριντά

**M**όλις χθες, Έλληνας πανεπιστημιακός, σε δημοσιογραφικό άρθρο, ισχυρίστηκε ότι ο Ντεριντά «τελευταία διαπραγματεύτηκε το τέλος του μέσω των εφημερίδων. Ο θάνατος δίστασε απορημένος. Αν εκτέλεσε τελικά το έργο του φαίνεται πως δεν το έκανε χωρίς δισταγμό και ίσως μάλιστα χωρίς κάποια ντροπή». Εδώ υποδηλώνεται ότι ο ιδρυτής της αποδόμησης «έθαψε» το έργο του (μάλιστα σε αγγλική εφημερίδα κάποιος δήλωσε χωρίς αιδώ ότι με την ταφή του Ντεριντά αναρωτιέται αν έφτασε η ώρα να ενταφιαστεί μαζί του και το έργο του...), εφόσον υποβίβασε τη σκέψη του μιλώντας σε πρόσφατες συνεντεύξεις του για τον επικείμενο θάνατό του.

Το περί θανάτου ερώτημα –όπως και κάθε άλλο– ο Ντεριντά το πραγματεύεται μέσα στο ογκώδες μη δημοσιογραφικό έργο του. Ο Τύπος αδυνατεί να υποκαταστήσει το βιβλίο, γιατί του λείπει ο χρόνος και ο χώρος. Η εφημερίδα κάθε μέρα έχει ήδη διαπραγματευτεί το τέλος της. Δυντυχώς, πανεπιστημιακοί και αυτοαποκαλούμενοι ειδήμονες βολεύονται μέσα στον άβολο δημοσιογραφικό χώροχρόνο, για να λοιδορήσουν έως και να συκοφαντήσουν την ντεριντιανή σκέψη, καθώς είναι ανίκανοι ή αρνούνται να τη διαβάσουν. Η ευχή του Αγγλου αρθρογράφου είναι ήδη ξεπερασμένη, γιατί μια μερίδα του Τύπου έχει ήδη «ενταφιάσει» το έργο του. Ετσι τουλάχιστον πιστεύει.

Προτρέπω λοιπόν τους Έλληνες αναγνώστες να μην πληρώνουν τα αναγνωστικά του τέλη αποκλειστικά στις εφημερίδες ή στους μεσάζοντες (πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους, κριτικούς κ.λπ.) πιστεύοντας ότι έτσι εξοφλούν το χρέος τους προς τη σκέψη του Ντεριντά, αλλά να αναζητούν το τέλος, τον σκοπό αυτής της σκέψης μέσα στο ίδιο το έργο του, ούτως ώστε να αναλάβουν το κόστος της δικής τους κριτικής ευθύνης, γιατί έτσι μόνο μπορούν να λογοδοτήσουν υπεύθυνα.

**Βαγγέλης Μπιτσώρης**  
**Ta Nέa, 17-10-2004**

## Νέες πόρτες, μυστικοί χώροι

**P**οτέ καμιά εικόνα του Ντεριντά δεν θα είναι τελική εικόνα του. Εργάστηκε με προσοχή γι' αυτό, σαν να εργαζόταν προετοιμάζοντας τον θάνατό του. Στη σκιά του αναζητώ τη θεολογική σημασία της αδυναμίας οποιουδήποτε τελικού συμπεράσματος. Η ευθύνη των σχημάτων του λόγου παραμένει, για μένα, κυρίαρχο ηθικό ζήτημα που τίθεται με τα γραπτά του. Πάντοτε σχολίαζε υφιστάμενα κείμενα. Φαντάζομαι τα κείμενα στα οποία στάθηκε ο Ντεριντά σαν μια σειρά δωματίων. Κατά τη δική του ξενάγηση των επισκεπτών, ανοίγονται στους τοίχους νέες πόρτες και από νέες διόδους παρουσιάζονται

μυστικοί χώροι, έξω από τα δωμάτια. Τα μέρη που συναντάει κανείς έξω από τις καινούργιες πόρτες δεν φτιάχνουν κανένα αρμονικό ολοκληρωμένο τοπίο. Ωστόσο επικοινωνούν. Τίποτε δεν μένει σταθερό εκεί, δεν υπάρχει τόπος για εγκατάσταση: φανερώνονται όμως συγκεκριμένοι δρόμοι, κατάλληλοι για βάδισμα. Τα μέρη έξω από τα δωμάτια (μια συγκόλληση αποσπασμάτων) φτιάχνουν έναν ανοικτό τόπο γεμάτο αδιέξοδα. Σε αυτόν τον τόπο, μπροστά στα αδιέξοδα, καλούμαστε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

**Αριστείδης Αντονάς**  
Ta Nέa, 17-10-2004

## Μεταξύ παραδοξολογίας και κοινοτοπίας

**Ε**ίναι παρακινδυνευμένο, αλλά και κάπως άκομψο, να επιχειρήσει κανείς μια βιαστική αποτίμηση του έργου του Ζαχ Ντεριντά, λίγα εικοσιτετράωρα μετά τον θάνατό του. Είναι ωστόσο θεμιτό να διατυπωθούν κάποιες κρίσεις που στηρίζονται στις πρώτες εντυπώσεις από την προσεκτική μελέτη βασικών κειμένων του. Φυσικά, στο σύντομο αυτό σημείωμα δεν μπορούμε ούτε καν να συνοψίσουμε τις θέσεις του φιλοσόφου.

Φορούμαι, πάντως, ότι οι θέσεις αυτές παρουσιάζουν ενδιαφέρον μόνον για όποιον έχει ήδη αποδεχθεί μια συγκεκριμένη, κατά τη γνώμη μου ξεπερασμένη αντίληψη του φιλοσοφείν, στον βαθμό που επιτρέπουν να καταδειχθούν τα αδιέξοδα κάποιας ακραίας και εσφαλμένης θεμελιοκατικής ερμηνείας της υπερβατολογικής και της φαινομενολογικής παραδοσης. Για τους θαυμαστές του, ο Ντεριντά εκφράζει την τελευταία και συνεπέστερη εκδοχή της κριτικής φιλοσοφίας. Για τους επικριτές του, στην προσπάθεια να ξορχίσει το φάντασμα ενός παρωχημένου πλατανισμού –που ελάχιστους απασχολεί πλέον– οδηγεί την κριτική σκέψη σε αυτούποντομένη αμφισβητώντας κεντρικές κανονιστικές της αρχές.

Κατά τα άλλα, η ντεριντιανή συλλογιστική, στην καλύτερη περίπτωση, όταν δεν συσκοτίζεται από την κατάχρηση ρητορικών τρόπων και ένα υπερεσιονιστικό ύφος που υποδύνεται τη βαθύτητα, αξιοποιεί δημιουργικά χαρακτηριστικές μορφές σοφιστικής και σκεπτικιστικής επιχειρηματολογίας. Δυστυχώς, συνήθως καταλήγει σε συμπεράσματα που παραπαίουν μεταξύ παραδοξολογίας και κοινοτοπίας. Οι τοποθετήσεις του Ντεριντά δεν νομίζω πως συμβάλλουν ουσιαστικά στη σύγχρονη φιλοσοφική προβληματική, που ακολουθεί νέους, διαφορετικούς δρόμους. Και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια ο στοχασμός του, που έβρισκε απήχηση κυρίως σε ορισμένους θεωρητικούς της λογοτεχνίας, συμπληρωνόταν από μυστικιστικές αποχρώσεις και οιονεί υπερβατικές αναφορές στην έννοια της δικαιοσύνης, αναγνωρίζοντας τη μη αποδομησιμότητά της.

**Στέλιος Βιρβιδάκης**  
Ta Nέa, 17-10-2004

## Γκουρού περισσότερο παρά φιλόσοφος

**Ο**Ντεριντά είχε την τύχη να δει εν ζωή τις απόψεις του να αναγορεύονται σε ισχύουσα φιλοσοφία της εποχής του, αλλά και την αυτοχώνη να παλαιώνονται ήδη πριν από τον θάνατό του. Στην πραγματικότητα, η θεωρία του δεν περιεχει κάτι το όντως καινούργιο, πλην της ίδεας της «απειρούς σημειωσης», η οποία όμως είναι χωρίς πραγματικό νόημα. Η περίφημη κριτική του της «μεταφυσικής της παρουσίας» δεν είναι παρά έλεγχος της μεταγλωττισμένης από υπότονη θεωρίας της αναφοράς, δηλαδή της παλαιάς άποψης για τις σχέσεις των λεξεων με τα πράγματα, η οποία είχε ήδη καταδειχθεί ως αφελής από αναλυτικούς φιλοσόφους και γλωσσολόγους.

Η μεγάλη επιτυχία της θεωρίας του ήταν αποτέλεσμα περισσότερο του συννιασθηματικού τρόπου με τον οποίο τη διατύπωσε (ο οποίος παρείχε στους διανοητικά ευσυγχίνητους μια αίσθηση δημιουργικής υπέρβασης των στερεότυπων αντιλήψεων) και της χοήσης μιας νέας και φανταζικής ορολογίας και ενός σοφιστικού ύφους, που με τις δυσκολίες και τη σκοτεινότητά του κατόρθωσε να δώσει στο παλαιό την επίφαση του νέου. Η εφαρμογή της μεθόδου του της Αποδόμησης στην εξέταση των λογοτεχνικών κειμένων δεν πρόσφερε τίποτε στις λογοτεχνικές σπουδές. Καθώς η μέθοδος αυτή βασίζεται σε μια θεωρία της γλώσσας γενικά και όχι σε μια θεωρία της λογοτεχνικής γλώσσας, συνικότερα περισσότερο παρά διαφώτισε τη μελέτη της παραγωγής της λογοτεχνικότητας. Περισσότερο από σοφιστής υπό μανδύα φιλοσόφου ο Ντεριντά υπήρξε, πιστεύω, ένας διανοητικός γκουρού. Τα ρητορικά τεχνάσματά του δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τους τρόπους ορισμένων εκφράσεων του θρησκευτικού μυστικισμού. Η ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων με την Αποδομική μέθοδο δίνει την αίσθηση λιγότερο μιας κριτικής προσέγγισης και περισσότερο μιας τελετουργίας. Ότι ο Ντεριντά –εβραικής καταγωγής– δεν κατόρθωσε να αποκοπεί από τον μυστικισμό της εβραϊκής σκέψης φαίνεται από ορισμένα από τα τελευταία του βιβλία, όπου ταυτίζει την Αποδόμηση με την οφίμως ανακαλύφθείσα από αυτόν, μοναδική μη αποδομήσιμη, «άπειρη „ίδεα της δικαιοσύνης“» – ταύτιση την οποία διακήρυττε με τον τρόπο μιας νέας θρησκείας, της οποίας αυτοαναγορεύτηκε όχι μόνο προφήτης αλλά και σιγγρόνως, Μεσσίας.

**Νάσος Βαγενάς**  
**Ta Nέα, 17-10-2004**

## Το χρηματιστήριο της... Φιλοσοφίας

**Η** συνθηματολογία εναντίον του Ντεριντά είναι κάτι που αφορά το χρηματιστήριο της Φιλοσοφίας και όχι την ιστορία της. Κατά τα άλλα, ο Ντεριντά και οι «αντίπαλοί» του μού φέρνουν στον νου το παιχνίδι «κλέψτες κι αστυνόμοι», στην εκδοχή

όμως του Κλεμμένου γράμματος του Πόε: Ας το πάρουν απόφαση και ας παραιτηθούν. έστω και μετά θάνατον δεν πρόκειται να συλλαβθούν το «γράμμα» του. Αν είχε υπάρξει φιλόσοφος και μόνο, θα είχε βρεθεί στο έλεος τους. Σαν τον Υπουργό όμως του Πόε, υπήρξε και «ποιητής». Γιατί το να έχεις υπάρξει «ποιητής» και φιλόσοφος σημαίνει ν' αποστρατεύεις τους «αντιπάλους» σου, υποδυόμενος τον Ντιτέν για λογαριασμό του ίδιου σου τον εαυτού. Κι αν πρέπει σωνει και καλά, ως νεος αναγνώστης του Ντεριντά, να μιλήσω με μία πρόταση για τη συνεισφορά του στη Φιλοσοφία, ας είναι η εξής: Απεδειξε ότι υπάρχουν πολυάριθμες αλήθειες που δεν είναι κατ' ανάγκην αλήθειες εντός των οφών της στρατησης, όπως και ότι υπάρχουν πολυάριθμες αλήθειες που παραμενοντινές αλήθειες ακόμη και εκτός των οφών αυτών.

**Χάρης Ε. Ράπτης**  
**Τα Νέα, 17-10-2004**

## «Κατήργησε την ιεράρχηση των πηγών»

**Π**υρήνας της σκέψης και της διδασκαλίας του Ζακ Ντεριντά είναι η αποδόμηση – ήξεη πολύ στη μόδα γύρω στο 1990 με '95 που σιγά-σιγά εξαφανίστηκε· εξαφανίστηκε, αφού έκανε τη δουλειά της. Η θεωρία της αποδόμησης δεν είναι τίποτε άλλο απ' αυτό που λέει η λέξη. Κατ' αρχήν απειθύνεται στο κείμενο, απειθύνεται στις λέξεις, δεν αναγνωρίζει τίποτε που είναι έχω από το κείμενο. Επιτέλον, προτείνει να μη θεωρείται κανένα νόημα που εκφράζει η λέξη ως έγκιδο· προτείνει την αναζήτηση της αλήθειας στη διάλυση των δομημένων συνόλων. Πρώτες που ωφελήθηκαν από την πρόταση ήταν η Φιλολογία και η Ανθρωπολογία.

Ενώ όμως αρχικά η θεωρία έμοιαζε να απειθύνεται σε αυτές τις δύο ακριβώς διανοητικές λειτουργίες ή επιστήμες, γρήγορα επηρέασε και πολλές άλλες. Στην ιστοριογραφία η αποδόμηση έφτασε από δύο δρόμους: από τον κατακερματισμό της θεματολογίας σε πολύ μικρά θέματα έρεινας (πραγματικά, γεωγραφικά, χρονικά), κάτι που περίπου αποκλείει την κατανόηση του παρελθόντος ως συνολικής κίνησης της κοινωνίας και που υποδεικνύει ένα είδος ισοτιμίας αντών των «μικρών», αποκλείει δηλαδή την ιεράρχηση και από τη στροφή προς την, φιλολογική βέβαια, κειμενική λεγόμενη προσέγγιση και εξμηνεία της ιστορίας που καταλήγει σε λατρεία της ανάλυσης των κειμένων και της διάλυσης του νοήματος των λέξεων· ανοίγει πόρτες σε κείμενα που δεν είναι οι κατάλληλες πηγές για τη γνωριμία μας με το παρελθόν· δεν είναι οι πηγές της ιστορίας.

**Βασίλης Κρεμμιδάς**  
**Τα Νέα, 17-10-2004**

## Πήγε τη φιλοσοφία στα όριά της

«**E**ίναι καιρός να αναφωτηθούμε μήτως οι ιδέες του Ντεριντά, καθώς και ο μακρύς, αγχώδης, μεταμοντέρνος διανοητικός σπασμός του, θα έπρεπε να ταφούν μαζί του», αναφερόταν σε άρθρο του *Independent*.

Ε, λοιπόν, πράγματι, το έργο του Ντεριντά βρίσκεται επακριβώς στη θέση του, δηλαδή στον τάφο του Ντεριντά, οδηγώντας από εκεί τη φιλοσοφία προς μιαν άλλη, «πέραν του τάφου», διάνοιξη: προς τα όριά της. Κίνηση, εντούτοις αδιάφορη για όσους προσκολλώνται στην εσωτερικότητα της συνείδησης, και δεν πτοούνται από την αυταπόδεικτη πρόταση του Ντελέξ: «Φιλοσοφία είναι η τέχνη να σχηματίζεις, να επινοείς και να κατασκευάζεις έννοιες».

Ο Ντεριντά έγραψε, διεκδικώντας για τη γραφή του «το δικαίωμα στον θάνατο». Το περιβόητο: «Δεν υπάρχει το εκτός-κειμένου», δεν αποκλείει, ασφαλώς, την πραγματικότητα, εκθέτει όμως τη σκέψη σε μια «εργασία πένθους», διαμορφώνοντας δι' αυτής μιαν ευθύνη απορητικής μορφής. Η ομολογία του Ντεριντά στις Συνομιλίες: «Δεν γνωρίζω προς τα πού οδεύει το έργο μου», υποδηλώνει ότι η απορητική δομή του κειμένου εντείνει το κρίσιμο των αποφάσεων και την ελευθερία των επιλογών.

Γνωρίζουμε, από τον Φρόντ, ότι κάθε ανθρώπινη ζωή επεξεργάζεται μια ιδιοσυγκρασιακή φαντασίωση. Στην περίπτωση του Ντεριντά, η φαντασίωση αυτή είναι ο θάνατος. Συμβάν εξωτερικό, αλλά και εργοδηγός μέσα.

Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά για την αναλυτική φιλοσοφία ή την κριτική; Σημαίνουν μια στρατηγική (ο Παπαγιώργης, προχθές, την αποκάλεσε «σοφή δεξιότητα»), διά της οποίας μπορούμε να φιλοσοφούμε, αλλά κυρίως να ζούμε ως φίλοι της σοφίας, αναγνωρίζοντας το απλούστατο: «Το νόημα δεν είναι ούτε πριν, ούτε μετά την πράξη». Και, επιπλέον, το «γινόμενο» αυτών των δύο έννοιών (νόημα, πράξη) θέτει το κατ' εξοχήν φιλοσοφικό ερώτημα: «Τι εστί; (Τι εστί νόημα, τι εστί πράξη;)».

Τον ρωτούν σε συνέντευξη στο *Magazine Litteraire* (Μάρτης 1991): Υπάρχει φιλοσοφία του Ντεριντά; Όχι. Συνεπώς, δεν υπάρχει μήνυμα. Όχι. Υπάρχει κανονιστικότητα; Δεν υπάρχει παρά αυτό.

ΥΓ: Λεπτομέρεια από τη «δεξιόση» του θανάτου του Ντεριντά στην Ελλάδα: ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Γ. Βώκος κλείνει ανενδοίαστα το άρθρο του στο *Βήμα της Κυριακής* ως εξής: «Ο Ντεριντά, τελευταία, διαπραγματεύτηκε το τέλος του μέσω των εφημερίδων». Άλλα ποιος είναι ο πεθαμένος; Και ποιος ανάμεσά μας, ο νεκρός;

Γιώργος Βέλτσος  
Ta Nέa, 17-10-2004



Βίνσεντ Βαν Γκούκ, «Ένα ζευγάρι λαπούτοια», 1886-87.