

## Μαρξισμός χωρίς Μαρξισμό\*

**Δ**εν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αποδόμηση του Ντεριντά ήταν εξαιρχής ένα πολιτικό πρόγραμμα ή ότι ο ίδιος ο Ζαχ Ντεριντά υπό κάποια βολικά απροσδιόριστη έννοια ήταν πάντοτε άνθρωπος της Αριστεράς. Από κανέναν ενήμερο για την άκαμπτα ιεραρχική φύση του γαλλικού ακαδημαϊκού συστήματος δεν θα μπορούσε να διαφύγει η πολιτική δύναμη της αποδόμησης, η οποία είχε αρχικά εκκολαφθεί στους ακατάδεκτους κόλπους του ως ένας εξαιρετικά ορθολογικός απρόβλεπτος παράγοντας. Ο Ντεριντά ήταν ταυτόχρονα ενταγμένος και ανένταχτος, δεδομένου ότι ήταν ένας (μετα)αποικιακός Σεφαρδείμ Εβραίος Αλγερίνος, οι πρώιμες συναντήσεις του οποίου με τον παγερό υψηλό πολιτισμό του Παρισιού συγκροτούσαν, όπως συνάγει κανείς, ένα είδος άβολης αποξένωσης. Η σχέση του με την Αλγερία, μεταξύ άλλων, τον έφερε κοντά στον ονομαστό κύκλο του Λουί Αλτουσέρ στη Rue d' Ullm, και έτσι σε έναν Μαρξισμό ενδιαφέροντα ως προς τον αντιουμανισμό του, αλλά, από άλλη άποψη, ακόμα πάρα πολύ μεταφυσικό για τα γούστα του. Ωστόσο έχει συχνά διαπιστωθεί ότι ο Ντεριντά επιμένει περισσότερο στη θεομική φύση της αποδόμησης παρά στην απλή κειμενική, έτσι ώστε γενικά δεν αποτελεί έκτληξη το ότι η στιγμή της συνάντησης με τον Μαρξισμό, τον οποίο μερικές δεκαετίες νωρίτερα, στις Θέσεις, ανήγγειλε ειρωνικά ως «ακόμα ερχόμενο», έχει επιτέλους κατά μια έννοια φθάσει. Έχει περάσει μια υπέρμετρα μακροχρόνια περίοδος για τον ερχομό, όπως το έθεσε η ηθοποιός στον επίσκοπο, και είναι, όπως ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά, μια εξαιρετικά ιδιόρρυθμη στιγμή για να έλθει. Όμως αυτό που προσπαθεί να αποδείξει ένας δυσαρεστημένος Μαρξιστής – ότι ο Ντεριντά στράφηκε προς τον Μαρξισμό όταν αυτός έγινε περιθωριακός και, ως εκ τούτου, ακόμα περισσότερο σαγγηνευτικός για τους μεταδομιστικούς του υπολογισμούς – είναι πράγματι πολύ προφανές ώστε να κοπιάσει γι' αυτό, αν όχι ώστε να το μνημονεύσει. Εάν είναι δύσκολο να αντισταθεί κανείς και να μη ρωτήσει, με θλίψη, που ήταν ο Ζαχ Ντεριντά όταν τον χρειαζόμασταν, στη μακριά σκοτεινή νύχτα των Ρήγκαν-Θάτσερ, συμβαίνει επίσης στην παρούσα συγκυρία οι μαρξιστές συνοδοιπόροι να μην πατούν γερά στα πόδια τους ώστε να μπορούν να αφαιρέσουν από κάποιον το προνόμιο να κοιτάζει στα δόντια ένα άλογο που τον χάρισαν και αν μη τι άλλο να σφάξει το μόσχο τον σιτεντό.

Ακόμα και έτσι, υπάρχει κάτι αρχετά πλούσιο καθώς επίσης και συγκινητικά εύλικρινές αναφορικά με αυτή την αιφνίδια δραματική ακροβασία επάνω σε μια πολυκαρισμένη μόδα.

\* Ο Terry Eagleton είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

\*Το παρόν κείμενο δημοσιεύτηκε στα πρακτικά ενός Συνεδρίου για τα Φαντάσματα του Μαρξ. Τίτλος του βιβλίου: *Ghostly demarcations. A Symposium on Jacques Derrida's Spectres of Marx*, M. Sprinkler (επιμ.), Verso, 1999.

Διότι το *Φαντάσματα του Μαρξ* δεν επιδιώκει μονάχα να προφτάσει τον Μαρξισμό, αλλά και να ξήσει περισσότερο από αυτόν μέσω του ισχυρισμού ότι η αποδόμηση ήταν σε όλη της την πορεία μια φιλοσοφική εκδοχή των αξιωμάτων του. Η «αποδόμηση», παρατηρεί ο Ντεριντά, «δεν είχε ποτέ κάποια έννοια ή ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, παρά μόνο ως μια φιλοσοφικοποίηση, πράγμα το οποίο αναφέρεται επίσης στην παράδοση ενός ορισμένου Μαρξισμού, σε ένα ορισμένο πνεύμα του Μαρξισμού». Αυτό βέβαια δεν θα ήταν ευχάριστη είδηση για τον Geoffrey Hartman, τον J. Hillis Miller ή τον ύστερο Paul de Man, οι οποίοι αναμφισβήτητα θα το ερμήνευαν με βάση αυτό που εν μέρει είναι: ένα εύχρηστο κομμάτι αναδρομικού φεβίζιονισμού που μετά βίας ταιριάζει με το ιστορικό φαινόμενο που είναι γνωστό στο Κορνέλ ή την Καλιφόρνια ως αποδόμηση, όσο και αν αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τις (τρέχουσες) προθέσεις του ιδρυτή του. Ενδεχομένως ο de Man και οι της Καλιφόρνιας να έχουν καταλάβει λάθος, οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι παράξενο το ότι ο Ντεριντά δεν τους επέπληξε για μια τέτοια εξωφρενική γκάφα. Οτιδήποτε και αν του αρέσει πλέον να σκέφτεται, η αποδόμηση –πρέπει σίγουρα να το ξέρει– επί της ουσίας δεν έχει λειτουργήσει κατά κανέναν τρόπο ως ένας φιλοσοφικοποιημένος Μαρξισμός, αλλά μάλλον ως μια ψεύτικη φόρμα κειμενικής πολιτικής, σε μια εποχή κατά την οποία, ενώ ο σοσιαλισμός είναι υπό διωγμό, οι αριστεροί ακαδημαϊκοί ήταν ευγνώμονες για τη μετατόπιση του στίγματος της διχογνωμίας, γεγονός που φάντηκε να παρέχει το διπλό όφελος ενός άμεσα υπερφαλαγγισμένου Μαρξισμού στην τολμηρή αβανγκάρη εκδοχή του, και της παραγωγής μιας δύσπιστης ευαισθησίας που τράβηξε το χαλί κάτω από οτιδήποτε ήταν πληκτικά μη αποδομημένο, όπως η αλληλεγγύη, η οργάνωση ή η υπολογισμένη πολιτική δράση. Κατά συνέπεια αποτέλεσε κάτι το θεόσταλτο για τη βορειοαμερικανική αντίδραση, οι διεξόδοι της οποίας για πολιτική δράση ήταν απελπιστικά λίγες επικυρώνοντας μια ιστορικά επιβληθείσα αδράνεια με φανταχτερούς υπερ-φιλελεύθερους όρους.

Η αποδόμηση πάντοτε εμφάνιζε δύο πρόσωπα στον κόσμο, το ένα προσεκτικά φεφοδιστικό, το άλλο εκστατικά υπερ-αριστερό. Το πρόβλημά της ήταν ότι ο πρώτος τρόπος σκέψης είναι αποδεκτός αλλά μη θεαματικός ενώ ο δεύτερος, αναζωογονητικός αλλά μη αληθοφανής. Εάν η στάση της προς τον ορθόδοξο Μαρξισμό δεν είναι κάτι περισσότερο από ένα είδος αντιδογματικής προειδοποίησης, τότε λίγα πράγματα τη διαχωρίζουν από ένα πλήθος γνωστών αντισταλινισμών. Τέτοιου είδους είναι το πρόβλημα με μια μελέτη σαν, για παράδειγμα, την *Μαρξισμός και Αποδόμηση*, του Αμερικανού αποδομιστή Michael Ryan, ο οποίος επιχειρηματολογεί υπέρ ενός δυναμικού, ανοικτού, μη μεταφυσικού, αντιθεμελιακού, πολυ-επίπεδου, μη μηχανιστικού Μαρξισμού με τρόπο που μόνο ένα αφοσιωμένο μέλος των Εριθρών Χρεώ θα μπορούσε να βρει ελαφρώς σκανδαλώδη. Πώς ένας αποδομημένος Μαρξισμός είναι διαφορετικός από φερευτείν τα όσα δίδαξε ο ύστερος Raymond Williams; Εάν, από την άλλη, η αποδόμηση αποτελεί κάτι περισσότερο από κάποιον γνωστό μαρξιζόντα φεβίζιονισμό ή από ανιαρό έμβλημα του αριστερού φιλελευθερισμού, τότε θα πρέπει να εξαθήσει τις αντιμεταφυσικές, αντισυστηματικές, αντιορθολογικές του αξιώσεις μέχρι τα φανταχτερά αναρχικά άκρα, κερδίζοντας, κατά συνέπεια, έναν δυναμισμό και μια σιγουριά με τον κίνδυνο της δραστικής απώλειας της πνευματικής αξιοποιησίας. Η πρωτόβγαλτη γενιά των επιγόνων, που δεν έχουν να χάσουν και τόσα πολλά σε πολιτικό επίπεδο, γενικά ακολουθεί το δεύτερο είδος της επιχειρηματολογίας. Ο ίδιος ο

δημιουργός, που όντως είναι πολιτικά ενταγμένος, τα πλαίσια αναφοράς του οποίου είναι το Άουφιτς και η Αλγερία, ο Αλτουσέρ, το ANC<sup>1</sup> και η Ανατολική Ευρώπη, και όχι το Ithaca ή το Irvine, αλλάζει από το ένα ύφος στο άλλο, από την αυστηρή φιλοσοφία μέχρι και την ποίηση με στόμφο, κατά πως ταιριάζει στο σκοπό του. Ο στόμφος είναι βαθιά φιλοσόφηση στο κάθε γράμμα αυτού του βιβλίου καθώς η μια θεατρικά διαμορφωμένη φητορική ερώτηση ακολουθεί αμέσως απότομα την άλλη με μια ανιαρά επιτηδευμένη σύνταξη, η οποία εκθέτει τον εαυτό της ανοιχτά στην παρωδία. Τι αφορά τώρα το μάσημα των χαρότων; Προς τι αυτός ο πληθυντικός; Θα μπορούσαν ποτέ να υπάρξουν περισσότερα του ενός από αυτά; Θα μπορούσε αυτή η ερώτηση ακόμα να έχει σημασία; Θα μπορούσε ακόμα κανείς να μιλήσει για το «μάσημα» ενός καρότου, και αν ναι, πώς, γιατί, σε ποιον, με τι οντο-τελεοθεολογικό κίνητρο;

Η σοβαρή έλλειψη χιούμορ στο λογοτεχνικό ύφος του Ντεριντά –το γαλλικό «παιχνίδισμα» αποτελεί μια πασίδηλα σημαντική υπόθεση– αντικατοπτρίζει μια εμμένουσα οφειλή στον ακαδημαϊκό κόσμο που τόσο θαρραλέα έχει προκαλέσει. Ωστόσο, δίχως αμφιβολία, το πολιτικό πάθος είναι σε ισχύ στο βιβλίο αυτό. Εάν ο Μαρξισμός έχει γίνει ελκυστικότερος στον Ντεριντά εξαιτίας της περιθωριακότητάς του, γίνεται ακόμα πιο ελκυστικός υπό το φως των ανούσιων εναλλακτικών ως προς αυτόν πολιτικών. Αναμειγνύεται με έναν ασυνήθη θυμό λόγω του αυτάρεσκου θριαμβευτισμού της Νέας Παγκόσμιας Τάξης και ακολουθεί απτηνώς τον αυτοχή Φουκουνγιάμα μέσω μιας σειράς αξιοθαύμαστα οργισμένων σελίδων. Εάν η κριτική του είναι σημαντικά λιγότερο αυθεντική από τη μελέτη του Πέρου Άντερσον, φερειπείν, σχετικά με το θέμα αυτό, αποτελεί μια ενήλικη βεβαίωση για τον σταθερό φιλοσπαστισμό του συντάκτη της. Κι όμως, η αλήθεια είναι ότι ο Ντεριντά δεν ήταν και πολύ εντυπωσιακός όταν ήταν πολιτικά πολύ ξεκάθαρος – απόδειξη είναι οι αμήχανα ανειλικρινείς δικαιολογίες του για τον de Man που πέρασε στην άλλη πλευρά. Ο ασαφής δίσημος λόγος του εδώ περί «τηλε-τεχνο-μιντιο-οικονομικών και επιστημονικοστρατιωτικών δυνάμεων», ένα είδος επιτόλαιης δέσμευσης πίστης της ύστερης Σχολής της Φρανκφούρτης, έρχεται σε εντυπωσιακή αντίθεση με την ακρίβεια των φιλοσοφικών εξυρμήσεών του αλλού. Άλλού και όχι εδώ – διότι αυτό που έχουμε σε αυτό το κείμενο, σε γενικές γραμμές, είναι ένας πολιτικός λόγος του είδους ενός κοινού ενφυούς-ανίδεου απόμου και μια φιλοσοφική φητορική φαντασιακού και μεσσιανικού τύπου, ο οποίος είναι ταυτοχρόνως πολύ εκλεπτυσμένος και πολύ λιγότερο πειστικός. Τα δύο πρωτόκολλα επιβιώνουν πλάι πλάι χωρίς να αλληλεπιδρούν επαρκώς πάντοτε. Το πρώτο εκφράζει αφοσίωση, κάπως χονδροειδή ωστόσο, το δεύτερο είναι συναρπαστικό αλλά εφήμερο. Αντιτροσωπεύονταν τα δύο πρόσωπα του Ντεριντά, του εμιγκρέ και της ανιαρής διασημότητας, πράγματα που έως τώρα απέτυχε να συγχωνεύσει – αλλά πώς μπόρεσε να το επιθυμήσει; – σε μια πειστική φωνή με συνοχή.

Υπάρχει ένα εξοργισμένο είδος πιστού που υποστηρίζει ότι κάνει έως ότου συναντήσει κάποιον άλλο που υποστηρίζει το ίδιο πράγμα. Στο σημείο αυτό, ερχόμενος αντιμέτωπος με το φόβητρο μιας «օρθοδοξίας», αρχίζει νευρικά να υπαναχωρεί ή, το λιγότερο, να γίνεται μετριοπαθής. Υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο από μια αύσθηση αυτής της εφτιβικής διαστροφής στον Ντεριντά, ο οποίος, όπως πολλοί από τους μεταμοντέροντας, φαίνεται να αισθάνεται (είναι ένα ζήτημα εναισθησίας παρά αιτιολογημένης πεποίθησης) ότι το κυριαρχού είναι ipso facto δαιμονικό και το περιθωριακό πολύτιμο per se. Μια προϋπόθεση για την αλόγιστη με-

ταμοντέρνα εξίσωση του περιθωριακού με το δημιουργικό, πέρα από μια βολική επιλησμοσύνη τέτοιων περιθωριακών ομάδων όπως οι Φασίστες, είναι η απώθηση των πολιτικών κινημάτων τα οποία είναι ταυτόχρονα μαζικά και αντιθετικά. Αυτό που χαρακτηρίζει έναν γνήσιο ωριστάστη είναι μια εγκάρδια επιθυμία να σταματήσει να χρειάζεται να είναι τόσο επιμονά αντιθετικός, ένα συναίσθημα που δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ότι είναι προσφιλές στην καρδιά ενός αποδομιστή. Εάν κάποιος αποδεχτεί την ανταπάντηση του Τζέιμς Τζόνς σε μια πρόσκληση επιστροφής σε μια νέα ανεξάρτητη ψιλανδική δημοκρατία –«Έτσι ώστε να είναι ο πρώτος της αποτιμητής»–, καταγράφει επίσης την αυτοσυγχρόεσή του.

Ο Ντεριντά έχει φέρει τώρα τον Μαρξισμό στο τραπέζι, ή τουλάχιστον έχει φέρει στην επιφάνεια ως ένα βαθμό το θέμα, επειδή είναι σαφύς εξοργισμένος με τη φιλελεύθερη-κεφαλαιοκρατική αυταρέσκεια. Υφίσταται όμως κάτι αναπόφευκτα καιροσκοπικό αναφορικά με την πολιτική του δέσμευση, η οποία επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τον Μαρξισμό ως κριτική, διαφωνία, βολικά επαναλαμβανόμενη μέθοδο, μακράν ωστόσο διατεθειμένη να εμπλακεί με το δογματισμό της. Αυτό που επιθυμεί στην ουσία είναι ένας Μαρξισμός χωρίς Μαρξισμό, πράγμα που σημαίνει έναν Μαρξισμό με τους δικούς του ψυχρούς όρους οικειοποίησης. «Θα μπαίναμε στον πειρασμό να διακρίνουμε αυτό το πνεύμα της Μαρξιστικής κριτικής... άμεσα από τον Μαρξισμό ως οντολογία, φιλοσοφικό ή μεταφυσικό σύντημα, ως «διαλεκτικό υλισμό», από τον Μαρξισμό ως ιστορικό υλισμό ή μέθοδο και από τον Μαρξισμό που ενσωματώνεται στους μηχανισμούς του κόμματος, του Κράτους ή της Διεθνούς των εργαζομένων». Δεν θα ήταν δύσκολο αυτό να μεταφραστεί στο πλαίσιο ενός (κατάλληλα παραδούμενου) φιλελεύθερου Αγγλικανισμού: πρέπει να διακρίνουμε το πνεύμα του Χριστιανισμού από τέτοια μεταφυσικά φροτία, όπως η ύπαρξη του Θεού, η θεότητα του Χριστού, η οργανωμένη θρησκεία, το δόγμα της ανάστασης, η δεισιδαιμονία της Θείας Κοινωνίας και τα λοιπά. Διαφορετικά: κάποιος θα επιθυμούσε να διακρίνει το πνεύμα της αποδόμησης από τα μονότονα διανοητικά παραφερνάλια της «γραφής», της «διαφοράς», του «ίχνους», τα οργανωμένα περιοδικά και τις συμβάσεις, τις επίσημες ομάδες αναγνωστών, τις κινήσεις για την εγκαθίδρυση της διδασκαλίας της φιλοσοφίας στα γαλλικά σχολεία και πάει λέγοντας. Είναι εξ ολοκλήρου δυνατό να εγκρίνει το πνεύμα των Ούννων, με όλη την αξιοθαύμαστη ευρωστία του, αποδοκιμάζοντας παράλληλα το τι πραγματικά έκαναν. Εάν ο Ντεριντά σκέφτεται, όπως φαίνεται ότι κάνει, ότι μπορεί να υπάρξει οποιοσδήποτε αποτελεσματικός σοσιαλισμός χωρίς οργάνωση, μηχανισμούς και ορθολογικά καλώς διατυπωμένες θεωρίες και προγράμματα, τότε είναι απλά το θύμα κάποιας ακαδημαϊκής φαντασίας, την οποία έχει κάπως μπερδέψει με έναν πεφωτισμένο αντισταλινισμό. (Δεν διαθέτει, στην πραγματικότητα, καμία υλιστική ή ιστορική ανάλυση του σταλινισμού, σε αντιδιαστολή με την θιγκή απόρριψή του, εν αντιθέσει με πολλά ορθόδοξα ζεύγματα του Μαρξισμού.) Η αλήθεια είναι ότι μετά βίας ενδιαφέρεται για έναν αποτελεσματικό σοσιαλισμό. Η αποδόμηση, λόγω της ενασχόλησής της με τη ρευστότητα, την αποτυχία, το αδιέξοδο, την ασυναρρησία, το μη εντυπωσιακό, λόγω της καχυποψίας της για την πραγμάτωση, την αρτιότητα ή τον έλεγχο, αποτελεί ένα είδος πνευματικού ισοδύναμου προς μια αόριστα αριστερή δέσμευση στους καταπιεσμένους, η οποία, όπως όλες αυτές οι δεσμεύσεις, στέκεται αμήχανη όταν εκείνοι για τους οποίους μιλά έρχονται στην εξουσία. Ο Μεταδομισμός αντιταθεί την επιτυχία, μια στάση που του δίνει τη δυνατότητα για ορισμένες εξόχως διαφωτιστικές απόψεις επί των ισχυρισμών των μονολιθι-

κών λογοτεχνικών κειμένων ή των ιδεολογικών αυτοπροσδιορισμών, και της αφήνει ένα ανεπαρκές ψιχίο αιψηφώντας το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο.

Η αδιαφορία του Ντεριντά σχεδόν για όλες τις πραγματικές ιστορικές ή θεωρητικές εκφάνσεις του Μαρξισμού αποτελεί ένα είδος κενής υπερβατικότητας – ένα τυπικά αποδομητικό σάλπισμα για κάποια εναλλακτική θέση που διατηρεί την κατάσταση κάποιου άτρωτη μονάχα αναλογικά προς την απουσία του περιεχομένου της. Σχεδόν τα ίδια μπορούν να λεχθούν για τον περιέργα κενό, φορμαλιστικό μεσσιανισμό του, ο οποίος αποβάλλει αυτήν την πλούσια θεολογική παράδοση του περιεχομένου του και διατηρεί μονάχα την πνευματική του άθηση, κάπως συγγενή στον Κάφκα, που (όπως ο Βάλτερ Μπένγιαμιν παρατηρεί) δεν έχει τίποτε παρά μόνο τις διαβιβάσμες μορφές μιας παράδοσης που έχει συρρικνωθεί στο τίποτα. Το επικριτικό αρνητικό πάθος της πολιτικής του σε αυτό το βιβλίο είναι κάτι που πρέπει ορθώς να ενοχλεί κάθε ακαδημαϊκό ωζοσπάστη για τον οποίο η αποδόμηση είναι μια προκλητική μορφή κοινού-δημιουργικού σκεπτικισμού, ή ακόμα ένας τρόπος για να διατηρείται εν ζωή ο λογοτεχνικός κανόνας δουλεύοντας κανέίς κοπιαστικά μέσω αυτού κρατώντας τη φορά αυτή χειρουργικό νυστέρι.

Αντί να παιανίσουμε την έλευση του ιδεώδους της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της κεφαλαιοκρατικής αγοράς στο πλαίσιο της ευφορίας για το τέλος της ιστορίας, αντί να παντρυώσουμε το «τέλος των ιδεολογιών» και το τέλος των μεγάλων χειραφετητικών λόγων, ας μην λησμονήσουμε ποτέ αυτό το προφανές μακροσκοπικό γεγονός, φτιαγμένο από αναριθμητά μοναδικά πεδία βασάνων: κανένας βαθύμος προόδου δεν επιτρέπει σε κανένα να αγνοήσει ότι ποτέ στο παρελθόν, με απόλυτους αριθμούς, δεν είχαν τόσοι πολλοί άνδρες, γυναίκες, και παιδιά, υποταχθεί, λιμοκτονήσει ή έξολοθρευτεί πάνω στη γη.

Αυτό δεν είναι κάτι που είναι πιθανό να εισχωρήσει στο Ithaca ή το Irvine, όπου έμαθαν πολύ καιρό πριν ότι η ιδεολογία είχε τελειώσει και ότι οι μεγάλοι χειραφετητικοί λόγοι είχαν ευτυχώς εξοκείλει.

Και τι αντιπαραθέτει ο Ντεριντά, στην αμέσως επόμενη παράγραφο, στην τρομερή κατάσταση που τόσο υπέροχα καταγγέλλει; Μια «Νέα Διεθνή», «δίχως στάτους, δίχως τίτλο και δίχως όνομα...δίχως κόμμα, δίχως πατρίδα, δίχως εθνική κοινότητα...». Και, φυσικά, όπως συνάγει κανέίς από άλλα μέρη του βιβλίου, δίχως οργάνωση, δίχως οντολογία, δίχως μέθοδο, δίχως μηχανισμό. Πρόκειται για την έσχατη μεταδομιστική φαντασία: μια αντίθεση χωρίς τίποτα τόσο δυσάρεστα συστηματική ή πληριτικά «օρθοδόξο» όσο μια αντίθεση, μια διαφωνία πέρα από όλον τον συντεταγμένο λόγο, μια υπόσχεση που θα πρόδιδε τον εαυτό της κατά την πράξη της εκπλήρωσής της, μια διαιωνιζόμενη εντυπωσιακή ανοιχτότητα προς τον Μεσσία, ο οποίος το καλύτερο που θα είχε να κάνει είναι να μη μας απογοητεύσει πράττοντας οτιδήποτε τόσο καθοριστικό όσο το να έλθει. Όντως, φαντάσματα του Μαρξισμού.

**Μετάφραση: Μάνος Σπυριδάκης**

### Σημείωση

1. ANC: African National Congress (Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο – Σ.τ.Μ.).



Βίνσεντ Βαν Γκογκ, «Ένα ζευγάρι παπούτσια», 1888.

Το γεγονός ότι ο Χάιντεγγερ χρησιμοποιεί εδώ τη ζωγραφιά του Van Gogh για να στοχαστεί πάνω στο Είναι των παπούτσιών, έχει ξεσηκώσει κάμπτοσο θόρυβο ανάμεσα στους κάθε είδους εμπινεντές. Έτσι ο Meyer Shapiro το 1968 ισχυρίστηκε (στο άρθρο του «La nature morte comme objet personnel», δημοσιευμένο στο περιοδικό *Macula*, τεύχος 3) ότι η ζωγραφιά του Van Gogh δεν απεικονίζει τα παπούτσια μιας χωρικής οικογένειας, όπως πιστεύει ο Χάιντεγγερ, αλλά ότι πρόσκειται για τα παπούτσια του ίδιου του Van Gogh, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος της πόλης. Σαν επιχείρημα χρησιμοποιεί το ότι ο Van Gogh συνίθιζε να ζωγραφίζει τα προσωπικά των αντικείμενα που είχαν γι' αυτόν σημασία, και διά κάποια τυγχαία ή ξένα πρόγραμα. Σε συνώντας απ' αυτόν τον ιωδιοτυπό ο Jacques Derrida αφερόντει στο βιβλίο του *La vérité en peinture*, Paris 1978, δεκάδες σελίδων για να σχολιάσει το ζήτημα, θέτοντας συνάμα περαιτέρω ερωτήματα, όπως: είμαστε βέβαιοι ότι αυτά τα ζωγραφισμένα παπούτσια είναι ζευγάρι, και όχι δύο δεξιά ή δύο αριστερά; πώς μπορούμε να ξέρουμε το πώς αυτά τα παπούτσια χρησιμοποιήθηκαν, γιατί απεικονίστηκαν, ή γιατί αποτέλεσαν αντικείμενο στοχασμού; Έτσι φτάνει να υποψιαστεί π.χ. ότι λανθάνει ίως εδώ κάποιος φειχισμός με αντικείμενο τα παπούτσια, ένα συγκύ φειχιστικό αντικείμενο που συμβολίζει τον γυναικείο κόλπο· ή ότι το ένα από τα δύο παπούτσια συμβολίζει ίως το αρσενικό και το άλλο το θηλυκό. Με όλα αυτά κατορθώνει να επεκτείνει τον χάιντεγγεριανό προβληματισμό τραβώντας τον βέβαια από τα μαλλιά.

Μάρτιν Χάιντεγγερ, *Η προέλευση του Έργου Τέχνης*,  
Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γιάννη Τζαβάρα, Διαδώνη 1986.