

Στο περ. Μετάφραση '04-'05, τχ. 15 (δική), Δεκέμβριος 2005.

βιβλία του κυκλοφόρουν στις εκδόσεις Αγρα.

Μεταφράσεις: το μεταφραστικό του έργο δεν είναι μεγάλο σε όγκο, η μετάφραση όμως στάθηκε μια ουσιηματική του ασχολία και οι εμπονές του σε ορισμένους ποιητές μάς χάρισαν εξαιρετικά δείγματα. Γνώρισε έτοι στο ελληνόφωνο κοινό την υπερρεαλίστρια ποιήσια Joyce Mansouri [Ερωτικά (1975, εκδ. Κείμενα), Ορνια (1987, εκδ. Κείμενα) και συγχεντρωτική έκδοση Κραυγές, Σπαράγματα, Ορνια, ('Αγρα, 1994)]. Έχει μεταφράσει επίσης τους Φανταστικούς δίους του Marcel Schwob (Άγρα, 1987) και του Julien Gracq, Επάνοδος οτον Μπρετόν (Άγρα, σειρά «Ο ατακτος λαγός», 1997). Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τον René Char (βλ. μτφρ. του στη Μετάφραση '96 και στη Μετάφραση '03). Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.

[επιμ. Ο. Βαρών-Βασάρ]



Jacques Derrida

### DES TOURS DE BABEL

Τίποτα δεν είναι πιο σοβαρό από μια μετάφραση

Jacques Derrida

Απόλογος - μετάφραση: Χάρις Ε. Ράπτης



ΤΟ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ για ντερριντιανή φιλοσοφία της μετάφρασης όταν η φιλοσοφία του Derrida εν γένει παραμένει στα καθ' ημάς αντικείμενο συμπλωματικής άρνησης, αγοραίσας ουνθηματολογίας ή καθολικής άγνοιας, φαντάζει, στην καλύτερη των περιπτώσεων, πολυτελής δαπάνη. Κι όμως, ο Derrida υπήρξε ο φιλόσοφος που απέδωσε στο φαινομενικά περιθωριακό ξήτιμα της μετάφρασης μια σημασία εντελώς ιδιάξιμα μέσα στη φιλοσοφική παράδοση, ταυτίζοντας το πρόβλημα της μετάφρασης με το πρόβλημα της μετάβασης στη φιλοσοφία. Όπως έχουν επισημάνει οι μελετητές του, το ξήτιμα της μετάφρασης είναι ένα σταθερό μοτίβο σε όλα τα κείμενα του Derrida, το οποίο συμπλέκεται με ποικίλους τρόπους μ' εκείνο που αποτελεί κάθε

φορά το κυρίως «θέμα» τους. Κάθε λόγος περὶ μετάφρασης θα πρέπει, επομένως, να τον λαμβάνει σοβαρά υπ' οψιν.

Το κείμενο που φέρει τον τίτλο «Des tours de Babel» είναι ένα ξέσχο δείγμα αυτής της πτυχής του στοχασμού των Γάλλων φιλοσόφων. Αναπτύσσεται ως ένας μακροσκελής σχολιασμός τόσο της βιβλικής αφίγησης για τον πύργο της Βαβέλ όσο και του περίφημου κειμένου του Walter Benjamin «Το μέλιτμα του μεταφραστή»<sup>1</sup>.

1. Die Aufgabe des Übersetzers (1923). Βλ. ελλ. μτφρ.: Η αποστολή του μεταφραστή, μτφρ. Γιώργος Σαγκριώτης, στο: περ. Μετάφραση '03, τχ. 9, Δεκέμβριος 2003, σ. 131-147.

Η μεγάλη του έκταση μας ανάγκασε να μερίσουμε το «γράμμα» του και να μεταφράσουμε ένα απόσπασμα από το μέρος εκείνο του σχολιασμού που αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στο κείμενο του *Benjaminin*. Αντί άλλης εισαγωγής, χρίνω σκόπιμο να παραπέμψω στην εισαγωγή του Χ.Γ. Λάζου στη μετάφραση της ντερριντιανής Πλάτωνος φαρμακείας, όπου τόσο το «*Des tours de Babel*» όσο και το «*Mélima του μεταφραστή*» παρουσιάζονται διεξοδικά.<sup>2</sup> Εδώ λοιπόν θα αρχεστώ σε οριομένες γενικές παρατηρήσεις προς γνώσιν του αναγνώστη και συμμόρφωσιν του απολογούμενου, του γράφοντος τον απόλογο αυτό – δεν λέω του υπογράφοντος τη μετάφραση.

Η «ερμηνεία» του Derrida δεν ρίχνει φως στο κείμενο του *Benjaminin*, δεν το διασαφηνίζει, όπως κάνουν, για παραδειγμα, τα κείμενα του Paul de Man και του Samuel Weber.<sup>3</sup> Δεν είναι εξάλλου αυτή η «πρόθεσή» της. Όπως ο *Benjaminin* χρησιμοποιεί ως πρόσωχημα ή ως όχημα το μέλημα και τη φιγούρα του μεταφραστή για να μιλήσει για τη φύση της ποιητικής γλώσσας, για να απεργαστεί μια θεωρία της ποιητικής γλώσσας, έτοι και ο Derrida χρησιμοποιεί ως πρόσωχημα των *Benjaminin* για να μιλήσει για προσίδια φιλοσοφικά μελήματα. Από την άποψη αυτή, η ντερριντιανή ανάγνωση είναι υπόδειγμα μιας ηθικής της ανάγνωσης, η οποία, χωρίς να παρατείται από τις δικές της μέριμνες, ευλαβείται την ουσία και την ξενότητα του ξένου κειμένου.

Αν, όπως υποδεικνύει ο Paul de Man, το μέλημα του μεταφραστή και η αποτυχία του μεταφραστή στοιχειοθετούν μια παραδειγματική ταυτολογία,<sup>4</sup> αν το μέλημα του μεταφραστή είναι να αποτύχει, τότε, στην περίπτωση του κειμένου του Derrida, την αποτυχία αυτή εγγυώνται δύο τουλάχιστον παράγοντες: ο επ' άπειρον εγκιβωτικός των εμπλεκόμενων κειμένων, και η επιτελεστικότητα της ντερριντιανής εκφροφάς. Εξηγούμαι.

Αντό που θα διαδίσει ο αναγνώστης είναι η μετάφραση (του γράφοντος) μιας μετάφρασης (του Jacques Derrida) της μετάφρασης (του Maurice de Gandillac) ενός κειμένου για τη μετάφραση (του Walter Benjamin). Και μεταξύ των αλλεπάλλιων μεταφράσεων, εκείνο που έχει κλονιστεί είναι η λογική των κυρίων ονομάτων, εκείνο που έχει διασαλευτεί είναι η λειτουργία της υπογραφής,

2. Χ.Γ. Λάζος, «Χώρα της μετάφρασης», στο: Jacques Derrida, *Πλάτωνος φαρμακεία*, μτφρ. Χ.Γ. Λάζος, εκδ. Άγρα, Αθήνα 1990, σ. 9-62. Το κείμενο του Λάζου υπερβαίνει τα όρια μιας απλής εισαγωγής, λειτουργώντας ως αυτόνομο δοκίμιο φιλοσοφικής μεταφραστολογίας ντερριντιανού προσανατολισμού. Δεν διεξέχεται απλώς τα δύο κείμενα, αλλά, μέσω πολυάρθρων παραπομπών εντός και εκτός του ντερριντιανού σορτρις, εισάγει στην ντερριντιανή προβληματική της μετάφρασης, εντοπίζει τα θεωρητικά της διακυβεύματα και την εγγράφει στο ευρύτερο φιλοσοφικό σχέδιο του Derrida.

3. Paul de Man. «Conclusions»: *Walter Benjamin's The Task of the Translator*, στο: *The Resistance to Theory*, University of Minnesota Press, 1986, σ. 73-105, και Samuel Weber, «*Übersetzbarekeit: Zur Walter Benjamins Aufgabe des Übersetzers*», στο: Anselm Haverkamp (επιμ.), *Die Sprache der Anderen*, Fischer, Frankfurt a.M. 1997, σ. 121-145. Τα δύο αυτά κείμενα, μαζί μ' εκείνο του Derrida, συνυποτάν, κατά τη γνώμη μου, τα *sine qua non* ουμβαλλόμενα μέρη για κάθε αναγνωστικό συμβόλαιο που αφορά «Το μέλημα του μεταφραστή».

4. Βλ. Paul de Man, δ.π., σ. 80.

που καθιστά δυνατή τη διάκριση μεταξύ πρωτοτύπου και μετάφρασης ορίζοντας το πέρας κάθε κειμένου, εκείνο που έχει χαθεί είναι τελικά το ίδιο το πρωτότυπο. Παραφράζοντας τον Derrida: μετάφραση το εγώ ποτέ δεν υπογράφει· μετάφραση εγώ ποτέ δεν υπογράφω.<sup>5</sup>

Το κείμενο του Derrida επιτελεί εκείνο που θεματίζει: τη διάκριση μεταξύ μεταφραστού [*traductible*] και μεταφράσμου [*traduisible*]. Τούτο σημαίνει πως αξιώνει τη μετάφραση του χωρίς ωστόσο να εγγυάται τη μεταφρασιμότητά του, πως κάθε δυνητική του μετάφραση προσκρούει σε μια διπλή δέσμευση που, εσωτερικευμένη στον ίδιο τον νόμο του κειμένου, ορίζει το προς-μετάφρασιν ως αμετάφραστο. Χρησιμοποιώντας ένα λακανικό αναλογικό σχήμα, θα έλεγα γενικότερα πως αν η μεταφρασιμότητα συνιστά το αίτιμα ενός κειμένου, η μεταφραστότητα δηλώνει την επιθυμία του, ενώ η μετάφραση είναι το ίδιο το φαινόμενο της διχοτομίας τους.

Τέλος, είναι απαραίτητες κάποιες μεταφραστικές διευκρινίσεις:

1. Τα παραθέματα και οι παρεντιθέμενοι όροι από «Το μέλημα του μεταφραστή» μεταφράζονται από τα γαλλικά, όχι από τα γερμανικά, αφού ο Derrida βασίζεται στη γαλλική μετάφραση του κειμένου από τον Maurice de Gandillac.

2. Τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά είναι οι δύο αρχές που υπερέιδουν την ελληνική μετάφραση.

3. Η πολυομπία του τίτλου του ντερριντιανού κειμένου τον καθιστά εξόχως δυομετάφραστο, αν όχι μη μεταφράσιμο. Το «*des*» είναι καλειδοσκοπικό. Μπορεί να έχει τη σημασία του αόριστου πλήθους που ενέχει η λειτουργία του ως μεριστικού άρθρου, αλλά και να σημαίνει –μεταξύ πολλών άλλων– «περί [των πύργων της Βαβέλ]», «από [τους πύργους της Βαβέλ]». Στη λέξη «*tours*» προέκριχει, ασφαλώς, η σημασία των «πύργων», αλλά μπορεί να σημαίνει επίσης «γύροι», «στροφές», «περιστροφές», «τεχνάσματα». Οι λέξεις «*des*» και «*tours*» μαζί είναι ομόχρες με τη λέξη «*détour*», που σημαίνει την «παράκαμψη / παρακαμπτήριο», την «εκτροπή», την «αλλαγή πορείας», την «στροφή», αλλά και την «περιστροφή του λόγου». Δεν υπεισέρχομαι καν στο ξήτημα του αν και πώς θα πρέπει να μεταφράζεται το όνομα «*Babel*». Για να μην αναχαιτίσω τη σημασιολογική κινητικότητα που διατρέχει τον τίτλο, προτίμησα να τον αφήω αμετάφραστο.

4. Είναι δύσκολο να αποδοθούν διαφορικά στα ελληνικά οι όροι «*langue*» και «*langage*». Τους απέδωσα αδιαφροροποίητα ως «γλώσσα», γιατί θεωρώ πως δεν ξημώνεται ουσιαστικά η κατανόηση του κειμένου.

5. Παραφράζω, εν προκειμένω, το περίφημο ντερριντιανό άξιωμα «*Un poème je ne le signe jamais*» («Ποίημα εγώ ποτέ δεν υπογράφω / Ποίημα το εγώ ποτέ δεν υπογράφω»). Βλ. Jacques Derrida, «*Che cos'è la poesia?*», στο: *Points de suspension. Entretiens*, éd. Galilée, Paris 1992, σ. 307. Προβ. την υποδειγματική μετάφραση του Βαγγέλη Μπιτοώρη, «*Ti ènai η ποίηση;*», στο: περ. Ποίηση, τχ. 6, φιλονόρω-χειμώνας 1995, σ. 37. Θα ήταν παράλευψη να μην αναγνωρίσω ότι η παρούσα μετάφραση χωρεύει πολλά στις εργασίες του Βαγγέλη Μπιτοώρη, ο οποίος μας έδειξε πως, στην περίπτωση του Derrida, το «μέλημα του μεταφραστή» συνιστάται πρωτίστως στην προσηλωμένη ανάγνωση του «γράμματος» του φιλοσόφου.

5. Η λέξη «*survie*», την οποία μεταφράζω σε όλο το κείμενο ως «*επιβίωση*», είναι επικαθορισμένη. Στο γερμανικό κείμενο αποδίδει δύο διαφορετικές λέξεις που, αν και συνώνυμες, δεν μοιράζονται ένα ταυτόσημο νόημα. Προσδιορίζει την «*επιβίωση*» («*Überleben*») μετά τον θάνατο κάποιου άλλου ή μετά από ένα συμβάν, αλλά και τη «*μετά θάνατον ζωή*» («*Fortleben*»), τη συνέχιση της ζωής μετά θάνατον. Η χρήση της μέσα στο γαλλικό κείμενο ενεργοποιεί επίσης τις ομηρίες της «*επιπλέον ζωής*» και του «*πλέον της ζωής*».

Και ένα ερώτημα ρητορικού τύπου: αν –για να παραφράσουμε τον Lacan– το στιλ είναι ο αναγνώστης στον οποίο απευθυνόμαστε, τότε σε ποιον τύπο αναγνώστη απευθύνεται σήμερα ένα κείμενο, όπως του Derrida, αδιανόητο και α-νόητο έξω από την τροπολογική του υφή και τον νόμο της ίδιας του της μορφής;

Μεγάλες ριχαριστίες οφείλω στον Νίκο Ηλιάδη, την «*υսτερική*» αυτής της μετάφρασης – λακανικά μιλώντας [§. XVII, 150].

[«Des tours de Babel», οτο: Jacques Derrida, *Psyché* (νέα επανέχημένη έκδοση), έδ. Galilée, Paris 1998, τόμ. 1, ο. 203-235. Η παρούσα μετάφραση αντιστοιχεί οις σ. 211-224 του πρωτού που. Έλαβα ως όψην τόσο την αγγλική μετάφραση του Joseph F. Graham, «*Des Tours de Babel*», οτο: Joseph F. Graham (επιμ.), *Difference in Translation*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1985, όπου δημοσιεύτηκε, δίγλωσση, η πρώτη εκδοχή του κειμένου (όπως και στο «*L'art des confins*», *Mélanges offerts à Maurice de Gandillac*, P.U.F.), όσο και τη γερμανική μετάφραση του Alexander García Düttmann, «*Babylonische Türme: Wege, Unwege, Abwege*», οτο: Alfred Hirsch (επιμ.), *Übersetzung und Dekonstruktion*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1997.]

Ο ΧΑΡΗΣ Ε. ΡΑΠΙΤΗΣ είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει μεταφράσει Georges Bataille (μαζί με τον Νίκο Ηλιάδη, *Για τον Νίτος*, Ψυχογός, Αθήνα 2002) και René Char («Για την πούητη», οτο περ. Ποίηση, τχ. 19, άνοιξη-καλοκαίρι 2002).



O Walter Benjamin

**Α**ΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ,<sup>1</sup> αρχετυπικό και αλληγορικό ουνάμα, θα μπορούσε να μας εισαγάγει σε όλα τα λεγόμενα θεωρητικά προσβλήματα της μετάφρασης. Καμία ήμως θεωρητικοποίηση, απ’ τη στιγμή που συμβαίνει μέσα σε μια γλώσσα, δεν θα μπορέσει να έχει πλήρη εποπτεία του βαθελικού γίγνεσθαι. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους προτιμώ εδώ, αντί να την πραγματευθώ θεωρητικά, να επιχειρήσω να μεταφράσω με τον δικό μου τρόπο τη μετάφραση ενός άλλου κειμένου για τη μετάφραση. Θα αναγνώριζα έτοι ένα από τα πολυάριθμα χρέη μου απέναντι στον Maurice de Gandillac, χωρίς να τα εξοφλώ. Σ’ αυτόν οφείλουμε, ανάμεσα σε τόσα άλλα αναντικαταστατα διδάγματα, ότι παρουσίασε και μετέφρασε τον Walter Benjamin, και δη το *Die Aufgabe des Übersetzers*, Το μέλημα του μεταφραστή. Όσα είντα προηγούμενα θα έχει επίσης μεταφράσει ο Maurice de Gandillac στον ίδιο τόμο (*Mythe et violence*, Denoël, 1971). Εκεί η αναφορά στη Βαβέλ είναι ορτή και συνοδεύεται από έναν λόγο περὶ κυρίου ονόματος και περὶ μετάφρασης. Όμως, μπροστά στην υπερβολική, κατά τη γνώμη μου, αινιγματικότητα του δοκιμίου αυτού, μπροστά στον πλούτο του και στους επικαθιρρισμούς του, αναγκάστηκα να αναβάλω αυτή την ανάγνωση και να σταθώ στο Μέλημα του μεταφραστή. Δεν υπολείπεται αναμφίβολα σε δυσκολία, αλλά η ενότητά του δεν παύει να είναι πιο προφανής, καλύτερα κεντρωμένη γύρω από το θέμα του. Έπειτα, αντό το κείμενο για τη μετάφραση είναι επίσης ο πρόλογος σε μια μετάφραση των *Tableaux parisiens* του Baudelaire, και το διαβάζω κατ’ αρχάς στη γαλλική του μετάφραση που μας δίνει ο Maurice de Gandillac. Κι ήμως, η μετάφραση είναι άραγε απλώς και μόνο ένα θέμα για το κείμενο αυτό, και, κυρίως, είναι το πρώτο του θέμα;

Ο τίτλος λέει επίσης, από την πρώτη του κιόλας λέξη, το μέλημα (*Aufgabe*), η αποστολή για την οποία είναι κανένες (πάντοτε από τον άλλο) προσορισμένος: η δέσμευση, το καθήκον, το χρέος, η ευθύνη. Πρόκειται ήδη για έναν νόμο, για μια επιταγή την υποχρέωση της οποίας θα πρέπει να αναλάβει ο μεταφραστής. Θα πρέπει ν’ απαλλαγεί επίσης, και μάλιστα από κάτι που ενέχει ίσως ένα οφάλμα, μια έκπτωση, ένα παράπτωμα, ίσως και ένα έγκλιμα. Το δοκίμιο έχει ως ορίζοντα, όπως θα δούμε, μια «ουμφιλίωση»<sup>2</sup>. Κι όλα αυτά μέσα σ’ έναν λόγο ο οποίος πολλαπλασιάζει τα γενεαλογικά μοτίβα και τους υπαινιγμούς –κατά το μάλλον ή ήττον μεταφορικούς– για τη μεταβίβαση ενός οικογενειακού σπόρου.

1. Πρόκειται για το παραδειγματικό ονόματος «Babel», μοναδικού λόγου των θεμελιωδών μεταφραστικών προσβλημάτων και μεταφρασεολογικών ζητημάτων που ανακινεί κάθε απόπειρα μετάφρασής του, και τα οποία εκθέτει ενδελεχώς ο Derrida στο πρώτο μέρος του κειμένου. [Σ.τ.μ.]

2. Θα δούμε επίσης γιατί το ονομαστικό *réconciliation* (ουμφιλίωση), από το ρήμα *réconcilier* που ανάγεται στο λατινικό *reconciliare*, από το *conciliare* (που οημαίνει «συνάπτω»), υπονοεί μια «ανασύναψη». [Σ.τ.μ.]

Ο μεταφραστής είναι υπόχρεος, βλέπει στον εαυτό του έναν μεταφραστή στην κατάσταση του χρέους<sup>3</sup> και το μέλημά του είναι να αποδώσει, να αποδώσει αυτό που υποτίθεται πως έχει δοθεί. Μεταξύ των λέξεων που ανταποκρίνονται στον τίτλο του Βενγαμίν (*Ausgabe*, το καθίκον, η αποστολή, το μέλημα, το πρόδηλημα, αυτό που ανατίθεται, που δίνεται για να γίνει, που δίνεται για να αποδοθεί), είναι εξαρχής οι λέξεις *Wiedergabe*, *Sinnwiedergabe*, η αποκατάσταση,<sup>4</sup> η αποκατάσταση του νοήματος. Πώς να εννοήσουμε μια τέτοια αποκατάσταση, και δη μια τέτοια απαλλαγή; Και τι γίνεται εν προκειμένω με το νόημα; Όσον αφορά το *ausgeben*, σημαίνει επίοιης δίνω, αποστέλλω (αποβολή, αποστολή)<sup>5</sup> και παραιτούμαι.

Ας ουγκρατήσουμε προς στιγμήν αυτό το λεξιλόγιο του δώρου και του χρέους, ενός χρέους που θα μπορούσε κάλλιστα να αναγγελθεί ως αχρεόλυτο [*insolvable*], εξ ου ένα είδος «μεταβίβασης», αγάπη και μίος, απ' αυτόν που θα δρεθεί να μεταφράσει, που καλείται να μεταφράσει, έναντι του προς μετάφρασιν κειμένου (δεν λέω έναντι του υπογράφοντος ή του συγγραφέα του πρωτοτύπου), της γλώσσας και της γραφής, του δεομού αγάπης που επικυρώνει τον γάμο μεταξύ του συγγραφέα του «πρωτοτύπου» και της δικής του γλώσσας. Στο κέντρο του δοκιμίου, ο Βενγαμίν λέει για την αποκατάσταση ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι αδύνατη: αχρεολυίσα [*dette insolvable*] οτο εσωτερικό μιας γενεαλογικής σκηνής. Ένα από τα βασικά θέματα του κειμένου είναι η «ουγγένεια» των γλωσσών κατά μία έννοια, η οποία δεν ανήκει ιδίως δικαίω στην ιστορική γλωσσολογία του 19ου αιώνα, χωρίς και να της είναι ολωσδιόλου ξένη. Ίσως μάλιστα να μας προτείνεται εδώ να σκεφτούμε την ίδια τη δυνατότητα μιας ιστορικής γλωσσολογίας.

Ο Βενγαμίν έχει μάλις παραθέσει τον Mallarmé: τα γαλλικά, έχοντας αφήσει μέσα στην ίδια του την πρόταση μία λατινική λέξη, την οποία ο Maurice de Gandillac αναπαρήγαγε στο κάτω μέρος της σελίδας, σημειώνοντας πως με το «γένιο» δεν μετέφραξε από τα γερμανικά, αλλά από τα λατινικά (*ingenium*)<sup>6</sup>. Εννοείται όμως ότι δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο με την τρίτη γλώσσα του δοκιμίου αυτού, τα γαλλικά του Mallarmé, των οποίων τη μη μεταφρασιμότητα ο Βενγαμίν είχε υπολογίσει. Και ξαναρωτάμε: πώς μεταφράζεται ένα κείμενο γραμμένο σε πολλές γλώσσες ουνάμα; Ιδού το απόσπασμα για την αχρεολυίσα (παραθέτω όπως πάντα τη γαλλική μετάφραση, αρκούμενος να παρενθέτω εδώ κι εκεί τη γερμανική λέξη που υποστηρίζει τον σκοπό του λόγου μου):

3. Το ουοιαστικό *restitutio* (αποκατάσταση), από το ρήμα *restituer*, ανάγεται στο λατινικό *restitutio* του ρήματος *restituere* (που ομηρίνει, μεταξύ άλλων, «αποκαθιστώ»). Υπενθυμίζω ότι το αρχαιολογικό αποκαθιστήμα γνέχει τόσο τη σημασία της απόδοσης, δηλαδή της επιστροφής των σφειλοφένων, όσο και της πλήρους επαναγωγής, επαναφοράς στην πρότερη κατάσταση ή θέση. Ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει διαφοράς κατά νου τις δύο αυτές ομιλίες που στίζουν ταυτόχρονα την «αποκατάσταση». [Σ.τ.μ.]

4. *Emission* και *mission*, αντιστοίχως. [Σ.τ.μ.]

5. Σημιαίνει «το έμφυτον». [Σ.τ.μ.]

## DES TOURS DE BABEL

«Η φιλοσοφία και η μετάφραση δεν είναι εντούτοις ματαιοσχολίες, όπως ισχυρίζονται οι ουναισθηματικοί καλλιτέχνες. Κι αυτό γιατί υπάρχει κάτι το έμφυτο στη φιλοσοφία, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του οποίου είναι η νοοταλγία για εκείνη τη γλώσσα που αναγγέλλεται μέσα στη μετάφραση:

*Les langues imparfaites en cela que plusieurs, manque la suprême: penser étant écrire sans accessoires, ni chuchotement mais tacite encore l'immortelle parole, la diversité, sur terre, des idiomes empêche personne de proférer les mots qui, sinon, se trouveraient, par une frappe unique, elle-même matériellement la vérité.<sup>7</sup>*

Αν η πραγματικότητα στην οποία αναφέρονται τα λόγια αυτά του Mallarmé ισχύει, με κάθε αυτοτρόπητα, για τον φιλόσοφο, η μετάφραση, με τα οπέρματα (*Keimen*) μιας τέτοιας γλώσσας τα οποία φέρει μέσα της, δρίσκεται στα μισά του δρόμου μεταξύ της λογοτεχνικής δημιουργίας και της θεωρίας. Το έργο της είναι λιγότερο αναγλυφο, ωστόσο αποτυπώνεται εξίσου βαθιά μέσα στην ιστορία.

Αν το μέλημα του μεταφραστή εμφανιστεί υπό το φως αυτό, οι δρόμοι για την εκπλήρωση του κινδυνεύουν να καλυφθούν από ένα ακόμη πιο αδιαπέραστο οκτάδι. Ας πούμε επιπλέον: αυτό το μέλημα του να κάνουμε, μέσα στη μετάφραση, να αριμάσει ο οπόρος μιας καθαρής γλώσσας [*den Samen reiner Sprache zur Reise zu bringen*], φαίνεται πως είναι αδύνατον να το εκπληρώσει ποτέ κανές [*diese Ausgabe (...) scheint niemals lösbar*], φαίνεται πως καμία λύση δεν επιτρέπει να το προσδιορίσουμε [*in keiner Lösung bestimmbar*]. Δεν του οτερούμε άραγε κάθε βάση, αν παύσουμε να έχουμε ως μέτρο την απόδοση του νοήματος;»

Ο Βενγαμίν μόλις αρνήθηκε, κατ' αρχάς, να μεταφράσει τον Mallarmé, τον άφησε να λάμπει μέσα στο κείμενό του σαν το μετάλλιο ενός κυρίου ονόματος: αλλά αυτό το κύριο όνσμα δεν είναι εξ ολοκλήρου άνευ σημασίας, απλώς συγκολλάται μ' εκείνο του οποίου το νόημα δεν αφήνεται να μετατεθεί δίχως ζημία μέσα σε μιαν άλλη γλώσσα (*langage* ή *langue*: το *Sprache* δεν μεταφράζεται χωρίς απώλεια με τη μία ή την άλλη λέξη). Και στο κείμενο του Mallarmé, το αποτέλεσμα της μη μεταφράσιμης κυριότητας<sup>7</sup> δεν συνδέεται τόσο με το όνομα ή με την ισόστοιχη αλήθεια, όσο με ένα μοναδικό ουμβάν την επιτελεστική ιοχύος. Τίθεται, επομένως, το ερώτημα: άραγε το έδαφος της μετάφρασης δεν υποχωρεί

6. Stéphane Mallarmé, «Crise de Vers», *Variations sur un sujet*, στο: *Oeuvres complètes*, Henri Mondor και G. Jean-Aubry (επιμ.), éd. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1945, o. 363-364. Σε ελεύθερη μετάφραση, το παράθεμα έχει ως εξής: «Οι γλώσσες απελείς καθότι πολλές, λείπεται η υπέρτατη: το να ασφέταισα είναι να γράφεις χωρίς δονιβήσατα, ούτε ψιλήρους αλλά οιγέι ακόμη ο αθάνατος λόγος, και η ποικιλία, επί γης, των ιδιωμάτων δεν αφήνει κανέναν να προσφέρει τις λέξεις που, ειδάλλως, θα αποκαλύπτονταν, μονομάς, ως η ίδια η αλήθεια ενιλαμένη». [Σ.τ.μ.]

7. Η χρήση της λέξης *propriété* που κάνει εδώ ο Derrida απηχει, πιοτεύω, τις θεωρίες περί κυρίων ονομάτων (*noms propres*). Βλ. ενδεικτικά Saul Kripke, *La logique des noms propres*, γαλλ. μετρ. Pierre Jacob – François Recanati, éd. de Minuit, Paris 1982, και John R. Searle, «Proper names» (1958), στο: S. Davis (επιμ.), *Causal Theories of Mind*, W. de Gruyter, 1983, o. 299-306. Για τον αντίκτυπο των εν λόγω θεωριών στην ντερεριντιανή προδηλωτική της μετάφρασης, βλ. Χ.Γ. Λάζος, «Χώρα της μετάφρασης», ά.π., o. 40-48. Θυμίω, πάντως, πως, για τον Derrida, το κύριο όνομα είναι συνώνυμο της οριακότητας: μεταφράσιμο και μη μεταφράσιμο, αναγώγιμο και μη αναγώγιμο στο νόημα και τη σημασία, εντός και εκτός της γλώσσας την ίδια σταγμή. Η λέξη

τελικά, απ' τη στιγμή που η αποκατάσταση του νοήματος (*Wiedergabe des Sinnes*) παύει να δίνει το μέτρο; Αυτή που καθίσταται προβληματική είναι η τρέχουσα έννοια της μετάφρασης: ενείχε αυτή τη διαδικασία αποκατάστασης, το μέλημα ήταν να αποδοθεί (*wiedergeben*) αυτό που είχε αρχικά δοθεί, κι αυτό που είχε δοθεί, ήταν, θα σκεφτόταν κανείς, το νόημα. Εντούτοις, τα πράγματα γίνονται πιο σκοτεινά, όταν προσπαθήσουμε να συνταιράξουμε αυτή την αξία της αποκατάστασης με την αξία της ωρίμανσης. Πάνω σε ποιο έδαφος, μέσα σε ποιο έδαφος θα λάβει άραγε χώρα η ωρίμανση, αν η αποκατάσταση του δεδομένου νοήματος δεν είναι πλέον ο κανόνας της;

Ο υπανιγμός για την ωρίμανση ενός απόρου θα μπορούσε να μοιάζει βιταλιστική ή γενετιοτική μεταφορά: θα ερχόταν, λοιπόν, να υποστηρίξει τον κώδικα της γενεαλογίας και της συγγένειας, που φαίνεται να κυριαρχεί στο κείμενο αυτό. Στην πραγματικότητα, φαίνεται πως θα πρέπει εδώ ν' αντιστρέψουμε αυτή την τάξη και ν' αναγνωρίσουμε αυτό που έχω αλλού προτείνει ν' αποκαλείται «φιεταφροϊκή καταστροφή»: αντί να γνωρίζουμε εξαρχής τι σημαίνει «ζωή» ή «οικογένεια» όποτε χρησιμοποιούμε αυτές τις οικείες αξίες για να μιλήσουμε για τη γλώσσα και για τη μετάφραση, σκεφτόμαστε αντιθέτως τι σημαίνει «ζωή» και «οικογένεια», ξεκινώντας από το να σκεφτούμε πάνω στη γλώσσα και στην «επιβίωσή» της εν μεταφράσει. Αυτή την αντιστροφή εφαρμόζει πρόδηλα ο Βενιαμίν. Ο πρόλογός του (γιατί, ας μην το ξεχνάμε, το δοκίμιο αυτό είναι ένας πρόλογος) κινδυνεύει ακατάπλαντα ανάμεσα στις αξίες της οποράς, της ζωής και, προλαντινώς, της «επιβίωσης» (το *Überleben* έχει εδώ μια σχέση ουσιαστική με το *Übersetzen*). Από τις πρώτες κιόλας γραμμές του κειμένου του, λοιπόν, ο Βενιαμίν φαίνεται να προτείνει μια παρομοίωση ή μια μεταφορά – αρχίζει με ένα «Όπως...» – κι ευθύνει εξαρχής όλα κινούνται μεταξύ του *Übertragen*, του *Überleben*:

«Όπως οι εκδηλώσεις της ζωής τελούν σε στενότατη συνάρτηση με το έμβιο ον, χωρίς να σημαίνουν τύποτα γ' αυτό, έτοι πηγάζει και η μετάφραση απ' το πρωτότυπο. Και μάλιστα, όχι τόσο από τη ζωή του, όσο από την «επιβίωσή» (*Überleben*) του. Διότι η μετάφραση έρχεται μετά το πρωτότυπο και, για τα σημαντικά έργα, που ποτέ δεν δρίσκουν τον προσφιλέστερο μεταφραστή τους κατά την εποχή της γέννησής τους, χαρακτηρίζει το στάδιο της επιβίωσής τους [*Fortleben*, αυτή τη φορά, η επιβίωση ως συνέχιση της ζωής μάλλον, παρά ως ζωή *post mortem*]. Τις ιδέες της ζωής και της επιβίωσης (*Fortleben*) των έργων τέχνης πρέπει, ωστόσο, να τις συλλάβουμε στην απλή πραγματικότητά τους, χωρίς καμία μεταφορά [*in völlig unmetaphorischer Sachlichkeit*].»

Και σύμφωνα με ένα κατά τα φαινόμενα εγελιανό σχήμα, μέσα σε ένα δραχύτατο χωρίο, ο Βενιαμίν μάς καλεί να σκεφτόμαστε τη ζωή ξεκινώντας από το πνεύμα ή την ιστορία, και όχι από την «οργανική σωματικότητα» μόνο. Ζωή υπάρχει τη στιγμή κατά την οποία η «επιβίωση» (το πνεύμα, η ιστορία, τα έργα)

κυριάρχητα, με την οποία απέδωσα την *proprieté*, λειτουργεί, στην ελληνική μετάφραση, ως ιδιωματισμός που συνδηλώνει τις αντιφατικές ιδιότητες του κυρίου ονόματος ως τέτοιου. [Σ.τ.μ.]

υπερβαίνει τη ζωή και τον βιολογικό θάνατο: «Αποδίδουμε ακριβοδίκαια αυτή την έννοια της ζωής, αναγνωρίζοντας μάλλον τη ζωή ο' οπιδήποτε έχει το ίδιο ιστορία και δεν είναι απλώς το οχιτνικό για την ιστορία. Πατί με αφετηρία την ιστορία, και όχι τη φύση [...] Ωα πρέπει τελικά να οριοθετήσουμε τον χώρο της ζωής. Έται γεννιέται για τον φιλόσοφο το μέλιμα (*Ausgabe*) να εννοήσει ολόκληρη τη φυουκή ζωή με αφετηρία αυτή την πολύ αχανέοτερη ζωή, που είναι η ζωή της ιστορίας».



Ήδη από τον τίτλο –και προς οτιγμήν στέκομαι ο' αυτόν–, ο Βενιαμίν θέτει το πρόβλημα, με την έννοια αυτού ακριβώς που είναι ενώπιον του ως ένα μέλημα: πρόκειται για το πρόβλημα του μεταφραστή, και όχι της μετάφρασης (ούτε της μεταφράστριας εξάλλου, ειρήθω εν παρόδω, αν και το ξήτημα δεν είναι αμελητέο). Ο Βενιαμίν δεν λέει το μέλημα ή το πρόβλημα της μετάφρασης. Κατονομάζει το υποκείμενο της μετάφρασης ως υποκείμενο ενός χρέους, υποχρεωμένο από ένα καθήκον, ήδη σε θέση αλητρονόμου, εγγεγραμμένο σε μια γενεαλογία ως επιζών, ως επιζών ή παράγοντας επιβίωσης. Επιβίωσης των έργων, όχι των ουγγραφέων. Επιβίωσης ίσως των ονομάτων συγγραφέων και των υπογραφών, πάντως όχι των συγγραφέων.

Μια τέτοια επιβίωση δίνει ένα πλεόνασμα ζωής, δίνει πολύ περιοστέρα από ένα επιζήν [*survivance*]. Το έργο δεν ζει μόνο περιοστέρο καιρού, ζει και περιοστέρα και καλύτερα, σε οχέον με το τι μπορεί ο συγγραφέας του.

Επομένως, ο μεταφραστής θα ήταν ένας υπόχρεος αποδέκτης, υποτεταγμένος στο δώρο και στο δεδομένο ενός πρωτότυπου; Επ' ουδενί. Κι αυτό για πολλούς λόγους, ένας από τους οποίους είναι κι ο εξής: ο δεσμός ή η υποχρέωση της οφειλής δεν προκύπτει μεταξύ ενός δωρητή κι ενός δωρεοδόχου, αλλά μεταξύ δύο κειμένων (δύο «παραγωγών» ή δύο «δημιουργιών»). Αυτό γίνεται κατανοητό ήδη από την αρχή του προλόγου, κι αν θα ίθελε κανείς να απομονώσει θέσεις, ιδού οριομένες απ' αυτές, με όλη τη βιασύτητα της ανάληψης:

1. Το μέλημα του μεταφραστή δεν αναγγέλλεται με βάση μια πρόσληψη. Η θεωρία της μετάφρασης δεν υπάγεται κατ' ουδίναν σε κάποια θεωρία της πρόσληψης, ακόμη κι αν μπορεί αντιστρόφως να συμβάλει στο να την καταστήσει δυνατή και να λογοδοτήσει γι' αυτήν.

2. Η μετάφραση δεν έχει ως ουοιαστικό προσφιλόμο να κοινοποιήσει. Όχι περιοστέρα απ' ότι το πρωτότυπο, και ο Βενιαμίν διατηρεί, στο απυρόβλητο κάθε αμφισθήτησης ή απειλής, την αυτοτηρή δυαδικότητα μεταξύ του πρωτότυπου και του μεταφράσματος, του μεταφρασμένου και του μεταφράζοντος, αν και μετατοπίζει τη μεταξύ τους σχέση. Και ενδιαφέρεται για τη μετάφραση ποιητικών ή iερών κειμένων, η οποία θα προσέφερε εν προκειμένω την ουσία της μετάφρασης. Όλο το δοκίμιο εκτυλίσσεται μεταξύ του ποιητικού και των iερών, για να ανατρέξει από το πρώτο οτο δεύτερο, το οποίο και υποδεικνύει το

ιδεώδες κάθε μετάφρασης, το καθαρό μεταφραστό: η διάστιχος ερμηνεία του ιερού κειμένου θα αποτελούσε το πρότυπο ή το ιδεώδες (*Urbild*) κάθε δυνατής μετάφρασης εν γένει. Για ένα ποιητικό κείμενο ή για ένα ιερό κείμενο, λοιπόν –αυτή είναι η δεύτερη θέση του Βενγαμίν–, η κοινοποίηση δεν είναι το ουσιώδες. Αυτή η αμφισθήτηση δεν αφορά ευθέως την κοινοποιούσα δομή της γλώσσας, αλλά πολλά μάλλον την υπόθεση ενός κοινοποιήσιμου περιεχομένου, το οποίο θα διακρινόταν αυστηρά από το γλωσσικό ενέργημα της κοινοποίησης. Το 1916, η κριτική του σημειωτισμού και της «αστικής αντίληψης» της γλώσσας είχε ήδη ως στόχο την εξής κατανομή: μέσο, αντικείμενο, παραλήπτης. «Δεν υπάρχει περιεχόμενο της γλώσσας.» Αυτό που κοινοποιεί κατ’ αρχάς η γλώσσα, είναι η «κοινοποιησιμότητά» της (*Πα τη γλώσσα...*, μτφρ. M. de Gandillac, σ. 85). Θα λέγαμε άραγε ότι γίνεται έτοι ένα άνοιγμα προς την επιτελεστική διάσταση των εκφρασών; Σε κάθε περίπτωση, αυτό μας προειδοποιεί να μη βιαστούμε: να μη βιαστούμε να απομονώσουμε περιεχόμενα και θέσεις στο *Μέλημα του μεταφραστή* και να τα μεταφράσουμε διαφορετικά απ’ ό,τι ως την υπογραφή ενός είδους κυρίου ονόματος, προορισμένου να εξασφαλίσει την επιβίωσή του ως έργου.

3. Αν υπάρχει πρόγραμμα μεταξύ μεταφρασμένου κειμένου και μεταφράζοντος κειμένου μια σχέση «πρωτοτύπου» προς μετάφρασμα, δεν θα μπορούσε να είναι αναπαραστατική ή αναπαραγωγική. Η μετάφραση δεν είναι ούτε εικόνα, ούτε αντίγραφο.

Έχοντας λάβει τις τρεις αυτές προφυλάξεις (ούτε πρόσοληψη, ούτε κοινοποίηση, ούτε αναπαράσταση), πώς συνιστάται το χρέος και η γενεαλογία του μεταφραστή ή, κατ’ αρχάς, αυτού που είναι προς-μετάφρασην, του προς-μετάφρασην;

Ας ακολουθήσουμε το νήμα της ζωής ή της επιβίωσης, παντού όπου επικοινωνεί με την κίνηση της ουγγένειας. Όταν ο Βενγαμίν απορρίπτει την άποψη της πρόσοληψης, δεν της αρνείται κιόλις κάθε ευστοχία, θα έχει ήδη κάνει πολλά για να προετοιμάσει μια θεωρία της πρόσοληψης στη λογοτεχνία. Όμως, θέλει κατ’ αρχάς να επανέλθει στην αρχή [*instance*] αυτού που ακόμη αποκαλεί «πρωτότυπο», όχι οτον διαθέμα που αυτή παράγει τους αποδέκτες της ή τους μεταφραστές της, αλλά στον διαθέμα που τους ξητεί, τους εντέλλεται, τους απαιτεί ή τους διατάζει,<sup>8</sup> θέτοντας τον νόμο. Και η δομή αυτής της απαίτησης είναι που φαίνεται εδώ η πλέον ιδιάζουσα. Από πού προκύπτει; Σ’ ένα λογοτεχνικό –για να το πούμε πιο αιστηρά στην προκειμένη περίπτωση, «ποιητικό»– κείμενο, δεν προκύπτει από το ειπωμένο, το εκφερόμενο, το κοινοποιούμενο, το περιεχόμενο ή το θέμα. Κι όταν πάλι, ο’ αυτό το συγκέιμενο, ο Βενγαμίν κάνει λόγο για «κοινοποίηση» ή «απόφρανση» (*Mitteilung, Aussage*), δεν μιλάει προφανώς για το ενέργημα, αλλά για το περιεχόμενο: «Μα τι “λέει” ένα λογοτεχνικό έργο (*Dichtung*); Τί κοινοποιεί; Πολύ λίγα σ’ αυτόν που το κατανοεί. Το ουσιώδες ο’

8. Δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί στα ελληνικά η παρήχηση των, συγγενών ετυμολογικά, ρημάτων *mander* (εντέλλομαι), *demander* (απαιτώ) και *comander* (διατάζω), την οποία αξιοποιεί, εν προκειμένω, ο Derrida. [Σ.τ.μ.]

αυτό δεν είναι η κοινοποίηση, δεν είναι η απόφανση».

Η απαίτηση φαίνεται, λοιπόν, να προκύπτει και μάλιστα να διατυπώνεται μέσα από τη μορφή. «Η μετάφραση είναι μια μορφή» και ο νόμος αυτής της μορφής λαμβάνει χώρα πρωτίστως στο πρωτότυπο. Αυτός ο νόμος τίθεται αρχικά, ας το επαναλάβουμε, ως απαίτηση με την κύρια έννοια, ως αξίωση που εκχωρεί, εντέλλεται, προσβλέπει, αναθέτει. ‘Οσον αφορά τον νόμο αυτό ως απαίτηση, μπορούν να ανακύψουν δύο ερωτήματα: είναι κατ’ ουσίαν διαιφροδεικά. Πρώτο ερώτημα: ανάμεσα σ’ όλους τους αναγνώστες του, μπορεί το έργο να δρίσκει κάθε φορά τον τρόπον τινά επαρκή μεταφραστή του; Δεύτερο ερώτημα και, λέει ο Βενγαμίν, «προοφύεστερα», ως εάν το εν λόγω ερώτημα να καθιστούσε το πρωτηγόμενο προσφυέστερο, ενώ, θα το δούμε στην πορεία, του επιφυλάσσει μια εντελώς άλλη τύχη: «Από την ίδια του την ουσία [το έργο] αντέχει να μεταφραστεί, κι αν είναι έτοι –ούμφωνα με τη σημασία αυτής της μορφής–, το αξιώνει»;

Στα δύο αυτά ερωτήματα, η απάντηση δεν θα μπορούσε να είναι ιδίας φύσεως, ούτε και να δοθεί με τον ίδιο τρόπο. Ενώ στην πρώτη περίπτωση είναι προβληματική, μη αναγκαία (ο επαρκής μεταφραστής του έργου μπορεί να εμφανιστεί ή να μην εμφανιστεί, όμως ακόμη κι αν δεν εμφανιστεί, αυτό δεν αλλάζει τίποτα στην απαίτηση και στη δομή της επιταγής που προσέρχεται από το έργο), στη δεύτερη περίπτωση η απάντηση είναι καθαρά αποδεικτική:<sup>9</sup> αναγκαία, *a priori*, αποδείξιμη, απόλυτη, εφόσον προέρχεται από τον εσωτερικό νόμο του πρωτότυπου. Το πρωτότυπο αξιώνει τη μετάφραση, ακόμη κι αν δεν παρευρίσκεται κανείς μεταφραστής που να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σ’ αυτή την επιταγή, η οποία είναι ταυτόχρονα απαίτηση και επιθυμία μέσα στην ίδια τη δομή του πρωτότυπου. Αυτή η δομή είναι η σχέση της ζωής με την επιβίωση. Αυτή την αξίωση του άλλου ως μεταφραστή, ο Βενγαμίν τη συγκρίνει με μια σημιτική αλημόνητη οτιγμή της ζωής: βιώνεται σαν αλημούνητη, είναι αλημόνητη, ακόμη κι αν η λήθη τελικά υπερισχύει. Θα έχει υπάρξει αλημόνητη, αυτή είναι η ουσιαστική της οιμασία, η αποδεικτική της ουσία, μόνο κατά τύχη η λήθη επιυμβαίνει σ’ αυτό το αλημόνητο. Η αξίωση για το αλημόνητο –που είναι εδώ συντατική– δεν θίγεται ούτε κατ’ ελάχιστον από την περατότητα της μνήμης. Παρομοίως, η αξίωση για μετάφραση δεν ανέχεται καθόλου να μην ικανοποιηθεί: τουλάχιστον δεν το ανέχεται ως η ίδια η δομή του έργου. Υπ’ αυτή την έννοια, η επιζώσα [*survivre*] διάσταση είναι ένα *a priori* –και ο θάνατος δεν θα επέφερε σ’ αυτήν καμία αλλαγή. Ούτε και στην αξίωση (*Forderung*), η οποία διατρέχει το πρωτότυπο έργο, και στην οποία μπορεί να αποκριθεί ή να ανταποκριθεί (*entsprechen*) μόνο «μια σκέψη του Θεού». Η μετάφραση, η επιθυμία για μετάφραση είναι αδιανότητη χωρίς αυτή την ανταπόκριση με μια σκέψη του Θεού. Στο κείμενο του 1916, που συνέδεε ήδη το μέλημα του μεταφραστή, το *Aufgabe* του, με το δώρο των γλωσσών και

9. Με την εξειδικευμένη σημασία που έχουν οι έννοιες του «προβληματικού» και του «αποδεικτικού» στη φιλοσοφία των Kant. [Σ.τ.μ.]

με το δώρο του ονόματος (*Gabe der Sprache, Gebung des Namens*), ο Βενιαμίν κατονόμαζε τον Θεό ως τον τόπο εκείνο μιας ανταπόκρισης που επιτρέπει, 'καθιστά δυνατή' ή εγγυάται την ανταπόκριση μεταξύ των γλωσσών που υπεισέρχονται στη μετάφραση. Σ' αυτό το οτενό συγκειμένο, αφορούσε επίσης τις σχέσεις μεταξύ της γλώσσας των πραγμάτων και της γλώσσας των ανθρώπων, μεταξύ του θωδού και του ομιλούντος, του ανώνυμου και του κατονομάσιου, το αξιώμα ήσσων αναμφίβολα για κάθε μετάφραση: «...η αντικειμενικότητα αυτής της μετάφρασης βρίσκεται την εγγύησή της στον Θεό» (μτφρ. M. de Gandillac, σ. 91). Το χρέος, εν αρχή, διαμορφώνεται μέσα στο κοίλωμα αυτής της «σκέψης του Θεού».

Παράξενο χρέος, που δεν ουνδέει κανέναν με κανέναν. Αν η δομή του έργου είναι «επιβίωση», το χρέος δεν δεσμεύει σε οχέση με ένα υποτιθέμενο υποκειμενο-συγγραφέα του πρωτότυπου κειμένου –τον νεκρό ή τον θνητό, τον νεκρό του κειμένου–, αλλά με κάτι άλλο που το παριστά ο τυπικός νόμος μέσα στην εμμένεια του πρωτότυπου κειμένου. Έπειτα, το χρέος δεν δεσμεύει να αποκατασταθεί ένα αντίγραφο ή μια καλή εικόνα, μια πιοτή αναπαράσταση του πρωτότυπου: το ίδιο το πρωτότυπο, το επιζών, είναι σε διαδικασία μεταμόρφωσης. Το πρωτότυπο δίνεται τροποποιούμενο, το δώρο αυτό δεν είναι ενός δεδομένου αντικειμένου, ζει και επιζεί μεταβαλλόμενο: «Διότι κατά την επιβίωσή του, που δεν θα ήταν άξια του ονόματος αυτού, αν δεν ήταν μεταλλαγή και ανανέωση του ζώντος, το πρωτότυπο τροποποιείται. Ακόμη και για παγιωμένες λέξεις, υπάρχει επιπλέον μια μεθωρίμανση».

Μεθωρίμανση (*Nachreise*) ενός ζωντανού οργανισμού ή ενός οπόρου: ούτε αυτή είναι, απλώς, μια μεταφορά, για τους λόγους που έχουμε ήδη διακρίνει. Ακόμη και μέσα στην ίδια της την ουσία, η ιστορία της γλώσσας προσδιορίζεται ως «ανάπτυξη», «αγία ανάπτυξη των γλωσσών».

4. Αν το χρέος του μεταφραστή δεν τον δεσμεύει ούτε έναντι του ουγγραφέα (νεκρού και εν ζωή ακόμη, εφόσον το κείμενό του έχει τη δομή επιβίωσης), ούτε έναντι ενός προτύπου που θα έπρεπε να αναπαραχθεί ή να αναπαρασταθεί, έναντι τίνος πράγματος, έναντι ποίου δεσμεύει; Και πώς να το ονομάσουμε αυτό, αυτό το τι ή αυτό το ποιος; Ποιο είναι το χύριο όνομα, αν δεν είναι το όνομα του πεπερασμένου ουγγραφέα, του νεκρού ή του θνητού του κειμένου; Και ποιος είναι ο μεταφραστής που δεσμεύεται έτοι, που βρίσκεται ίως δεσμευμένος απ' τον άλλο, προτού δεσμευτεί ο ίδιος; Καθώς ο μεταφραστής βρίσκεται, ως προς την επιβίωση του κειμένου, στην ίδια κατάσταση με τον πεπερασμένο και θνητό παραγωγό του (τον «ουγγραφέα» του), δεν είναι αυτός που δεσμεύεται, δεν είναι αυτός ο ίδιος ως πεπερασμένος και θνητός. Τότε ποιος; Κι ήμισυ αυτός είναι, βεβαίως, αλλά εν ονόματι ποίου και τίνος πράγματος; Το ερώτημα περί των κυρίων ονομάτων είναι εδώ ουσιώδες. Εκεί όπου η πράξη του ζώντος θνητού φαίνεται να μετράει λιγότερο από την επιβίωση του κειμένου εν μεταφράσει –μεταφρασμένου και μεταφράσοντος–, πρέπει η υπογραφή του κυρίου ονόματος να διακρίνεται και να μη οδήγησε με περιοσή ευκολία απ' το συμβόλαιο ή απ' το χρέος. Ας μην ξεχνάμε ότι η Βαβέλ κατονομάζει έναν αγώνα για την

επιβίωση του ονόματος, της γλώσσας ή των χειλέων.



Από το ύψος της, η Βαβέλ επιτηρεί και προκαταλαμβάνει κάθε στιγμή την ανάγνωσή μου: μεταφράζω, μεταφράζω τη μετάφραση από τον Maurice de Gandillac ενός κειμένου του Βενιαμίν, ο οποίος, προλογίζοντας μια μετάφραση, τη χρησιμοποιεί ως πρόσωχη για να πει με τι και ως προς τι είναι δεσμευμένος κάθε μεταφραστής – και παρατηρεί επαρδόω, ως θαοικό κοιμάτι της απόδειξής του, ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει μετάφραση της μετάφρασης. Αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε.

Υπενθυμίζοντας αυτή την παράξενη κατάσταση, δεν θέλω μονάχα, δεν θέλω ουοιαστικά να περιορίσω τον ρόλο μου σε ρόλο περάτη ή περαστικού. Τίποτα δεν είναι πιο σοβαρό από μια μετάφραση. Ήδειλα μάλλον να επισημάνω ότι κάθε μεταφραστής είναι σε θέση να μιλήσει για τη μετάφραση, σε μια θέση που κάθε άλλο παρά δεύτερη ή δευτερεύοντα είναι. Γιατί αν η δομή του πρωτοτύπου στίζεται από την αξίωση να μεταφραστεί, με το να αποτελεί τον νόμο το πρωτότυπο αρχίζει να χρεώνεται επίσης έναντι του μεταφραστή. Το πρωτότυπο είναι σ πρώτος χρέωστης, σ πρώτος φορέας της απαίτησης, αρχίζει με το να του λείπει η μετάφραση – και να εκλιπαρεί να μεταφραστεί. Αυτή η απαίτηση δεν είναι μόνο απ' την πλευρά, των οικοδόμων του πύργου, οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν για λογαριασμό τους ένα θεό-όνθιμα και να ιδρύσουν μια οικουμενική γλώσσα που να μεταφράζεται από τον ίδιο της τον εαυτό· εξαναγκάζει επίσης τον αποδόμο του πύργου: δίνοντας το όνομά του, ο Θεός κάλεσε επίσης σε μετάφραση, όχι μόνο μεταξύ των γλωσσών που έγιναν αίρηντης πολυάριθμες και ουγκεχυμένες, αλλά κατ' αρχάς του ονόματός του, του ονόματος που κηρύξε, έδωσε, και το οποίο θα πρέπει να μεταφράζεται ως ούγχινη για να εννοηθεί, άρα για να αφήνει να εννοηθεί πως είναι δύσκολο να το μεταφράσουν και επομένως να το εννοήσουν. Τη στιγμή που επιβάλλει και αντιπαραβάλλει τον νόμο του ο' εκείνον της φυλής, φέρει και ο ίδιος μια απαίτηση για μετάφραση. Είναι επίσης υπόχρεος. Δεν έχει σταματήσει να εκλιπαρεί για τη μετάφραση του ονόματός του, έστω κι αν την απαγορεύει. Γιατί η Βαβέλ είναι μη μεταφράσιμη. Ο Θεός κλαίει για το όνομά του. Το κείμενό του είναι το πιο ιερό, το πιο ποιητικό, το πιο αρχέγονο, καθώς δημιουργεί ένα όνομα και το δίνει στον εαυτό του, παραμένει όμως εξίσου ενδεής μέσα στη δύναμή του και μέσα στα πλούτη του ακόμη, εκλιπαρεί για έναν μεταφραστή. Όπως οτο *H* τρέλα της ημέρας<sup>10</sup>, ο νόμος δεν διατάζει χωρίς να απαιτεί να αναγνωθεί, να αποκρυπτογραφηθεί, να μεταφρα-

10. Πρόκειται για το αφήγημα του Maurice Blanchot *La folie du jour* (έδ. Fata Morgana, 1973).

στεί. Απαιτεί τη μεταβίβαση (*Übertragung* και *Übersetzung* και *Überleben*). Το double bind [διπλή δέσμευση]<sup>11</sup> είναι μέσα του. Και μέσα στον Θεό ακόμη, και πρέπει να ακολουθήσουμε απαρέγκλιτα τη συνέπεια: μέσα στο όνομά του.

Εκατέρωθεν αχρεόλυτη, η αμφοτεροδοσίας ενοχή προκύπτει μεταξύ ονομάτων. Επερχόνται πριονί των φρεγίς των ονομάτων, αν μ' αυτό εννοούμε τα θνητά οώματα που εξαφανίζονται πίσω από την επιβίωση του ονόματος. Ωστόσο, ένα κύριο όνομα ανήκει και δεν ανήκει, όπως είπαμε, στη γλώσσα, ούτε καν, ας το διευκρινίσουμε τώρα, στο coitus του προς μετάφρασιν κειμένου, του προς-μετάφρασιν.

Το χρέος δεν δεσμεύει ζωντανά υποκείμενα, αλλά σνόματα στην άκρη της γλώσσας ή, αυστηρότερα, έχει να κάνει με το χαρακτηριστικό που συνάπτει τη σχέση του εν λόγω ζωντανού υποκειμένου με το όνομά του, στον βαθμό που το όνομα αυτό στέκει στην άκρη της γλώσσας. Κι αυτό το χαρακτηριστικό θα ήταν το χαρακτηριστικό τού προς-μετάφρασιν από τη μία γλώσσα στην άλλη, από τη μία άκρη του κυρίου ονόματος στην άλλη.<sup>12</sup> Αυτό το γλωσσικό συμβόλαιο ανάμεσα σε πολλές γλώσσες είναι απολύτως μοναδικό. Από τη μία, δεν πρόκειται γι' αυτό που αποκαλούμε εν γένει γλωσσικό συμβόλαιο: δηλαδή αυτό που εγγυάται τη θέσπιση μίας γλώσσας, την ενότητα του συντήματός της και τον κοινωνικό συμβόλαιο που συνδέει από την άποψη αυτή μια κοινότητα. Από την άλλη, υποθέτουμε εν γένει ότι για να είναι έγκυρο ή για να θεσπίζει στιδήποτε, κάθε συμβόλαιο πρέπει να λαμβάνει χώρα μέσα σε μία και μόνη γλώσσα ή να επικαλείται (λόγου χάριν, στην περίπτωση διπλωματικών ή εμπορικών συμφω-

Βλ. ελλ. μτφρ.: Maurice Blanchot, *Η τρέλα της ημέρας*, μτφρ. Δημήτρης Δημητριάδης, εκδ. Άγρα, Αθήνα 1988. [Σ.τ.μ.]

11. Όρος αντλημένος από τη θεωρία της οχικοφρένειας του Αμερικανού ανθρωπολόγου και ψυχιάτρου Gregory Bateson, τον οποίο οικειοποιήθηκε η ντερριντιανή φιλοσοφία. Η ίδια η έννοια του μεταφραστού, όπως την πραγματεύεται ο Derrida, στοιχειοθετεί ενδογενώς μια παραδειγματική διπλή δέσμευση. [Σ.τ.μ.]

12. Στο σημείο αυτό κλίνει μια άλλη σκηνή του κειμένου, την οποία εφέλκει η εξαιρετικά πολυσήμαντη –και οεσημησμένη στην ντερριντιανή φιλοσοφία– λέξη *trait* (χαρακτηριστικό). Πρόκειται για ουσιαστικοποιημένη μετοχή του ρήματος *traire* (που οίμαινε αρχικά «έλκω», «όφρω»), συγγενή ετυμολογικά με το λατινικό *tractus* («έλκη», «ουρμός», «ολκή»), το οποίο είναι ουσιαστικοποιημένη μετοχή του ρήματος *trahere* («έλκω», «ούρω»). Εδώ το *trait* μπορεί να μεταφραστεί ως «ολκός», δηλώνοντας και την ενέργεια και το αποτέλεσμα αλλά και το όργανο του έλκω, και να ουσιετούει με το *contractant*, από το ρήμα *contracter* (συνάπτω), το οποίο ανάγεται στο λατινικό *contrahere* –ουσιαστικοποιημένη μετοχή του οποίου είναι και το *contractus* («συμβόλαιο»)–, και θα μπορούσε, επομένως, να μεταφραστεί κατ' αναλογίαν ως «συνέλκω». Λγ. τώρα λάθοψις ωτ' όψιν ότι το *traduire* (μεταφράζω) ανάγεται στο *traducere* ή *transducere* («μετάγω», «μεταφέρω», «διαβιβάζω», «διαπεραιώνω»), και ότι *bord* (άκρη) ομηρίαινε επίσης «άχθη», καταλήγοντας στην εξής άλλη εκδοχή του χωρίου: «Το χρέος δεν δεσμεύει ζωντανά υποκείμενα, αλλά σνόματα στην όχθη της γλώσσας, ή, αυστηρότερα, έχει να κάνει με τον ολόκ που συνέλκει τη σχέση του εν λόγω ζωντανού υποκειμένου με το όνομά του, στον βαθμό που το όνομα αυτό στέκει στην όχθη της γλώσσας. Κι αυτός ο ολόκ θα ήταν ο ολόκ του προς-διατερεφάνων από τη μία γλώσσα στην άλλη, από τη μία όχθη του κυρίου ονόματος στην άλλη». [Σ.τ.μ.]

νιών) μα μεταφραστότητα ήδη δεδομένη και χωρίς υπόλοιπο: εκεί η πολλαπλότητα των γλωσσών θα πρέπει να χαλινσγωγθεί απολύτως. Εδώ, αντιθέτως, ένα συμβόλαιο μεταξύ δύο ξένων γλωσσών ως τέτοιων δεδομένων στο να καταστεί δυνατή μια μετάφραση, η οποία κατάπιν θα επιτρέψει κάθε είδους συμβόλαιο με την τρέχουσα σημασία. Η υπογραφή αυτού του μοναδικού συμβολαίου δεν έχει ανάγκη από μια τεκμηριωμένη ή αρχειοθετημένη γραφή, λαμβάνει εντούτοις χώρα ως ίχνος ή ως χαρακτηριστικό, και ο τόπος αυτός λαμβάνει χώρα, ακόμη κι αν ο χώρος του δεν υπάγεται σε καμία εμπειρική ή μαθηματική αντικειμενικότητα.

Ο τόπος<sup>13</sup> αυτού του συμβολαίου είναι εξαιρετικός, μοναδικός, πρακτικά αδιανόητος με την τρέχουσα κατηγορία του συμβολαίου: σ' έναν κλασικό κώδικα, θα τον λέγαμε υπερβατολογικό, αφού είναι αλήθεια πως καθιστά δυνατό κάθε συμβόλαιο εν γένει, αρχίζοντας απ' αυτό που αποκαλούμε γλωσσικό συμβόλαιο στα όρια ενός και μόνου ιδιώματος. Ένα άλλο όνομα, ίσως, για την καταγωγή των γλωσσών. Όχι για την καταγωγή της γλώσσας, αλλά των γλωσσών – πριν απ' τη γλώσσα, σι γλώσσες.

Το μεταφραστικό συμβόλαιο, υπ' αυτή την οισνεί υπερβατολογική έννοια, θα ήταν το συμβόλαιο εν εαυτώ, το απόλυτο συμβόλαιο, η μορφή-συμβόλαιο του συμβολαίου, εκείνο που επιτρέπει σε ένα συμβόλαιο να είναι αυτό που είναι.

Η συγγένεια μεταξύ των γλωσσών, θα λέγαμε άραγε ότι προϋποθέτει αυτό το συμβόλαιο ή ότι του δίνει το πρώτο του έρεισμα; Αναγνωρίζουμε εδώ έναν κλασικό κύκλο. Ανέκαθεν αρχίζει μια ανακύκλωση, κάθε φορά που διερωτάται κανές για την καταγωγή των γλωσσών ή της κοινωνίας. Ο Βενιαμίν, που μιλάει συχνά για συγγένεια μεταξύ των γλωσσών, δεν το κάνει ποτέ με την ιδιότητα του συγχριτολόγου ή του ιστορικού των επιστημών. Δεν ενδιαφέρεται τόσο για γλωσσικές οικογένειες, όσο για μια πιο ουσιαστική και πιο αινιγματική ομοιότητα, για μια αγχιστεία που δεν είναι σίγουρο ότι προηγείται του χαρακτηριστικού ή του συμβολαίου τού προς-μετάφρασιν. Ιως μάλιστα αυτή η συγγένεια, αυτή η αγχιστεία (*Verwandtschaft*) να είναι σαν μια σύζευξη σφραγισμένη από το μεταφραστικό συμβόλαιο, στο μέτρο που οι επιβιώσεις τις οποίες συνδέει δεν είναι φυσικές ζωές, δεσμοί αίματος ή εμπειρικές συμβιώσεις. «Αυτή η ανάπτυξη, ως ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης και υψηλού επιπέδου ζωής, προοδιοίζεται από μια ιδιαίτερη και υψηλού επιπέδου σκοπιμότητα. Ζωή και σκοπιμότητα – η πραγματική σχέση τους, η οποία ωστόσο διαφεύγει σχεδόν της γνώσης, δεν αποκαλύπτεται παρά μόνο όταν ο σκοπός εν όψει του οποίου ενεργούν όλες οι μεμονωμένες σκοπιμότητες της ζωής δεν αναζητείται στον προσδίο χώρο αυτής της ζωής, αλλά μάλλον σ' ένα υψηλότερο επίπεδο. Όλα τα σκόπιμα ζωικά φαινόμενα, όπως κι η ίδια τους η σκοπιμότητα, είναι σε τελική ανάλυση σκόπιμα όχι για τη ζωή, αλλά για την έκφραση της ουσίας της, για την παράσταση (*Darstellung*) της σημασίας της. Έτοι, η μετάφραση έχει τελικά ως σκοπό να εκφράσει την πιο στενή σχέση μεταξύ των γλωσσών».

Η μετάφραση δεν θα ξητούσε να πει το ένα ή το άλλο, να μεταφέρει το τάδε

13. Ελληνικά στο πρωτότυπο. [Σ.τ.μ.]

ή το δείνα περιεχόμενο, να κοινοποιήσει ένα τέτοιο φορτίο νοήματος, αλλά να ανα-στίξει [re-marquer] την αγχιστεία μεταξύ των γλωσσών, να επιδείξει την ίδια της τη δυνατότητα. Και τούτο, που ισχύει για το λογοτεχνικό κείμενο ή το ιερό κείμενο, ορίζει ίσως την ίδια την ουσία του λογοτεχνικού και του ιερού, στην κοινή τους ρίζα. Είπα να ανα-στίξει την αγχιστεία μεταξύ των γλωσσών για να κατονομάσω το αγοίκειο μιας «έκφρασης» («κνα εκφράσει<sup>14</sup> την πιο στενή οχέση μεταξύ των γλωσσών»), που δεν είναι ούτε μια απλή «παρουσίαση», ούτε απλώς κάτι άλλο. Η μετάφραση καθιστά παρούσα, κατά έναν τρόπο απλώς και μόνο προκαταβολικό, προαναγγελτικό, σχεδόν προφητικό, μια αγχιστεία που δεν είναι ποτέ παρούσα μέσα σ' αυτή την παρουσίαση. Φέρνουμε στον νου των τρόπο με τον οποίο ο Kant ορίζει ενίστε τη σχέση με το υψηλό: μια παρουσίαση αναντίστοιχη μ' αυτό που εντούτοις παρουσιάζεται. Στο σημείο αυτό, ο λόγος του Benjamiν προχωρεί μέσω λοξιδρομιών:

«Είναι αδύνατον η ίδια [η μετάφραση] να μπορέσει να αποκαλύψει αυτή τούτη την κρυφή σχέση, να μπορέσει να την αποκαταστήσει (*herstellen*)· μπορεί όμως να την παραστήσει (*darstellen*), ενεργοποιώντας τη μέσα στο σπέρμα της ή μέσα στην έντασή της. Και τούτη η παράπτωση ενός ομηρούμενου (*Darstellung eines Bedeuteten*) μέσω της δοκιμής, μέσω του οπέριατος της αποκατάστασής του, είναι ένας τελείως ιδιαίτερος τρόπος παράστασης, που κανείς όμοιός του δεν μπορεί να δρεθεί στον χώρο τής μη γλωσσικής ζωής. Διότι αυτή η τελευταία γνωρίζει, μέσω αναλογιών και σημείων, άλλους τύπους αναφοράς (*Hinwendung*) από την εντατική, δηλαδή την προκαταβολική, την προαναγγελτική (*vorigreifende, andeutende*), ενεργοσπόηση. – Άλλα η σχέση την οποία σκεφτόμαστε, αυτή η πολύ οτενή σχέση μεταξύ των γλωσσών, είναι η σχέση μιας ιδιαίτερης σύγκλισης. Συνίσταται στο γεγονός ότι οι γλώσσες δεν είναι ξένες μεταξύ τους, σταλά, *a priori* και τη εξαιρέσει κάθε ιστορικού συνοχετισμού, συγγενεύουν μεταξύ τους ως προς αυτό που θέλουν να πουν.»



Όλο το αίνιγμα αυτής της συγγένειας συγκεντρώνεται εδώ. Τι θέλει να πει «αυτό που θέλουν να πουν»; Και τι συμβαίνει μ' αυτή την παρουσίαση, μέσα στην οποία τίποτα δεν παρουσιάζεται με τον τρέχοντα τρόπο της παρουσίας;

Πρόκειται εδώ για το όνομα, το σύμβολο, την αλήθεια, το γράμμα.

Ένα από τα βασικά επίπεδα του δοκιμίου, όπως και του κειμένου του 1916, είναι μια θεωρία του ονόματος. Η γλώσσα προσδιορίζεται με αφετηρία τη λέξη και το προνόμιο της ονοματοθεοίας. Συναντούμε, εν παρόδω, την ακόλουθη

14. Υπενθυμίζω ότι το ρήμα *exprimer* (εκφράζω) ανάγεται στο λατινικό *exprimere*, που σημαίνει, μεταξύ άλλων, «εκπλέω», «εκθλίω», «εκχαλίω». Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουμε εξεργάσι για σημασία της οργανικότητας που ανέχει το κείμενο. [Σ.τ.μ.]

ωκάδαντη και μάλιστα πολύ πειστική επιβεβαίωση: «το πρωταρχικό στοιχείο του μεταφραστή» είναι η λέξη, και όχι η πρόταση, η συντακτική άρθρωση. Για να μας κάνει να το σκεφτούμε, ο Benjamiν προτείνει μια περίεργη «εικόνα»: η πρόταση (*Satz*) θα ήταν «το τείχος μπροστά από τη γλώσσα του πρωτότυπου», ενώ η λέξη, το κατά λέξη, το κατά γράμμα (*Wörtlichkeit*) θα ήταν η «στοά» του. Ενώ το τείχος απλώνεται κρύβοντας (είναι μπροστά από το πρωτότυπο), η στοά υποστηρίζει, αφήνοντας το φως να περάσει και το πρωτότυπο να φανεί (δεν είμαστε μακριά απ' τις «παρισινές στοές»). Αυτό το προνόμιο της λέξης στηρίζει προφανώς το προνόμιο του ονόματος και, μαζί μ' αυτό, την κυριότητα του κυρίου ονόματος, διακύβευμα και δυνατότητα του μεταφραστικού ουιδοβολίου. Μας εισάγει στο οικονομικό πρόβλημα της μετάφρασης, είτε πρόκειται για την οικονομία ως νόμο του κυρίου,<sup>15</sup> είτε για την οικονομία ως ποσοτική σχέση (το να μεταφράζεις ομηρίνει άραγε να μεταθέτεις ένα κύριο όνομα μέσα σε πολλές λέξεις, μέσα σε μια φράση ή μέσα σε μια περιγραφή, κ.λπ.);.

Υπάρχει κάτι το προς-μετάφρασην. Αναθέτει δεσμεύσεις και ουιδάλλει τα εκατέρωθεν μέρη. Δεν δεομένει τόσο ουγγραφείς, όσο κύρια ονόματα στην άκρη της γλώσσας, ουσιαστικά δεν δεομένει τους συμβαλλόμενους σύντε να κοινοποιήσουν, ούτε να αναπαραστήσουν, ούτε να τηρήσουν μια ήδη υπογεγραμμένη δέομενη, αλλά μάλλον να καταρτίσουν το ουιδόλαιο που θα γεννήσει τη συνθεσία, άλλως ειπείν το σύμβολο<sup>16</sup>, με μια έννοια την οποία ο Benjamiν δεν κατονομάζει με τον όρο αυτό, την οποία όμως αναμφίβολα υποβάλλει με τη μεταφρού του αμφορέα ή, θα λέγαμε μάλλον, καθώς έχουμε υποψιαστεί την τρέχουσα ομηρία της μεταφράσης, με την αμφιμεταφορά *l'amphétaphore*<sup>17</sup>.

Αν ο μεταφραστής δεν αποκαθιστά, ούτε και αντιγράφει ένα πρωτότυπο, είναι γιατί το πρωτότυπο επιζεί και μεταμορφώνεται. Η μετάφραση θα είναι στην πραγματικότητα μια στιγμή της ίδιας της ανάπτυξης του πρωτοτύπου, το οποίο θα συμπληρωθεί καθώς μεγεθύνεται. Εντούτοις, πρέπει η ανάπτυξη, και ως προς αυτό θα πρέπει να επιβλήθηκε στον Benjamiν η «σπερματική» λογική,

15. Βλ. παραπάνω σημ. 7. [Σ.τ.μ.]

16. Ελληνικά στο πρωτότυπο. [Σ.τ.μ.]

17. Είναι προφανές ότι ο Derrida σξιποτεί, ο' ένα πρώτο επίπεδο, τη συνήχιση των λέξεων *amphore* και *métaphore*. Πώς προκύπτει όμως ο νεολογισμός *amphétaphore*? Μια πρώτη υπόθεση είναι ότι το *a* της λέξης *amphétaphore* ανάγεται στο ελληνικό *a* στρεγγικό, καθιστώντας προβληματική με τον τρόπο αυτό την έννοια της «μεταφράσης» και της μεταφράσης του νοήματος, ή στο λατινικό *ad* (εξ ου το γαλλικό *à*), δηλώνοντας την κατεύθυνση ή τον επιδιακόπευτο οποκό, άρα το προς-μεταφοράν (*à-métaphore*). Ωστόσο, η ιδιαίτερη οφθογραφία της λέξης (*a - m - é t a p h o r e*) νομιμοποιεί μια δεύτερη υπόθεση, η οποία και υπερίσχυσε στην απόδοση του όρου. Υπενθυμίζουμε ότι ο *a* μ *φ* ο *ρ* ε *ύ* *ς* παράγεται με συγχοπή (η χάριν ειρηνίας αποβολής ενός ή περισσότερων γραμμάτων από τα μέσον μιας λέξης) από το *o* μ - *φ* ο *ρ* ε *ύ* *ς*. Είναι, επομένως, πιθανόν ο Derrida να αναπαράγει, εν προκειμένω, το φθογγικό πάθος χωρίς να σέβεται, ωστόσο, την εσωτερική του λογική, παράγοντας καταχρηστικά το *a* μ *τ* *é* *l* *a* *p* *h* *o* *ρ* ε με ουγγαρική από το *a* *m* - *p* *h* *i* - *p* *t* *a* *r* *h* *o* *ρ* ε. Στα ελληνικά δεν υπάρχει λόγος να τηρήσουμε την κατάχρηση του φθογγικού πάθους, οπότε μεταφράζουμε κανονικά τον νεολογισμό ως «*αμφιμεταφορά*». [Σ.τ.μ.]

να μη δίνει έρεισμα σε όλες τις μορφές αδιακρίτως και προς πάσα κατεύθυνση. Η ανάπτυξη θα πρέπει να εκπληρώσει, να πληρώσει, να συμπληρώσει (*Ergänzung* είναι εδώ η λέξη που απαντά με τη μεγαλύτερη συχνότητα). Κι αν το πρωτότυπο χρήζει συμπληρώματος, είναι γιατί από καταγωγής δεν ήταν χωρίς ατέλεια, δεν ήταν πλήρες, συμπληρωμένο, ολόκληρο, ταυτόσημο προς εαυτόν. Από καταγωγής τού προς μετάφρασιν πρωτότυπου, υπάρχει έκπτωση και εξορία. Ο μεταφραστής θα πρέπει να λυτρώσει (*erlösen*), να δώσει άφεση, να λύσει, προοπτικά να συγχωρίσει τον ίδιο του τον εαυτό για το δικό του χρέος, που είναι ίδιο κατά βάθος – και οε βάθος, απύθμενο. «Να λυτρώσει μέσα στη δική του γλώσσα αυτή την καθαρή γλώσσα που είναι εξόριστη στην ξένη γλώσσα, να απελευθερώσει μεταθέτοντάς την αυτή την καθαρή γλώσσα που είναι αιχμάλωτη μέσα στο έργο, αυτό είναι το μέλημα του μεταφραστή.» Η μετάφραση είναι ποιητική μετάθεση (*Umdichtung*). Θα πρέπει να εξετάσουμε την ουσία αυτού που απελευθερώνει, της «καθαρής γλώσσας». Ας σημειώσουμε όμως προς οιγμήν ότι αυτή τούτη η απελευθέρωση προϋποθέτει μια ελευθερία των μεταφραστή, που κι η ίδια αποτελεί μια σχέση μ' αυτή την «καθαρή γλώσσα», και η απελευθέρωση την οποία επιφέρει, παραβιάζοντας ενδεχομένως τα όρια<sup>18</sup> της μεταφράζουσας γλώσσας, μεταμορφώνοντάς τη με τη σειρά της, θα πρέπει να επεκτείνει, να μεγεθύνει τη γλώσσα, να την κάνει να αναπτυχθεί. Καθώς αυτή η ανάπτυξη έρχεται επίοης να συμπληρώσει, καθώς είναι «σύμβολον»<sup>19</sup>, δεν αναιράγει, προσαρτά προσθέτοντας. Εξ ου αυτή η διπλή παρομοίωση (*Vergleich*), όλες αυτές οι τροπές και τα μεταφρακά αναπτηρώματα: 1. «Όπως η εφαπτομένη δεν αγγίζει τον κύκλο παρά μόνο φευγαλέα και ο' ένα μόνο σημείο, και όπως η επαφή, όχι το οημένο, είναι αυτή που της υπαγορεύει τον νόμο σύμφωνα με τον οποίο συνεχίζει στο άπειρο την ευθύγραμμη τροχιά της, έτοι και η μετάφραση αγγίζει φευγαλέα και μόνο ο' ένα απείρως μικρό σημείο του νοήματος το πρωτότυπο, για να ακολουθήσει κατόπιν την πλέον δική της τροχιά, σύμφωνα με τον νόμο της πιστότητας μέσα στην ελευθερία της γλωσσικής κίνησης.» Κάθε φορά που μιλάει για την επαφή (*Berühring*) μεταξύ των σωμάτων των δύο κειμένων στήν προείδη της μετάφρασης, ο Βενγαμίν την αποκαλεί «φευγαλέα» (*flüchtig*). Αυτός ο «φευγαλέος» χαρακτήρας υπογραμμίζεται τουλάχιστον τρεις φορές, και πάντοτε για να εντοπίσει την επαφή με το νόημα, το απείρως μικρό σημείο του νοήματος, το οποίο σι γλώσσες μόλις που ψηλαφούν («Η αρμονία μεταξύ των γλωσσών είναι ο' αυτές τόσο βαθιά [πρόκειται για τις μεταφράσεις του Σοφοκλή από τον Hölderlin], που το νόημα αγγίζεται από τον άνεμο της γλώσσας όπως μια αιολική άρπα»). Τι μπορεί να είναι ένα απείρως μικρό σημείο του νοήματος; Με ποιο μέτρο να το αποτιμήσουμε; Η ίδια η μεταφροφά είναι ταυτόχρονα η ερώτηση και η απάντηση. Και ιδού η άλλη μεταφράση, η μεταφροφά που δεν αφορά πλέον την ευθύγραμμη και άπειρη επέκταση, αλλά τη μεγέθυνση μέσω προσαρτήσεως, σύμφωνα με τις τεθλασμένες γραμμές του θραύσματος. 2. «Διότι, όπως τα θρύψαλα ενός αμφορέα, προκειμένου να

μπορέσουμε να αναστήσουμε το όλον, θα πρέπει να ουνέχονται το ένα με το άλλο μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια, όχι όμως και να είναι ίδια μεταξύ τους, έτοι και η μετάφραση, αντί να προσομοιώνει το νόημα του πρωτοτύπου, θα πρέπει μάλλον, μέσα σε μια κίνηση αγάπης και με κάθε λεπτομέρεια, να περνάει μέσα στη δική της γλώσσα τον τρόπο σκόπευσης του πρωτοτύπου: έτοι, όπως τα θρύψαλα μπαρούν τελικά να αναγνωριστούν ως θραύσματα ενός και του αυτού αμφορέα, πρωτότυπο και μεταφράσεις μπορούν τελικά να αναγνωριστούν ως θραύσματα μιας ευρύτερης γλώσσας.»

Ας συνοδεύσουμε αυτή την κίνηση αγάπης, τη χειρονομία αυτού του αγαπώντος (*liebend*) που εργάζεται μέσα στη μετάφραση. Δεν αναπαράγει, δεν αποκαθιστά, δεν αναπαριστά, κατ' ουσίαν δεν αποδίδει το νόημα του πρωτοτύπου, παρά μόνο σ' αυτό το σημείο επαφής ή θωπείας, το απείρως μικρό του νοήματος. Επεκτείνει το σώμα των γλωσσών, υποβάλλει τη γλώσσα σε συμβολική επέκταση<sup>20</sup> και συμβολική εδώ σημαίνει ότι, όσο μικρή κι αν είναι η αποκατάσταση που υπολείπεται, το μέγαλυτερο, το νέο ευρύτερο συνεστώς θα πρέπει και πάλι να αναστήσει κάτι τι. Μπορεί να μην είναι ένα όλον, είναι όμως ένα συνεστώς του οποίου η ανοιχτότητα δεν θα πρέπει να αντιστρατεύεται την ενότητα. Όπως η υδρία, που δίνει τον ποιητικό της τόπο<sup>19</sup> σε τόσους και τόσους στοχασμούς για το πράγμα και τη γλώσσα, από τον Hölderlin μέχρι τον Rilke και τον Heidegger, ο αμφορέας είναι ένας και ενιαίος ενώ συγχρόνως ανοίγεται προς τα έξω – κι αυτή η ανοιχτότητα διανοίγει την ενότητα, την καθιστά δυνατή και της απαγορεύει την ολότητα. Της επιτρέπει να δέχεται και να δίνει. Αν η ανάπτυξη της γλώσσας θα πρέπει επίοης να ανασυνιστά χωρίς να αναπαριστά, αν αυτό είναι το σύμβολο, μπορεί η μετάφραση να αξιώνει την αλήθεια; «Αλήθεια», αυτό θα είναι και πάλι το όνομα εκείνου που αποτελεί τον νόμο για μια μετάφραση;

Αγγίζουμε εδώ – σ' ένα σημείο αναμφίβολα απείρως μικρό – το όριο της μετάφρασης. Το καθαρό μη μεταφράσιμο και το καθαρό μεταφραστό εμφιλοχωρούν εδώ το ένα στο άλλο – και είναι η αλήθεια, «η ίδια η αλήθεια ενυλωμένη». Το λέξη «αλήθεια» εμφανίζεται πάνω από μία φράση στο *Mélima του μεταφραστή*. Δεν πρέπει να βιαστούμε να τη συλλάβουμε. Δεν πρόκειται για την αλήθεια μιας μετάφρασης, στον βαθμό που η μετάφραση θα ήταν πιστή ή ούμπωφη με το πρότυπό της, το πρωτότυπο. Ούτε πρόκειται πάλι, από την πλευρά του πρωτοτύπου ή και της μετάφρασης ακόμη, για κάποια ισοστοιχία της γλώσσας με το νόημα ή με την πραγματικότητα, ή για κάποια ισοστοιχία της παρόστασης με κάτι. Τι κρύβεται λοιπόν κάτω από το όνομα της αλήθειας; Κάτι καινούργιο ίσως;

Ας ξαναρχίσουμε απ' το «σύμβολον». Ας θυμηθούμε τη μεταφροφά ή την αμφιμεταφροφά: μια μετάφραση εφαρμόζει στο πρωτότυπο στα δύο ουναρμοσμένα θραύσματα, ακόμη και τα πιο διαφορετικά μεταξύ τους, συμπληρώνουν το ένα το άλλο για να διαμορφώσουν μια μεγαλύτερη γλώσσα, στην προείδη

18. Ελληνικά στο πρωτότυπο. [Σ.τ.μ.]

19. Ελληνικά στο πρωτότυπο. [Σ.τ.μ.]

επιβίωσης που τα αλλάζει και τα δύο. Γιατί, όπως έχουμε επισημάνει, η μητρική γλώσσα του μεταφραστή αλλοιώνεται εξίσου. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου ερμηνεία – η δική μου μετάφραση, το δικό μου «μέλημα του μεταφραστή». Είναι αυτό που αποκάλεσα μεταφραστικό συμβόλαιο: υμέναιος ή γαμήλιο συμβόλαιο με την υπόσχεση να γονιμοποιηθεί ένα παιδί, ο σπόρος του οποίου θα αποτελέσει το ένανυμα για ιστορία και ανάπτυξη. Γαμήλιο συμβόλαιο εν είδει σπορείου *Iséminaire*<sup>20</sup>. Ο Βενιαμίν το λέει, μέσα στη μετάφραση το πρωτότυπο μεγαλώνει, αναπτύσσεται μάλλον παρά αναπαράγεται – και θα προσέθετα, σαν ένα παιδί, το δικό της αναμυρίδολα, αλλά με τη δύναμη να μιλάει για δικό του λογαριασμό, πράγμα το οποίο καθιστά ένα παιδί κάτι αλλο από ένα προϊόν ωιοτεταγμένο στον νόμο της αναπαραγωγής. Αυτή η υπόσχεση νεύει προς ένα βασίλειο την ίδια στιγμή «υπεοχημένο και απαγορευμένο όπου οι γλώσσες θα συμφιλιώθουν και θα αρτιωθούν». Αυτή είναι η πιο βαθειλική σημείωση μιας ανάλυσης της *ιερής γραφής* ως προτύπου και ορίου κάθε γραφής, σε κάθε περίπτωση κάθε *Dictionnaire* μέσα στο δικό του είναι-προς-μετάφραστον [être-à-traduire]. Το ιερό και το είναι-προς-μετάφραστον δεν μας αφήνουν να τα σκεφτούμε το ένα χωρίς το άλλο. Παράγουν το ένα το άλλο στην άκρη του ίδιου ορίου.

Το βασίλειο αυτό η μετάφραση ποτέ δεν το φτάνει, ποτέ δεν το αγγίζει, ποτέ το πόδι της δεν το πατά. Υπάρχει κάτι το ανέγγιχτο, και υπ' αυτή την έννοια η συμφιλίωση είναι μόνο υπεοχημένη. Μια υπόσχεση, όμως, είναι και αυτή κάτι, δεν οτιζεται μόνο απ' αυτό που της λείπει για να αρτιωθεί. Ως υπόσχεση, η μετάφραση είναι ήδη ένα συμβάν, είναι και η καθοριστική υπογραφή ενός συμβολαίου. Το αν το τιμούν ή όχι δεν εμποδίζει τη δέομενη να λάβει χώρα και να κληροδοτήσει το αρχείο της. Μια μετάφραση που καταφθάνει [*aitiné*], που καταφέρνει [*arrivé à*] να υποσχέθει τη συμφιλίωση, να μιλήσει γι' αυτή, να την επιθυμήσει ή να κάνει να την επιθυμήσουν, μια τέτοια μετάφραση είναι ένα σπάνιο και αξιόλογο συμβάν.



20. Η σημασία της λέξης *séminaire*, στα πλαίσια της «σπερματικής» λογικής που διέπει το κείμενο, φρονό πως ευθυγραμμίζεται με τις επιμολογικές της καταβολές, το λατινικό *seminarium* («φυτεύομενο», «απορείο»), από το *semen*, το «σπέρμα», τον «σπόρο» – μεταξύ άλλων. [Σ.μ.]



Valerio Adami, Jacques Derrida, «portrait allégorique»